

V  nay, th nh ph  New York l i đang l  m c ti u c a m t cu c t n c ng kh c, d  i m t h nh th c kh c, tuy kh ng c  ng i ch t v  nh a c a s p đ , nh ng kh ng k m hung hi m.



T i ng N  th n T  do i New York

T i 20.9.2001, trong th ng đ i p đ c b t đ c tr c l i ng vi n Qu c h i Hoa K  v  cu c kh ng b  t n c ng ch n ng y tr c, T ng th ng George W. Bush nói “Ng y 11 th ng 9, k  th u c a t  do đ g y ch n ch ng l i đ t n c ch ng ta. Ng i M  d b t nh ng cu c ch n tranh, nh ng trong 136 n m qua, ch ng ta đ l m ch n tr n l nh th  n c ngo i, tr  m t l n v o ng y ch  nh t n m 1941.”

“Ng i M  d b t d n nh ng t n th t c a ch n tranh, nh ng kh ng ph i t  trung t m m t th nh ph  v i d i vào m t bu i s ng an bình. Ng i M  d b t d n nh ng cu c t n c ng b t ng , nh ng tr c đây ch a t ng c o cu c t n c ng n o nh m v o h ng ng n th ng d n. T t c  nh ng d u n y d a d n v i ch ng ta ch  trong m t ng y, v  m n d m d a bu ng xu ng tr n m t th  g i i kh c: m t th  g i i m t do b t n n c ng.

“T i n y, ng i M  c  nh u c u h i: Ai d t n n c ng d t n c ch ng ta?”

M t tu n l  sau, ng i M  d a c o c u tr  l i: K  d l n l t t n c ng n c M  ng y 11.9.2001 l  Osama Bin Laden v  ch c kh ng b  H i gi o qu  kh ch Al Qaeda c a h n d t c n c  t i Afghanistan đ c ch n quy n Taliban dung d ng.

M y th ng sau, qu n đ i M  m  ch n d ch t n c ng Afghanistan, l t d  ch  d  Taliban v  truy l ng Osama Bin Laden. Nay, sau t m n m ch n tranh h o ng i t n c a, ng i M  v n ch a b t hay gi t d c Osama Bin Laden. H n v n c n l n tr n trong v ng n i non hi m tr  bi n gi i Pakistan v  lo n qu n Taliban v n ti p t c ch n d u, ki m so t nhi u khu v c tr n l nh th  Afghanistan. Kh ng m y ai tin r ng t nh h nh n c n y s  l n đ nh khi qu n M  ra d i v o th ng 7.2011 theo k  ho ch đ c loan b o tr c c a T ng th ng Obama.

Trong khi đó, Al Qaeda v n ti p t c  m u t n c ng n c M  b ng ch n thu t kh ng b  mà s  th t b i ch  l  nh  may m n c a ng i M  - t  v  toan l m n  m t chuy n bay th ng m i v i h n 200 h nh kh ch tr n b u tr i Denver v o ng y l  Gi ng sinh 2009 d n m t ch c xe ch a d y ch t n  d c ph t hi n gi a th nh ph  New York v i th ng sau.

V  nay, th nh ph  New York l i đang l  m c ti u c a m t cu c t n c ng kh c, d  i m t h nh th c kh c, tuy kh ng c  ng i ch t v  nh a c a s p đ , nh ng kh ng k m hung hi m. Ng y 3.8

và qua, Hội đồng Bảo quan Di tích (Landmarks Preservation Commission) TP New York đã ban quyết định giữ nguyên 9-0 bắc bờ tính cách di tích lịch sử của một cao ốc đã bị xây từ năm 150 trước đó tại số 45-47 Park St., để làm nơi cho dự án xây dựng một thánh đường và trung tâm văn hóa Hồi giáo tại đây.

Quyết định này đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận gay gắt giữa phe ủng hộ và phe chống đền ánh này. Trung tâm của cuộc tranh luận là ngôi thánh đường Hồi giáo đặt ở vị trí xây dựng “Ground zero”, khu đất cũa Trung tâm Mậu dịch Thế giới đã sập đổ trong cuộc tấn công ngày 11.9.2001, có 600 feet (khoảng 200 mét).

Trong khi hiện 60 phần trăm cư dân thành phố New York chống đền ánh này thì người ủng hộ nó là ông Michael R. Bloomberg. Ngày 3.8, trước một nhóm lãnh đạo địa phương cho nhiều tôn giáo, vào Tòa Thánh Nhà Thờ Do Thái phía sau lăng, Ông Bloomberg nói với giáng khích đỗ m thay:

“Khi chúng ta ở hai tòa cao ốc đang bốc cháy, không ai trong chúng ta không cảm thấy: ‘Anh em chúng ta không tin ai là người làm?’ Điều tin cậy anh là gì?’ Chúng ta không thể vinh danh những người đã hy sinh mình sống anh hùng ấy bằng cách khen ngợi chính những người quyên hiến đền mà họ đã chết để bảo vệ... Tôi tin rằng đây là một điều nghiêm trọng cũng quan trọng như sự phân cách giữa giáo hữu và quốc gia, và điềuひとつ quan trọng là chúng ta quyết định đúng.”

Nhưng liệu có thể hay không. Và, Ông Bloomberg, một tay phú đã đến thăm viên Công Hoà sang Đức Lập và đã làm thăm New York 8 năm trước, nói thêm: “Tòa nhà này là tài sản của toàn nhân và sự hữu chung có quyền dùng vào việc thiêng. Chính quyền không có bất kỳ quyền năng nào để chỉ định quyền này.”

Nghe thấy chính đáng và đầy tinh thông tôn hiến pháp. Nhưng những người chỉ định có cái nhìn khác, và có lý do cũng rất chính đáng, đó không coi đây là một thánh đường bình thường như những thánh đường khác:

- Tôi sao lại chỉ định quá gần “ground zero”?
- Thày tu (Imam) Feisal Abdul Rauf, người đứng đầu đền ánh, có thể đồng ý cõi đoan.
- Kinh phí hiện 100 triệu Mỹ kim tốn đâu mà ra?

“Ground zero” không phải chỉ là nơi Trung tâm Mậu dịch Thế giới đã sập đổ, hay chỉ đơn giản là nơi đã diễn ra một tội ác trung ác. Hiện thời, đó là một chiến đấ, là nơi đã thảm sát hàng nghìn con người, hồn hồn là người Mỹ, đã tàn sát vào ngày đền ánh mùng 8. Đó là một đền thờ của quốc gia, cũng như Trân Châu Cảng, đồng thời là một nỗ lực nhân của ác do Hồi giáo cõi đoan gây ra trên đất Mỹ.

Nhưng người chỉ định nói rằng cuộc tấn công ngày 11.9 do Hồi giáo cõi đoan tiến hành nhằm danh cuông thánh chiến chỉ trong lòng phật ngang Tây, và đã dùng kinh Koran cùng những nguyên tắc Hồi giáo để biện minh cho hành động giết người. Một tiêu chí chúng là đem thánh chiến vào nước Mỹ để tung ra một cuộc chiến đấu với hai nền văn minh, cùng lúc đang diễn ra trên khía cạnh giáp đột mệt đột quỷ Hồi giáo đấu a trên giáo luật Shariah. “Ground Zero” chính là nơi Hồi giáo cõi đoan đã chiến đấu chiến tranh vào nước Mỹ.

Vì vậy, xây dựng một thánh đường Hồi giáo tại đây là một thách thức với tôn giáo, là cõi ý tát vào

một nhánh nôn nôn nhân, gia đình hổ, và toàn thợ dân Mó. Vì vậy mà nhánh ngùi chù trùng đã không lùi bùc trùc nhùng chùng đùi và cũng không chùp nhùn mùt khu đùt khùc xa hùn. Hù bi>t rùng toà nhà cao 13 tùng này, gùm mùt gi>áo đùng và mùt trung tâm văn hóa Hùi gi>áo vùi mùt hùi trùng 500 chùng i, sùt o mùt bùng đùn khùng lù áp đùo “ground zero”, đùc dùng nhù mùt bi>u tùng cùa Hùi gi>áo chinh phùc nùng Mó. Nùu Hùi gi>áo có thùt xùy thùnh đùng tùi chi>n đùa 11 tháng 9, hù có thùt áp đùt ý mu>n cùa hù bùt cù tùi đùu.

Thùy tu Feisal Abdul Rauf, linh hùn cùa dù án xùy thùnh đùng cùnh “ground zero”, bù cáo bu>c là mùt ngùi Hùi gi>áo chi>n đùu khùng hùi cùi, mùt ngùi đùo Hùi phi>u lùu. Ông ta tùng công khai tuyên bù rùng chính sách ngo>i giao cùa Hoa Kù là mùt phùt tùng cùa cu>c tùn công ngày 11 tháng 9. Nói cách khùac, theo cái nhìn cùa Thùy tu Rauf, ngùi Mó đùa tù đùem sùt tàn ác đùn cho mình. Ông ta kêu gùi du nhùp lu>t Shariah vào toà án Mó. Vùn tùt, ông ta công khai tìm cách Hùi gi>áo ho>a nùng Mó.

Thùy tu Rauf cũng bù tù là mùt ngùi Hùi gi>áo đùo đùc gi>. Ông ta dùng Hi>p phùt Hoa Kù đùi đòi đùc tù do tôn gi>áo trong khi hô hào áp dùng lu>t Shariah, theo đó ho>a trùn gi>áo hùi và quùc gia, và >c chùt tôn gi>áo khùac. Ngùi Hùi gi>áo đang sùt dùng tù do cùa ngùi Mó trong mùu toan ti>u di>t tù do cùa ngùi Mó.

Rauf không chùu ti>t lù ngu>n gùc cùa sùt ti>n hùn 100 tri>u Mó kim đùt thùc hi>n dù án và chính quy>n Mó cũng khùng bùn tùm hùi u xu>t xù cùa sùt ti>n khùng nhù i. Hùn thùt nùa, Bù Ngo>i Giao Hoa Kù coi Rauf là mùt “nhùa tu Hùi gi>áo ôn ho>”; và còn dùng ti>n cùa dùân đùng thu> đù cù Rauf “cùng du” vùng Trung Đùng vùi sùt mùng tùo “sùt hùi u bi>t lùn hùn” vù đùo Hùi và các cùng đùng Hùi gi>áo & Mó. Dùi nhiên ông ta sùt khùng bù lù cù hùi đùt ki>m ti>n, gây quùc xùy dùng ngôi thùnh đùng Hùi gi>áo ngay cùnh “ground zero”, nùi đùc nhùng ngùi chùng đùi gùi là khu “đùt thi>eng li>eng”.

Tùc chùc ACLJ (American Center for Law & Justice) đùa nùp đùn ki>n Hùi đùng Bùo trì Di tích vù quy>t đùnh bùc khùc tùnh cách di>t lùch sùt cùa toà nhà sùt 45-47 Park St. vùi sùt hùi u thu>n cùa mùt sùt tù chùc khùac, và nhi>u nhùn vùt tên tu>i cùa hai Đùng Cùng Ho>a và Dùân Chù. Cu>c chi>n cùon ti>p di>n trên bình di>n quùc gia.

Nùu coi “ground zero” là chi>n đùa cùa cu>c tùn công ngày 11/9/2001 thì nay nó đang bù tùn công lùn thùt hai, và nùu lùn này Hùi gi>áo lùi thùng nùa, e>rùng USA có ngày sùt bi>n thành “United States of Arabia” nhù mùt nhùa bình lu>n trên tù Washington Times đùa chua cay tiên đoán.

Nhùng, nùc Mó khùng phùi chù bù “Hùi gi>áo ôn ho>” tùn công trên mùt trùn khùng ti>n sùng, cùng lúc vùi “Hùi gi>áo cùc đoan” âm mùu khùng bù bùng bom đùn. Trong gùn hai năm vùa qua, dùân Mó đùa nhùn ra nhùng quy>n tù do hùi u đùnh cùa mùt đùt đùng dùn, tùng mùt, trong lúc chính quy>n mùi ngày mùt bùnh trùng đùt ki>m so>t tù kinh tù, tài chính, đùn sùc kho>, y tù, mùc sùt cù chi>u vùi Đùng Dùân Chù ki>m so>t cù hai vi>n Quùc hùi và mùt ông tùng thùng Dùân Chù có khuynh hùng “xùt hùi chù nghi>”.

Nùc Mó đang trên đùa phù sùn và ti>n tùi xùt hùi chù nghi> kùi u Âu Chùu bùng nhùng quy>n lùc khùng do dùân bù u ra cù u kùt vùi nhau (toà án, truy>n thông báo chí, các trùng đùi hùc, các

viên chức bàn giấy, Hollywood, vân vân).

Năm ngoái, trước khi đắc cử bán vé giá một đô-la (1 USD) cho chương mít nhât dân biếu Tổng Dân Chữ, tờ chí Newsweek đã vui mừng chửy mít tết đùi: “WE ARE ALL SOCIALISTS NOW”.

Hai tháng trước, có quan thăm dò ý dân của Tổng Dân Chữ (Democracy Corps) hỏi dân Mỹ “how well the term ‘socialist’ fit President Obama”.

Kết quả: 55 phần trăm trả lời “well” hay “very well”. Cũng trong tháng ấy, một cuộc thăm dò của Viện Gallup cho thấy 42 phần trăm dân Mỹ coi mình là bảo thủ (conservative) - một tỷ lệ cao hơn so với 35 phần trăm trung庸 (moderate), 20 phần trăm tự do cấp tiến (liberal). Ba phần trăm còn lại đặc xem như thuần thành phồn xã hội, công sản, vô chính phủ, phát-xít, quốc xã...

Có những điều hữu ích sau đây sau cơn mê “Thay đổi” (Change) và đang chờ đợi bộc lộ vào phòng phiếu vào tháng 11 tới đây mà kết quả sẽ quyết định tái ứng cử năm “của tôi”.

Năm 2001, sau 13 năm trở thành công dân Mỹ trên giấy, lần đầu tiên vào sáng ngày 11 tháng 9, tôi đã có cảm nghĩ rõ ràng “nước Mỹ của tôi” khi nhìn hai tòa nhà chọc trời ở New York cháy ngùn ngụt trước kia khi sập đổ trên màn hình computer tại văn phòng của tôi ở Washington DC, và sau đó da trung, da đen, da vàng đã ôm nhau khóc.

Rồi khi lái xe về nhà và bước trên đường phố hàng giờ, nhìn cắt khói đen lấp bấp lên trời phía Ngũ-giác-dài bên kia sông Potomac, tôi đang sững sờ nhớ về Tự Tựu Thân ở Sài-Gòn và thầm khấn nguyện: “Xin Thànhđại phù hộ cho nước Mỹ... của tôi”.

Một ngày sau, tôi đã chăm chú nghe thông điệp của Tổng thống Bush nói một nhà lãnh đạo đất nước của mình, và có thể đã hiểu sâu xa những điều ông nói hơn là hiểu người Mỹ khác, hứa dù sung sướng cõi nhân loại di dân trước đây hiểu thấu hứa đã tạo lập nên quốc gia vĩ đại này, nhất là khi nghe ông Bush nói về cuộc chiến sáp nhập đất bao vây đại súng trời:

“Đến tận cửa của chiến đấu này chúng ta chưa biết, nhưng kết quả thì chắc chắn. Tôi và bạn hãy, công lý và sự tàn bạo đã luôn luôn trong tình trạng chiến tranh với nhau, và chúng ta biết Thànhđại không dung trung lập giữa nhau để uỷ quyền.”

Phải là những người nghe i đã súng trong sự sự hại và tàn bạo, nhau tôi, mới cảm nhận sâu xa ý nghĩa này là nói trên đây.

Gần mươi năm đã trôi qua, cuộc chiến đấu cho tôi do và công lý của đất nước này vẫn còn tiếp tục, có phần còn quyết liệt và hiểm nguy hơn lúc khởi đầu.

Xin Thànhđại phù hộ cho “nước Mỹ của tôi.”

13.8.2010