

Tóm tắt về Văn Hai và viên đội cùng

Tác Giả: Phạm Phong Dinh

Thứ Bảy, 31 Tháng 1 Năm 2009 22:58

Đội trưởng Việt Nam đã anh hùng hào kiệt đội nào cũng có, đã vì thế nên những trang sử chiến đấu của những anh hùng chí khí và nhiệt tình trong lịch sử nhân loại. Lịch sử chiến đấu của quân dân Việt Nam Cộng Hòa và muôn đời sau sẽ ghi công Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cùng những anh hùng dân tộc đã hiến dâng xương máu cho nền tự do của quê hương và cho hạnh phúc trường tồn của dân tộc. Xin đề nghị vinh danh các anh hùng Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hoàng, Phạm Văn Phú, Lê Nguyên Văn, Trần Văn Hai, Hoàng Ngọc Côn. Và tất cả những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vô danh vô số.

Chuyến về Việt Nam của Văn Hai sinh năm 1926, nguyên quán Cần Thơ, tuấn tử Bình Định. Khi được tuấn tử nhập ngũ, ông đã tình nguyện đăng vào học Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, khóa 7. Tốt nghiệp và tiếp tục học tại Trường Sĩ Quan Dự Bị 26 tuổi trong năm 1952 đã làm nên một tình nguyện viên chiến đấu ngoài chiến trường miền Bắc. Trường Sĩ Quan Dự Bị Văn Hai được cử đi du học ra nước ngoài trong Tiểu Đoàn 4 Việt Nam, lúc đó do Trường Tá Đệ Văn Sơn làm Tiểu Đoàn Trưởng. Khi được vinh thăng, Đệ Tá Đệ Văn Sơn được bổ nhiệm làm Tiểu Lữ Đoàn 2 Bộ Binh, rồi sau đó Chuẩn Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Biệt Động Quân. Trường Sĩ Quan Dự Bị Văn Hai chỉ chiến đấu và phục vụ ngoài Bắc có hai năm, năm 1954 Hiệp Định Genève được ký kết, được phân chia đội, các lực lượng quân đội Quốc Gia Việt Nam rút về phía Nam vĩ tuyến 17 và làm nhiệm vụ chính chiến đấu cho những người Việt Nam Cộng Hòa non trẻ, dưới sự lãnh đạo của Quốc Trưởng Bảo Đại và Thủ Tướng Ngô Đình Diệm. Trong thời gian phối trí này, Trung Úy tân thăng Trần Văn Hai được cử lên Quân Khu 4 Cao Nguyên.

Về trình độ của Quân Khu 4, Trung Úy Hai có dịp công tác chung với Đệ Tá Đệ Hoàng Văn Hoàng, một chuyên viên tình báo cũng vừa mới được bổ nhiệm lên cao nguyên giữ chức Trưởng Phòng 2 Quân Khu 4. Đệ Tá Đệ Hoàng Văn Hoàng nhận xét thấy về Trung Úy trẻ rất tích cực trong nhiệm vụ được giao phó và có nhiều khả năng về tình báo nên đã đề nghị xin cho rút ông về làm việc trong Ban Binh Đưa của Phòng 2, QK 4. Điểu đó khiến ông minh bạch sau, Đệ Tá Hai đã được cử về Việt Nam Văn Hoàng, lúc này đang làm Thủ Tướng, tin nhiệm được cử lên Trưởng Tiểu Đoàn Nguyễn Văn Thiệu và làm Trưởng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia sau Tiểu Thủ Tướng Thân 1968. Một thời gian sau, sẽ làm việc cùng cán bộ cùng khả năng của Trung Úy Hai đã khiến ông xứng đáng được vinh thăng Đệ Tá Đệ và được cử đi làm Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 81 Đệ Tá Đệ Quân (Bộ An) được trú tại Phan Thiết. Tuy nhiên con đường thăng tiến binh nghiệp của ông đã bị gián đoạn trong thời gian này, khi Đệ Tá Hai được chuyển về làm Đệ Tá Đệ Trưởng Đệ Tá Đệ Chuẩn Huy và Công Vụ của Trung Đoàn 44 thuộc Sư Đoàn 23 Bộ Binh. Những tình hình đã đưa cho Đệ Tá Đệ Hai chìm vào quên lãng về những công việc hành chính và hậu cần nhằm chán chường những việc tầm thường và tài năng, thì ông lại nhận được giấy cho đi học khóa Chuẩn Huy và Tham Mưu Cao Cấp tại Hoa Kỳ trong năm 1961. Khi tốt nghiệp trở về, Đệ Tá Hai nhận được lệnh về trình độ Trung Tâm Huấn Luyện Biệt Động Quân Đệ Tá Đệ Thủ Tướng Khánh Hòa. Cuộc đời binh nghiệp của ông từ đây gắn bó với binh nghiệp trung Mũi Nâu vừa mới được thành lập và có nhiều hứa hẹn. Đệ Tá Đệ Hai đã chấp nhận mệnh lệnh và tận dụng tài năng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và góp phần phát triển trung tâm huấn luyện này thành một trong những trung tâm mà đã cống hiến cho

Tổn thương Văn Hai và viên đội ngũ cùng

Tác Giả: Phạm Phong Đình

Thứ Bảy, 31 Tháng 1 Năm 2009 22:58

quân đội ngũ sĩ quan và chiến sĩ ở tú nhà t.

Lịch sử thành lập binh chủng Mũ Nâu và Trung Tâm Huấn Luyện Biệt Động Quân gắn liền với tên tuổi của Đại Úy Trần Văn Hai. Ông là một trong những vị sĩ quan có nhiều đóng góp lao động trong tiến trình thành lập Trung Tâm Huấn Luyện BĐQ vào ngày 1.8.1961. Chính Đại Úy Hai đã nghiên cứu, sáng tạo, đề nghị lên Chủ Huy Trưởng và đề xuất chấp thuận cho ông đề xuất phụ trách lập Hành Quân Biệt Động Quân Núi Sinh Lý. Chính khóa học đặc biệt này đã cung cấp cho đội ngũ không biết bao nhiêu là chiến binh thiện chiến và sĩ quan chủ yếu tài năng trên chiến trường, đóng góp những chiến thắng lẫy lừng trong quân sự QLVNCH.

Đại Úy Trần Văn Hai không những công hiến trí não xuất chúng của người cho Trung Tâm Đúc Mũ, mà người còn tận tụy đóng góp sức lao động cho bộ phận trung tâm. Lúc này trung tâm còn trong thời kỳ phôi thai, các sự kiện, đề xuất, bãi tập hàng trăm mét. Đại Úy Hai đã góp công lao động nên khuôn mặt khang trang của trung tâm. Không biết bao nhiêu là mồ hôi và tâm sức của người đã đổ vào công việc xây dựng trung tâm huấn luyện lập danh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Người làm việc cả ngày đêm, trên những bãi đất trống ngang cây gỗ, tôn thiếc, trong tiếng ồn của những chiếc xe đi, mà trên đó Đại Úy Hai mặc quần áo thun quân đội màu ô liu, lúc nào cũng đầm mồ hôi. Giấc ngủ cháy da và gió rát của vùng rừng đang khai phá, giữa những đám bụi mù bụi của những người ở ngoài ngang lối đi của trên trời đất, Đại Úy Hai làm việc hùng húc đến nỗi những người Hoa Kỳ phải giúp xây dựng trung tâm cũng phải chào thua và tận tụy cho ông mệnh danh "Hai Highway" để lòng kính phục của lòng tận tụy và khả năng hiếm có của người. Mặc dù chịu đựng những vất vả, trong một thời gian ngắn, Đại Úy Hai đã cùng với chiến sĩ Công Binh Việt Nam Cộng Hòa dựng xây lên đội ngũ trung tâm huấn luyện khang trang hoàn hảo, xứng đáng với tầm vóc quốc gia và cả vùng Đông Nam Á.

Trung Tâm Huấn Luyện đã được hoàn thành, giờ đây Đại Úy Hai có thể an tâm theo các toán huấn luyện viên và khóa sinh Quân Núi Sinh Lý ra tận các bãi tập, cùng ăn cùng ngủ cùng chịu gian khổ trên những cánh đồng lầy lội hay trong những khu rừng Trùng Trùng Sơn âm u. Không thể nào có thể đi một chút để những người của những thân xác của những người chiến binh trải qua 42 ngày Quân Núi Sinh Lý, những đêm thối cũng là niềm tự hào lớn. Phải là một con người thép, có ý chí thép mới có thể làm được những chuyện lao động cho đội ngũ những vất vả. Cái cá tính cao của Chuẩn Trưởng Hai là một khi những nhiệm vụ nào, dù có khó khăn gian khổ đến mấy, người cũng quy phục tâm hoàn thành cho đến tận cùng hoàn hảo mới thôi. Vợ thì còn thì kém nhiều một, trên tay Đại Úy Hai lúc nào cũng đội và khóa sinh cũng thấy có nhiều lo ngại sách vở khác nhau. Người tâm sự với các chiến hữu và thuộc cấp: "Con đội ngũ binh nghiệp của chúng ta hãy còn dài, cấp bậc chúng ta hiện giờ tuy còn nhỏ, nhưng lập nghiệp sẽ được nâng cao hơn. Nếu bây giờ chúng ta tận tụy với hiện tại, không biết công việc, không lo học hỏi trau dồi thêm sinh ngữ, để những binh lính bình thường, một mai cấp trên giao vào tay ta cả đội ngũ, thì làm sao chu toàn được nhiệm vụ".

Tài năng của Đại úy Hai đã được xác định bằng chứng lịch sử và ông được bổ nhiệm làm Tổng Trưởng ngành tình hình Phú Yên. Một kẻ nịnh mà quân dân Phú Yên không bao giờ quên được, là sự ra đi đột ngột trong sự luyến tiếc bàng hoàng của tất cả giới Quân-Cán-Chính và quần chúng trong tỉnh. Một sĩ quan cấp Tá như Trung Tá Hai đã dám công khai lên chầu huy hàng Tổng ngành vì một câu chuyện như không nằm trong phạm trù quân sự. Ông Tổng ngành bay đi khi n trách Trung Tá Hai không nên vì vì công gia tăng hoạt động, công cuộc bình định phát triển trì trệ, báo cáo chậm trễ, không làm tròn trách nhiệm, ông buộc phải cách chức Tổng Trưởng của Trung Tá Hai và sự cho người ra thay.

Trung Tá Hai được nghiêm chào khiêm tốn nói: "Xin tuân lệnh. Nếu ai cũng có lòng lo cho dân như Thiệu Tổng thì đất nước ta rồi đây sẽ khá". Thời khi người ra đi rồi, các bộ lão và quân dân Phú Yên vẫn thường kể cho nhau nghe câu chuyện chính khí "đất nước ta rồi đây sẽ khá", như là một trong những huyền thoại còn lưu truyền cho mãi đến ngày nay. Khi được đồng đội giới thiệu về Quân-Cán-Chính thì ra trước thăng tiến giải Phú Yên, Trung Tá Hai vẫn chỉ cúi vùi hành trang như đến sự đã cảm xúc như như: "Tôi cảm ơn các ông đã tận tình làm việc với tôi trong mấy tháng vừa qua. Có thể người ta cho rằng tôi mình là những đứa a dãi, chỉ biết làm việc mà không biết được khéo. Nhưng tôi tin là mình đã làm đúng".

Rồi Phú Yên vẫn trình diện Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, vừa đúng lúc chức vụ Phó Chỉ Huy Trưởng Bộ Tổng Tham Mưu Quân đang cần một khuôn mặt tài năng. Các giới chức quân sự BTTM thường nghe biết tình hình của Trung Tá Bộ Tổng Tham Mưu Văn Hai ngoài Trung nên đã nhanh chóng bổ nhiệm ông vào chức vụ này và được vinh thăng Đại Tá. Trong thời gian hai năm làm Tổng Trưởng binh chủng Mũ Nâu 1967-1968, Đại Tá Hai đã tỏ rõ tài cách, năng lực và sự dũng cảm của một người chỉ huy một đội quân về khét tiếng của QLVNCH. Trên thực tế, trách nhiệm của Phó Chỉ Huy Trưởng Bộ Tổng Tham Mưu Quân rất khác biệt với các vị tướng lĩnh sư đoàn binh. Người Phó Chỉ Huy Trưởng Bộ Tổng Tham Mưu Quân làm công tác quản lý thu nhập tủy hành chánh, quản lý quân sự, đào tạo và tuyển mộ, và Tổng Trưởng Mũ Nâu không có thể quy định được và trực tiếp chỉ huy hành quân. Câu chuyện cảm động về một vị Tổng Trưởng Mũ Nâu có mặt trên chiến hào tiền tuyến ở Khe Sanh rồi là một huyền thoại khác nhau của người.

Cuối năm 1967, Liên Đoàn 1 Bộ Tổng Tham Mưu Quân được lệnh giới Thiệu Đoàn 37 Bộ Tổng Tham Mưu Quân và một đội đi của Thiệu Đoàn 21 Bộ Tổng Tham Mưu Quân ra Khe Sanh phối hợp chiến đấu với hai Liên Đoàn Thủy Quân Lực Chiến Hoa Kỳ. Thiệu Tá Hoàng Phạm dẫn quân ra Khe Sanh và nhận nhiệm vụ phối hợp chiến đấu phía Đông dài một cây số của căn cứ. Được biết, tuy với vũ khí cũ kỹ và trang bị thiệu kém so với đội phòng ngự, nhưng Mũ Nâu của ta đã được cho trận đóng một khu vực quan trọng nằm bao ngoài cùng căn cứ, phía bên trong là chiến hào của TQLC Mỹ và Bộ Chỉ Huy Căn Cứ. Báo chí thế giới đã giới thiệu chiến tuyến trận giới của Bộ Tổng Tham Mưu là "tiền tuyến của tiền tuyến". Với một vị trí khó khăn và hung hiểm như vậy, vũ khí lạc hậu yếu kém, chiến sĩ Mũ Nâu của đã chiến

Tình hình Trăn Văn Hai và viên đạn cùng

Tác Giả: Phạm Phong Đình

Thứ Bảy, 31 Tháng 1 Năm 2009 22:58

Tình hình quy định của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và những điều kiện trở ngại của lính M. Tuy nhiên với T. L. nh. Mũ Nâu đã hết sức khẩn trương ăn uống không yên, lo lắng cho những đứa con của mình, ông quy định phân phát ra Khe Sanh nhìn tình hình của anh, sinh hoạt và chiến đấu của lính, ông mới an lòng. Đ. Tá Hai cùng với hai sĩ quan tham mưu là Đ. Úy Tr. Đình Đàng, thu. Phòng 1 và Thi. Tá Ngô Minh Hoàng, thu. Phòng 3 tháp tùng theo một chiếc vận tải C123 ra Khe Sanh. Thi. Tá Ngô Minh Hoàng sau vinh thăng Trung Tá và làm Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn 5 Biệt Động Quân.

Chiếc phi cơ đáp xuống ch. y trên phi đạo đã chiến, bị đốt cháy mù mịt. Khi chiếc C123 vào ch. m đất thì pháo địch nổ liên tục phía đầu đạn phía đuôi, tiếng nổ ùng ùng bu. t. Chiếc C123 không dám ngừng bánh, nó vận tốc ch. y ch. m ch. m trên phi đạo cho đạn cùng i. Trong thời gian đó, m. i. ng. i. trên tàu đổ bộ phía nam và xu. ng. lần mình vào những cái rãnh hai bên phi đạo để tránh đạn pháo, những chiếc vận tải cũng bị nổ tung. Khi đạn cùng i. phi đạo, vận tải phi cơ có ch. m. i. vì phía qu. y. đổ bộ tăng tốc để cất cánh, những giây phút của những người lính quý giá đó dành cho các thành viên binh. Các chiến sĩ Quân Y và những người lính Mũ Nâu phía trước nhanh chóng đổ bộ lên càng nhiều càng tốt, trước khi con tàu g. m. r. chuyển bánh và tăng tốc. Báo chí thời gian đã ví von hoạt cảnh như là những cuộc đua 100 mét với vận tốc. Có nhiều chiếc C123 hay C130 vào cất cánh lên đã trúng pháo địch vào đuôi và nổ r. i. xu. ng. tan tành.

Trong bối cảnh hỗn loạn, căng thẳng và ch. t. ch. c. y, nhóm ba người của Đ. Tá Hai không biết làm cách nào mà đã nổ và xu. ng. chiếc phi cơ và một vài giây phút sau, họ đã có mặt trong những dãy chiến hào tiền tuyến của Tiểu Đoàn 37 và 21 Biệt Động Quân. Những chiến sĩ Liên Đoàn 1 Mũ Nâu có thể rằng những người cùng chiến đấu không nói nên lời, những người lính khích lệ và thăm hỏi chân tình của những anh em binh chủng. Những người lính mệt mỏi chi. n. sĩ m. t, xem những thành viên của ông ăn làm sao, ngủ làm sao. Ông cảm xúc nhìn những chiến binh mệt mỏi đến như vậy vì những gió biên giới, những bộ quần áo rách và những vết thương có vết c. c. p. phát thay thế hay ch. a. Và nhiều người đi thăm hỏi của chan tình chiến hữu khác nhau. Không ít những sĩ quan và chiến sĩ Mũ Nâu của Liên Đoàn 1 BĐQ đã từng một thời cùng Đ. Úy Hai mài miết học tập trên những căn cứ rừng núi sinh lý của Trung Tâm D. c. M. ngày xưa. Sĩ. hi. n. di. n. của vận. T. L. nh. binh chủng và là những người bạn trong vòng hai ngày đêm, cùng ăn cùng ngủ cùng chia sẻ gian nguy ch. t. ch. c. chiến hào tiền tuyến của các sĩ quan Bộ Chỉ Huy Biệt Động Quân đã thổi bùng lên hùng khí chiến đấu của quân ta lên đến mức cao nhất. Vì vậy khi nổ ra cuộc tấn công lớn nhất của công quân trong toàn chiến dịch Khe Sanh, với một trung đoàn của số đoàn chiến đấu 304 Đ. n. Biên Ph. CSBV lúc 9 giờ tối ngày 29.2.1968, thì Tiểu Đoàn 37 và 21 BĐQ tuy với vũ khí yếu kém hơn của đội phòng thủ, đã đánh một trận long trời đất trời tiêu diệt hai tiểu đoàn địch. Tuy sau chiến thắng đó, binh đội BV đang bao vây uy hiếp Khe Sanh nên một số người rút khỏi khu vực, đánh dấu chấm hết của những chiếc vận tải "Đ. n. Biên Ph. Th. Hai" của Võ Nguyên Giáp.

Tình hình Trại Văn Hai và viên chức cùng

Tác Giả: Phạm Phong Đình

Thứ Bảy, 31 Tháng 1 Năm 2009 22:58

Trước đó chúng tôi tháng, tức ngày 31.1.1968 Việt Cộng tước công 44 tước thành Việt Nam Cộng Hòa, tức bị tước chức sĩ quan và kéo dài ở Huế và khu vực Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định. Đại tá Hai đã có dịp rõ tài năng quân sự, khi ông chỉ huy Biệt Động Quân giới thiệu áp lực để chúng tôi trong khu vực trách nhiệm. Quân ta thắng lớn trên khắp mặt trận. Trong đợt tước công công Mậu Thân 2 khu vực miền ngày 22.5.1968, Liên Đoàn 5 Biệt Động Quân của Trung Tá Đào Bá Phước chỉ huy trách nhiệm mặt trận Chợ Lớn. Bộ chỉ huy Liên Đoàn đóng trong Trại tước công Tiểu Húc Phước Đức nằm trên đường Khố Ng T. Chiều ngày 2.6.1968, Trung Tá Phước cùng nhàn sĩ quan cao cấp của Cảnh Sát Đô Thành và Biệt Khu Thủ Đô đang họp hành quân trong trại tước công, thì đột nhiên có một chiếc trực thăng võ trang của quân đội Hoa Kỳ xuất hiện từ phía trái đường Khố Ng T bay đến. Quân ta chia kíp nổ mìn vòng tình hình và chiếc phi cơ lạ thì chiếc trực thăng đã chúm mũi xuống phía mặt trái phía bên tay trái của trại tước công rồi xuyên xuống đường. Chiếc sĩ Biệt Động Quân vội tung khói màu ra hiệu quân báo, nhàn sĩ chiếc trực thăng đã quay trở lại quật đội liên xuống đường. Quạt rocket và tràng đội liên oan nghiệt đã phát trúng bộ chỉ huy hành quân họp và gây thiệt hại cho sáu viên sĩ quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa. Những viên hạ sinh gồm có :

1./ Trung Tá Đào Bá Phước, Liên Đoàn Trại tước công LĐ5BĐQ.

2./ Trung Tá Nguyễn Văn Luận, Giám Đốc Cảnh Sát Quận Gia Định Thành.

3./ Tiểu tá Nguyễn Ngọc Sinh, Phó Tá Trung Tá Luận.

4./ Trung Tá Lê Ngọc Tr, Trại tước công Ty CSQG Quận 5.

5./ Trung Tá Phó Quận Tr, Giám Đốc Nha Trại tước công Cảnh Sài Gòn.

6./ Tiểu tá Nguyễn Văn Bộ Thủ, Chánh Sở An Ninh Đô Thành, ông là bào đệ của Trung Tá tước công Nguyễn Văn Bộ Tr.

Ngoài ra còn có nhàn sĩ quan sau bị thiệt hại nhàn sĩ :

Tổnng Trần Văn Hai và viên đon cùng

Tác Giả: Phm Phong Dinh

Thứ Bảy, 31 Tháng 1 Năm 2009 22:58

1./ Đoi Tá Văn Văn C, Đon Tronng Sài Gòn, b thonng nng.

2./ Đoi Tá Nguyon Văn Giám, Tonnh Bitt Khu Th Đ, b thonng nh.

3./ Trung Tá Tron Văn Phn, Ph Tá Tonng Giám Đc CSQG, b c a chân.

Trong lúc xy ra tai non, Đoi Tá Tron Văn Hai đang ngi trên xe Jeep trc ch v hng Ch Lon đ d bui h p hành quân vi Trung Tá Phc. Xe c a ông b kt gi a khi đm đông dân chúng đang ùn ùn đ ra Sài Gòn, cho nên khi ông đ đc Tronng Phc Đc thì thm kt ch đã xy ra và kt thúc t lâu. Có l đnh mnh đã dành cho ngi i m t cái ch t khác b y năm sau. Cao c h n và bi tráng h n. Đó là cái ngày 30.4.1975.

Th Tonng lúc đó là c Tron Văn Hng chú ý đn cùng cách ch huy và lòng trung trc thng thn c a Đoi Tá Hai trong hai k M u Thân. Đoi Tá Hai đã cùng lên chin tuy n vi các Ti u Đoàn Mũ Nâu đ khích l tinh thn binh sĩ. Đc bitt, đ b o toàn danh d quân đoi, ông nghiêm cm binh sĩ không đc phá quy và c p gi t tài sn ngi i dân. Thm chí ông còn h lnh sau m i ln di t xong m t kháng c c a VC, ba lô c a sĩ quan và binh sĩ đ u phi đc l c soát k, không cho phép chin sĩ l i đng c nh h n lo n và nhà vng ch đ l y c a c i dân chúng. Hành đng đ o đc này đã đc thu c c p n trng, đ n qu thn cũng phi cúi đ u. Th Tonng Hng đ ngh Tonng Thng Nguyon Văn Thi u cho Đoi Tá Hai v làm Tonng Giám Đc Cnh Sát Qu c Gia, thay th Thi u Tonng Nguyon Ng c Loan b thonng chân gi i ng. L c lnh Cnh Sát Qu c Gia sau th i đim M u Thân điêu tàn, lòng ngi i rúng đng, c n hình nh m t v ch huy cnh sát có thành tích chin đ u vì dân, có đ o đc, thanh liêm trong s ch và lòng m n cán đ thu hút lòng dân, đ a dân đ n g n h n vi nhng đng l i c a chính ph Vit Nam Cng Hòa. Đoi Tá Hai chính là con ngi i h i đ điu u ki n đó. Trong lĩnh v c quân s, c Hng cũng đã đ c Trung Tonng Đ Cao Trí v n m Tonnh Quân Đoàn III. Hai nhân v t đc đ c đã t o nên nhi u chin công l n, giúp c i thi n tình hình tr an và quân s đ c c n đnh m t th i gian dài.

Nh n m t ch c v c c quan trng, là cánh tay m t đc l c c a chính quy n, Đoi Tá Hai đã h t lòng chu toàn nhi m v. Cũng vì tính trong s ch thng thn quá mà ông l i làm phi n lòng ông B Tronng N i V th i đó, vì ông không ch u sa th i m t lu t s ph tá m n cán đ thay th đn em c a ông B Tronng vào. Vì v y m t phí dành cho Cnh Sát Qu c Gia b thng tay c t gi m quá n a, gây khó khăn r t nhi u cho ông, nhng ngi i v n quy t làm nhng gì theo lnh tâm và ông nghĩ đó là l phi. Vi i ch c v cao t t b c nh v y mà trong th i gian h n m t năm, ông cũng không xun xoe vào g p c p lãnh đ o cao nh t đ c u cnh l i l c, vì điu đó trái v i

Tố ng Trần Văn Hai và viên đ n củ i cùng

Tác Giả: Phạm Phong Đình

Thứ Bảy, 31 Tháng 1 Năm 2009 22:58

tính cách con người ông. Đ i Tá Hai ch đ n g p Tố ng Thi u, Th Tố ng H ng r i Th Tố ng Tr n Thi n Khiêm, sau khi Th Tố ng H ng r i kh i ch c v , khi có nh ho c vì công v ph i đích thân trình bày. Ch a bao gi ng i ta th y ông dùng công xa ng l y v i còi h đ n đ ng đ khoe khoang, m i l n di chuy n công tác, ng i v n s đ ng chi c Jeep BĐQ cùng v i m y ng i c n v ng i phía sau. Đ i Tá Hai ch huy CSQG r t t t và không cho phép nó đi ch h ng, nh ng nh ng th l c mu n chi ph i l c l ng C nh Sát vào nh ng m c tiêu riêng l i không thích ông, vì ông không thu c phe phái nào c . Ng i ch có m t phe phái l n nh t, đó là t qu c. Khi đ c nghe phàn nàn v nh ng bê b i trong ngành C nh Sát, ng i đã tr m ngâm tr l i: "Tôi bi t, nh ng v n đ không th gi i quy t m t s m m t chi u, mà ph i kiên nh n tìm ra nh ng đ u m i, nh ng t ng quan th l c ch ng ch t thì m i ngăn ch n đ c. T ngày v đây tôi đã g p khá nhi u khó khăn. Minh nh ng i vác chi c thang dài đi trong căn nhà h p, b n b đ u đ ng ch m. Không ai mu n mình làm nh ng đ i u mình th y c n ph i làm".

Công vi c s a ch a làm s ch ngành C nh Sát còn đang dang đ thì Th Tố ng Tr n Văn H ng r i kh i ch c v , Đ i Tá Hai li n nh n s v l nh tr ra Vũng II Chi n Thu t làm T L nh Phó Quân Đoàn II đ i quy n Thi u Tố ng Nguy n Văn Toàn. T v trí T L nh Phó, m t l n n a ng i sĩ quân m n cán y l i v ng ph i m t ông Tố ng vùng nóng n y và đ y tai ti ng tham nhũng, ăn ch i xa hoa tr y l c, ông b ng lòng tr v làm Ch Huy Tr ng Trung Tâm Hu n Luy n Lam S n kiêm Hu n Khu Đ c M , coi nh m t s đ i xu ng trong củ c đ i binh nghi p c a mình. Th i gian này ng i th ng t nh kh u, h ng v thi n đ nh, ông ăn u ng r t đ n gi n, trong b a c m th ng có nhi u rau trái.

Củ c đ i lên xu ng thẳng tr m vì nh ng th l c đè nén c a ng i th t gi ng v i củ c đ i c a ng i anh hùng Nguy n Công Tr . Cũng gi ng nh c Nguy n Công Tr , trong b t k tình c nh nào, v trí nào, Đ i Tá Hai đ u chu toàn hoàn h o và hãnh đ n v i nhi m v ph c v đ t n c c a mình. C Tr đã ch ng t ng nói: "Lúc làm đ i t ng tôi ch ng l y làm vinh, thì lúc làm lính thú tôi cũng ch ng l y làm nh c". Có l n trong năm 1974, m t v sĩ quan Ti u Đoàn Tr ng là Thi u Tá Nguy n Thanh Vân đ n Ti u Đoàn 95 Bi t Đ ng Quân t căn c Ben Het v Đ c M tái trang b và hu n luy n đã đ n thăm ng i anh c , ng i th y cũ đáng kính c a mình. Chu n Tố ng Hai đã chân tình tâm s v i ng i chi n h u cũ, m i v sau này nghi m ra, Thi u Tá Văn m i nghĩ đó chính là l i nh n nh và là trăn tr i củ i cùng mà ng i đ l i cho h u th : "Bây gi "Toi" cũng là Tá, cũng là Ti u Đoàn Tr ng r i, và "Moi" bây gi cũng mang sao. Nh ng mình h y xét mình và làm sao cho x ng đáng v i cái lon c a mình. "Moi" đã già r i, tóc cũng đã b c nhi u, r i mai kia cũng ph i ra đi. "Toi" h y còn tr , tre tàn m ng m c mà "Toi", th i gian là nh v y. "Moi" mong "Toi" s ng cho đáng s ng, đ ng đ binh sĩ đ i tay mình kh s vì s kém tài b t đ c c a mình. Cũng nh "Moi" đây, bây gi đ c v đây đ ng già, nh ng nhà binh mà "Toi", lúc lên voi xu ng chó là chuy n th ng tình, ch c n ta s ng không th n v i mình là đ ...".

Tội ng Trần Văn Hai và viên đồng cuội cùng

Tác Giả: Phạm Phong Dinh

Thứ Bảy, 31 Tháng 1 Năm 2009 22:58

Đột nhiên trong cơn nghiêng ngả a rồi t c n nh ng v ch huy tài năng đ ng ra ch ng đ . M t l n n a, Chu n T ng Tr n Văn Hai đ c T ng Th ng Thi u tín nhiệm trong ch c v c c k quan tr ng Mi n Tây, ông đ c v i v làm T L nh S Đoàn 7 B Binh thay th Thi u T ng Nguy n Khoa Nam lên làm T L nh Quân Đoàn IV & Quân Khu IV k t tháng 11.1974. Chu n T ng Hai v n m S Đoàn 7 B Binh trong th i đ i m đã khá mu n m ang, ông không còn có đ c bao nhiêu th i gian đ cùng chi n binh Mi n Tây làm tròn trách nhiệm b o qu c an dân. T phía B c, binh đ i c ng s n đã ùn ùn tràn xu ng nh thác lũ, l n l t đánh b t các t nh Ph c Long, Ban Mê Thu t, r i toàn Quân Khu II, đ n Quân Khu I, và sau cùng, trong nh ng ngày tháng 4.1975 h u nh Quân Khu III cũng r i vào tay gi c.

Chu n T ng Tr n Văn Hai trong ngày cu i cùng 30.4.1975 v n t m t t uy nghi trong b quân ph c quân đ i Vi t Nam C ng Hòa ng i trong văn phòng t l nh bình tĩnh ch quân đ ch đ n. Tr c đó, sau khi nghe T ng D ng Văn Minh đ c hàng l nh trên đài phát thanh, ng i đã ôn t n khuyên b o sĩ quan và chi n sĩ thu c c p, cho phép h đ c buông súng tr v gia đình, nh ng có m t s v n nh t quy t l i căn c Đ ng Tâm, M Tho và b trí chi n đ u. Vì h bi t Chu n T ng Hai s không bàn giao Đ ng Tâm cho gi c, h c n u ng i có bàn giao thì cái ph ng th c ông làm s không ph i là ph ng th c ki u đ u hàng. M t con ng i đã t ng chi n đ u b o v nh ng m nh đ t c a t qu c h n hai m i năm, không lý do gì ng i giao l i cho gi c m t cách d d ang. Chúng mu n l y thì chúng ph i tr m t cái giá nào đó. Chu n T ng Hai c m xúc nhìn nh ng đôi m t u s u c a thu c c p đang c gi ng súng đ b o v ông. Ng i trao l i cho m t sĩ quan thu c c p m t gói nh , trong đó đ ng m t vài v t đ ng cá nhân và ti n hai tháng l ng Chu n T ng là 70.000 đ ng nh trao l i cho bà m già Gò V p, Sài Gòn. Ng i sĩ quan r n mình, m c dù không bi t nh ng v t gì ch a trong gói v i đó, nh ng ông bi t gi phút chia tay v i Chu n T ng Hai s p đ i m.

Kho ng x tr a, m t l c l ng c a Vi t C ng th n tr ng ti n vào Đ ng Tâm và cho ng i đ n yêu c u Chu n T ng Hai bàn giao căn c . Chu n T ng Hai ng i ngay ng n sau chi c bàn bên trên có hai cái đ g n lá c vàng Vi t Nam và lá c T ng m t sao, bình tĩnh và nghiêm ngh ra đ i u ki n. Ông ch bàn giao căn c khi nào có m t ng i ch huy tr ng s đoàn c a đ i ph ng đ n văn phòng T L nh S Đoàn 7 B Binh. Ngoài đ i u ki n đó, ông không mu n bàn chuy n nào khác. Tình hình r t căng th ng và làm nh ng ng i lính c ng b i r i, chúng rút tr ra bàn tính. Mãi m t lúc sau khá lâu, b n chúng g i đầu đ c m t ng i t x ng là s đoàn tr ng xin vào g p T L nh S Đoàn 7 B Binh Vi t Nam C ng Hòa đ làm th t c bàn giao. Ng i th tr ng s đoàn r t rè ti n vào văn phòng T L nh SĐ7BB, Chu n T ng Hai b t th n rút súng l c ra n m y phát vào tên s tr ng đ ch. V i kho ng cách r t g n đó, ng i có th gi t ch t gã d d ang, nh ng ng i ch b n gã b th ng nh . Ng i s tr ng đ ch cùng m y c n v l n n a rút ch y ra ngoài. Lính S Đoàn 7 B Binh gi ng súng lên s n sàng t chi n và b o v T L nh c a mình.

Viên đồng cuội cùng c a v T ng Vi t Nam C ng Hòa và lòng v tha dành cho ng i s tr ng

Tội ác Truân Văn Hai và viên chức cùng

Tác Giả: Phạm Phong Đình

Thứ Bảy, 31 Tháng 1 Năm 2009 22:58

Địch đã nói lên đä hai điå. Thä nhät, Quân Läc Viät Nam Cäng Häa khäng phäi là mät quân đäi khiäp nhäc. Thä hai, ngäi lính Viät Nam Cäng Häa khäng bao giä cäm thù nhäng ngäi đäng bào cùng sinh ra trên mänh đät Viät Nam, khi cuäc chiän tàn, tät cä chä còn läi thuän túy là ngäi Viät Nam.

Täi ngày 30.4.1975, Chuän Täng Hai ngäi trong văn phòng đóng kín cäa và đã uäng thuäc đäc tä tiät. Sáng hôm sau ngäi Trung Úy thuäc cäp đã tìm đäc bà cä thân sinh cäa Chuän Täng Hai trao läi di vät và häng đän bà trä xuäng Mä Tho. Bän thân vä Trung Úy cũng chäa trä vä gäp läi vä con cäa ông ä Sài Gòn. Ngäi mä già täm läng đã cäm cäi väi thäi gian đã mäu trí gät đäc ngäi lính VC gác cäng và đäa đäc thi hài Chuän Täng Hai vä Gò Väp an táng. Hiän nay bà phu nhân Thiäu Täng Hai vän còn ä Viät Nam, các chiän häu Biät Đäng Quân nhä vä ngäi täng quân tä länh binh chäng và ngäi thäy cũ, đã có gäi tiän vä cho bà ít nhiäu đä gäi là trän träng täng nhä đän ông.

Ngäi anh hùng dân täc, vä thän täng näc Nam Trän Văn Hai đã đi vào cäi thiên thu, nhäng täm gäng chiän đäu anh dũng, täm lòng tän täy phäc vä tä quäc đän giây phút cuäi cùng cäa ngäi sä mãi mãi đäc nhäng ngäi còn säng và ngäi đäi sau truyän täng và vinh danh.