

Đúng là muôn "nóm" Giáo Hội Công Giáo, chữ cursive "nóm" các giám mục... không biết các ngài đã bao "nóm" chốt tui mực nào.

Tại sao có "vì lý do sốc khoác"

Nghe tin Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiết xin lỗi chữ cursive Tổng Giám Mục Hà Nội "vì lý do sốc khoác", ai cũng phẫn nộ nhiên. Xem đoạn băng video cách đây chỉ mới hơn một năm, chính xác là ngày 21-09-2008, nghe giọng nói sang tiếng của người khi phát biểu tại trước UBND Tp. Hà Nội, nhìn rõ ràng mắt rõ ràng, phong thái rõ ràng, ta thấy đó là một con người đầy tràn sức sống. Một thời gian sau, càng ngày người ta càng thấy người ít xuất hiện, rồi người phẫn nộ xuyên đi ngang dọc ngang vì bối rối mất ngần tròn miện, từ đó sốc khoác của người sa sút rõ rệt. Giữa hai quãng thời gian này là hồi nghỉ các giám mục tại Xuân Lộc. Tại hồi nghỉ này, HĐGM/VN đã nhận được văn thư ông Nguyễn Thủ Thao, chỉ trích UBND Tp. Hà Nội vào ngày 23-09-2008, trong đó ông yêu cầu HĐGM/VN "xem xét, xem lý và đính chính xem lý nghiêm minh theo quy định của Giáo Hội đối với Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiết... đừng thiêu yêu cùu thuyền chuyễn nỗi hoài tốn công tôn giáo... ra khỏi Giáo phận Hà Nội". Sau đó, trong văn thư đính ngày 25-09-2008, Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch HĐGM/VN đã trả lời ông Nguyễn Thủ Thao là: "Sau khi xem xét, chúng tôi thấy các vấn đề này (trong đó có Đức Tổng Giám Mục Hà Nội) không làm bất cứ điều gì nguy hiểm lôi giáo luật hiến hành của Giáo Hội Công Giáo". Cùng với lá thư này là bản "Quan điểm của HĐGM/VN về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay". Đức các tài liệu này, rõ ràng là rõ ràng các số việc xảy ra tại các tòa Khâm Sứ, Thái Hà, Tam Toà, Loan Lý, và mới đây là Đức Chiêm, lôi đắc bài "Lên tiếng hay không lên tiếng" của Ban Biên Tập WHD trên trang mạng của HĐGM/VN, ta đều dàng nhận ra số lời đính chính của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội trong tệp thư các giám mục Việt Nam. Về giám mục duy nhất công khai và mạnh mẽ bày tỏ sự đồng tình với Đức Tổng Giám Kiết ngay những ngày đầu tiên của và Thái Hà là giám mục giáo phận Vinh, Đức Cha Phao-lô Cao Đình Thuyên. Từ các nhận định trên, việc Đức Tổng Giám Kiết suýt nhảy đêm dài triền miên không sao chớp mắt, dùn đùn tình trang sốc khoác sa sút rõ rệt, không còn phẫn là chuyen khó chịu. Trong những điều kiện như thế, cảm thấy không còn đù sốc khoác để chu toàn một nhiệm vụ muôn phẫn khó khăn trong hoàn cảnh cùn kẽ pharc tấp hiến nay, Đức Tổng Giám Kiết đã không thấy có giải pháp nào tốt hơn là xin lỗi chúc. Do đó, việc xin lỗi chúc chỉ là cái nón của và vẫn đù.

Chúng tôi sốc không giật ôm đâu !

Vì tốn thời gian, tôi chốt nhau đùn mặt mũi chuyen đùa đùa nghe ít lâu sau khi Đức Cha (hồi đó còn là Đức Cha) Nguyễn Văn Thuận bỗn bộn phẫn rống Hà Nội đùi súng lõu vong bên Rô-ma.

Chủ cnn "nm" các Giám mc thô*i*

Tác Giả; LM Pascal Nguyãn Ngãc Tònh, ofm
Thứ Năm, 21 Tháng 1 Năm 2010 23:44

Một linh mc thân tín ca ngài ko li cho tôi rng: trong mt lin “lam vic” vi ngoi đng đu cc An ninh, viên chuc này dã nói vi it nhann Nguyãn Văn Thuãn: “Chung tii so khong git ông đu ! Chung tii chuc no do cho giám mc các ông git nhau thô*i*.” Chin thuut này thành công tii mc nào thu không ai rõ, vì làm sao ta có đoc mt bun báo cáo hay thung kê chính thuc. Nhng mc đo thâm him thì phui công nhng là siêu đng. Các con cái Chúa, chung bit có khong đoc nhng rng hay không, nhng vin đon so (hay ngây thu) nhng buc câu, do gi long troc đoc mi thu mu ma chuc quodo đo phòng !

Chun “nm” các giám mc thô*i*

Tôi cũng đoc nghe ko chuyn mt linh mc Vit Nam o Mu, vì mun có ca hoi thunh thong vi Vit Nam, nen git mcm git ming rng ko, tránh không tham gia các ti chuc “phui công đng”, tránh nhng ni xuut him ca vàng ba soc đo khoi bu ghi hình. Khi trovi Vit Nam thăm gia đình tii mt giáo xo ming Lâm Đng, cũng nhng mi Vit kiu khác, cha đoc mt anh công an đon “hoi thăm soc khong”. Khi đoc hoi vi tình hình chung cang cang soi Vit tii ni cha o, cha troi cách đon so là không bit, vì thut so cha không hoi tham gia vào mt ti chuc, mt sinh hong chính tron nào. Anh công an ti vi hoài nghi, liun nói đo don mt: “Anh có khai hay không khai, tôi cũng chung can. Nhng tôi nói cho anh bit: các anh bên Tây bên Mu ca tha ho mà chung cang. Chung tii đoy chuc no “nm” các giám mc là đo rng !” Thú thut nghe chuyn này xong, mt tôi sáng ra, và tôi him đoc nhng “muu nhng”. Thì ra đo đoi phó vi các tôn giáo (đoy là Công Giáo), chính quyn cang son Vit Nam không phui chu có nhng movit, nhng cách đong phó đot xuut, nhng rõ ràng là đoa có ca mt sách loc lâu dài, xuut phát ti nhng nghiên cuu khách quan, khoa hoc.

Khi không chuu đo cho Nhà Noc “nm”

Ko ti khi Vit minh lin cap chính quyn năm 1945 cho đon khi Công Đng Va-ti-ca-nô II ko tithúc, Giáo Hoi Công Giáo cang quyt chung li chu nghĩa cang son. Do đó, ngay ca các linh mc (ngooi tromtsorng tinh nhng, và so này libucang đoàn tín hou coi thung) cũng không chuu đo cho Nhà Noc “nm”, còn nói chi các giám mc. Vi Công Đng Va-ti-ca-nô II, lin ranh không con ligia các chu đonhng tibun hay cang son, nhng gia tit vixou, gia thiun vi ác. Giáo Hoi chu trong cai mo, đoi thoui vi moi thu chu chính tro. Ta him đoc ti sao ti mingNam sau 1975, Giáo Hoi Công Giáo không còn thái đo chung cang cách quyt liut nhng ngoo>i mingBuc. Troo cakhi tron tiSài Gòn, Vit cang dã chim đoc Hung. Chính viy mà vi giám mc đou tiencông khai kêu mi tín hou Công Giáo chup nhng “chung quyn cách mong” và son sàng hop tác, không ai khác hon là Ting Giám Muc Hung, Đoc Cha Phi-líp-phê Nguyãn Kim Đngn. Nhng chính vi chu chup nhng đoi thoui, hop tác, chu không chuu đo cho Nhà Noc “nm”, nghĩa là li dong, chi phui, leo lái, mà Đoc Ting Đngn dã phui diu đong suut mt thui

gian dài trung khi ch>t (có người đã không nói là ngoài b> đ>u đ>c).

Năm 1975, t>i Sài Gòn, v> giám m>c đ>u c Toà Thánh b> nhi>m làm T>ng Giám M>c Phó v>i quy>n k>, là Đ>c Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguy>n Văn Thu>n. Chính vì bi>t r>ng Đ>c Cha Thu>n s> không ph>i là người đ> cho Nhà N>c “n>m”, nên Nhà N>c đã d>t khoát đ>y ra khỏi Sài Gòn, th>m chí t>ng vào ho>lò. Bi>t r>ng ti>p t>c đ> người l>i Vi>t Nam thì ch>ng khác chi ôm m>t thùng thu>c n>, nên cu>i cùng Nhà N>c đã ch>n gi>i pháp tri>t đ>, là t>ng ra không ph>i ch> kh>i th> đ> Hà N>i, nh>ng là kh>i n>c Vi>t Nam.

Đ>n đây ta hi>u t>i sao Đ>c Cha Giu-se Ngô Quang Ki>t, T>ng Giám M>c Hà N>i, l>i b> chính quy>n Hà N>i đ> ngh> v>i HĐGM/VN “chuy>n n>i ho>t đ>ng tôn giáo ra khỏi Giáo ph>n Hà N>i”. Đ>n gi>n ch> vì Nhà N>c đã th>y người “n>m” đ>u c linh m>c, “n>m” đ>u c giáo dân, nh>ng chính người l>i không ch>u đ> cho Nhà N>c “n>m”. V>a n>u người b> đ>y ra khỏi Hà N>i, thì cũng có nghĩa là b> đ>y ra khỏi Vi>t Nam, vì th> h>i: sau Hà N>i, có chính quy>n đ>a ph>ng nào l>i dám đ>ng ra lãnh cái “c>a n>” l>y !

Kết luận

N>u, nh> l>i m>t viên ch>c công an, chính sách c>a Nhà N>c đ>i v>i Công Giáo, ch> y>u là “n>m” các giám m>c, thì câu hỏi đ>u c đ>t ra là: liệu các người có ch>u đ> cho mình b> “n>m” hay không. Trên đây tôi đã đ>a ra hai trường h>p: Đ>c C> H>ng Y Nguy>n Văn Thu>n, và Đ>c T>ng Giám M>c Ngô Quang Ki>t. Còn các v> khác trong HĐGM hiện nay thì sao ? Có v> nh> ta đã có đ>u c câu trả l>i qua các v> Toà Khâm S>, Thái Hà, Tam Toà... Đúng là mu>n “n>m” Giáo H>i Công Giáo, ch> c>n “n>m” các giám m>c. Đ>c bi>t h>n c> là v> Đ>ng Chiêm, và ti>p theo sau là b>n “Lên ti>ng hay không lên ti>ng”, cho ta thấy: không bi>t các người đã b> “n>m” ch>t t>i m>c nào.

Sài-gòn, ngày 22 tháng 01 năm 2010

pascaltinh@gmail.com