

Tâm tình của người dân Mင် ဒေါက.



Huyễn Mင် ဒေါက

Từ năm 50 năm ngày ông Phùm Văn Đặng ký công hàm công nhận Hoàng Sa, Trung Sa thuộc Trung Quốc.

Tôi xin tóm tắt câu chuyện: Tôi là một công dân sinh ra và lớn lên trên quê hương Mင် ဒေါက của cả thế giới Phùm Văn Đặng, đặc biệt đào tạo liên tục học hành lên đai học mott cách chính quy dược mái trường xã hội chung nghĩa. Về mặt gia đình tôi ghi ông Đặng bỗng ông. Do nhà gần và có quan hệ nhau đã nhau nên trong gia đình tôi có người cũng theo ông Đặng rời bỏ Pháp bắt và sát hại tại năm 1930.

Tôi không có ý khoe khoang nhưng tôi muốn nói rằng không có lý do gì mà bạn thân tôi lối không tinh hào và kính trọng ông Phùm Văn Đặng.

Đúng là thời hiện chúng tôi đã từng rất tinh hào là quê hương đã sinh ra một người con ưu tú. Một số thời hào đã đặc biệt giáo dục đặc biệt thành "bản năng", như là một "phùn xanh không điều khiển", mà trong thời kỳ các bài thiປ làm văn chúng tôi đều phải có những câu đố loài: "tinh hào là một học sinh dược mái trường XHCN, tinh hào đặc biệt sống trong thời đại Hồ Chí Minh, tinh hào quê hương đã sinh ra Thủ tướng Phùm Văn Đặng, người là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại", vân vân và vân vân.

Nhưng thời vẫn sống kính trọng và tinh hào cũng đặc biệt đúc ra thời nhau khuôn mặt có sốn nhau râu cũng đặc biệt lúc chúng tôi còn tìm hiểu về nhau gì mà mình đã từng thời tinh hào kính trọng. Chẳng hạn, cái ghi là mái trường XHCN mà chúng tôi ca ngợi cho đến bây giờ như thế nào vẫn chưa đính hình đặc biệt. Ngày xưa họ xác định đặc biệt mái trường XHCN còn bây giờ đang "đến hiện đại" XHCN nhưng liệu đặc biệt đánh giá là xã hội phát triển, có nghĩa là càng đi xa CNXH thì xã hội càng phát triển!

Còn về ông Hồ Chí Minh thì nhiều người đã nói rồi, tôi chỉ có thời ghi thêm lối dân gian quê chúng tôi ta thán:

"Sống đặc biệt triều đại của Cha Hồ
Làm con thì đặc biệt, làm người thì không."

Hôm nay, là người dân Mင် ဒေါက, tôi nói về ông Đặng - hiện 30 năm làm Thủ tướng, ông đã làm

đó là gì cho đất nước, quê hương.

Giai ông là một nhà ngoại giao, một nhà chính trị tài ba đã giành chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của nước không đúng, bởi vì cuộc chiến tranh này có thể tránh được. Về lời "thắng" không có "lỗi", nhưng ngoại Mỹ, chính sách Mỹ mà ông chống, bây giờ đã được mở quay về Việt Nam. Cũng không có "nhà ngoại giao tài ba" nào lỗi ký công hàm công nhận lãnh thổ của mình cho quốc gia khác.

Nếu giai ông là một nhà kinh tế cũng không đúng; vì lúc có một nhà đất nước ở miền Bắc ông không đưa ra điều gì quan trọng nào có tính vĩ mô để tăng trưởng kinh tế, ngoài chính sách "tiết kiệm" để tích lũy, kiểu như "hết gạo còn làm hai, làm ba". Còn sau tháng 4/1975 với chính sách hỗ trợ xã nông nghiệp và di dân đi kinh tế mới, ông đã bên cùng hòa cự miền Nam, vẫn trước đó là một nước mạnh trong khu vực Đông Nam Á.

Nói ông là một nhà lý luận, một nhà văn hóa cũng không ổn. Ông có câu nói với thanh niên, học sinh: "Mùn xây dựng nghĩa xã hội cần phải có những con người mới xã hội có nghĩa" nhưng ông lỗi vòng vo với cái nghĩa xã hội và con người xã hội có nghĩa của ông. Con người mới khác con người cũ cái gì? Kiểu như "con gà, cái trống" hay chính sách "có hổ không có voi làm, có voi làm mới cho nhau" điều thiêng cõi của ông. Còn với văn hóa thì hình như ông hối thiêu vẫn tin rằng Việt nên thắng dùng đòn tiềng Pháp trong văn nói.

Ngoài dân Mỹ Đéc "kính trọng" ông lỗi! Tôi xin kể một số giải thích với ông Đặng về quê hương Mỹ Đéc:

Thứ nhất còn hỗ trợ xã nông nghiệp, mới là lỗi ông với quê là dân Mỹ Đéc tật khuyết. Trước kia khi ông vẫn là tật trung ngày quân, ngày quyến tham gia chiến đấu cũ lên núi đập tiềng tặc hổ cõi thiêng cho đến khi nào ông đi mới thiêng.

Trên tuyền đồn ông qua, hai bên đường đồn cát bón rát nhieu phân urê, lúa xanh đậm thay rát đậm mệt. Ông khen đòn pháo ngang làm ăn giỏi, chung mày chúc nha súng tiễn lên Chợ nghĩa cõng súng. Nhưng đòn kia ông đi thì chung phân nhieu bùi cháy, chung thiêng phân cõi không trả bông nồi. Mỗi lần ông vẫn quê, một ngày công cõi xã viên đồn cát 4 lạng lúa (0,4 kg)!

Có một năm các xã ven biển ở Mỹ Đéc như Đéc Lai, Đéc Minh, Đéc Phong có con cá ông (dân biển gọi cá voi là cá ông, cá bà) cát bụi lấn vào ngoài biển ngang làm ghe tàu nhỏ cõi dân không dám ra biển đánh cá; còn xã miền núi Phú thì đêm đêm nhieu bùi heo rong ra phá hoa màu cõi dân, chính quyền đòn pháo ngang bùi lõi. Giúp lúc ông Đặng vẫn quê, nghe báo cáo tình hình đòn pháo ngang xong, sáng hôm sau ông xuống biển chung cho cá ông nõi lên ông nói "Yêu cầu các đòn chí kíp nõi cá thành xã viên hỗ trợ tác xã". Cá ông nghe thấy liền tuột ra biển. Chiều đòn, ông lên núi xem hỏa heo rong phá hoa màu. Ông cũng nói với cán bộ đòn pháo ngang cho chúng vào hỗ trợ tác xã là chúng sẽ thuần hóa, nhưng cán bộ đòn pháo ngang nói: "thì a bác, chúng nó đã vào hỗ trợ tác xã lâu rồi, chúng cũng làm ăn tặt thùng hàng hoàng, lúc nào xuống phá bà con cũng đi hàng đòn tát vài ba chục con trả lén". Ông Đặng nói: "Vậy thì cho đi kinh tế mới!". Kể từ tết hôm ấy xã Phú không còn con heo rong nào dám ra phá nữa.

Có người hỏi ông Đặng, sao ông không nhận đòn người ta gọi bằng Bác, ông nói: "Ông Hồi xưng

là Cha, nứu tôi xưng là Bác, tức là anh của ông Hồ à!"

Có lần ông tôi thăm nhà chòi bà Thanh Xuân, có một nhánh vịnh trũng rau ăn và đón bán. Hồ i đó tên có giá, ông nghe người ta mua bán nhau ném rau, quay cà, còn nói "một đống, hai đống", ông gién lõm vì bùi mày bà hàng xén chòi gởi tên huý ra. Sau đó ông vua Hà Nội và quyết định "nâng" tên Việt Nam, đợt đó người ta không kêu "một đống hai đống" nữa mà chuyển qua "một ngàn, hai ngàn" cho đón bây giờ.

Sẽ kính trung cõi dân Mù Đê c đói vui ông Đặng là nhữ thợ đó. Còn số tôi hào thì sao? Sau khi biết đắc c ngày 14/9/1958 ông Phan Văn Đặng ký công hàm công nhận quyền đón Hoàng Sa và Trường Sa của Trung Quốc thì người dân Mù Đê c cảm thấy nhã thay cho ông. Cực đói con người hay chòi đói chính trung có thể có nhu cầu sai lầm, nhưng bán đất bán nước cho ngoại bang thì là sai lầm không thể tha thứ đắc. "Nơi giao ngang" ông là Trung Quốc - vẫn tôi cách là Chòi tách nước đã ký hiệp định đón hàng biên trên bờ và trên biển tiếp tục nhau đón và bán cho Trung Quốc.

Rồi đây, lách số dân tộc Việt Nam số ghi:

- Ông Phan Văn Đặng quê ở Mù Đê c, Quang Ngãi, với tôi cách là Thôn tông Chính phủ, ngày 14/9/1958 đã ký công hàm công nhận quyền đón Hoàng Sa và Trường Sa thuộc vua Trung Quốc.

- Ông Trung Quốc Lương quê ở Đắc Phố, Quang Ngãi, với tôi cách là Chòi tách nước, ngày 30/12/1999 đã ký Hiệp ước biên giới trên đất liền nhau cho Trung Quốc hàng ngàn cây số vuông, tiếp đón ngày 25/12/2000 đã ký Hiệp ước đón phân định vịnh Bắc Bộ tiếp tục nhau hàng chục ngàn cây số vuông đất biển cho Trung Quốc.

Vậy là Quang Ngãi có hai tôi đón cùng tham gia bán nước cõi triều đón Hồ Chí Minh.

Nhân dân Mù Đê c, Quang Ngãi có thể có số kính trung, tôi hào đắc không? Không, hoàn toàn không! Ngay cõi chính con cháu trong tộc họ Phan không ai dám ngang cao đón tôi hào là con cháu ông Phan Văn Đặng. Họ cũng biết rõ ràng, Nguyễn Thành (quê ở Thôn Trại, Mù Đê c, Quang Ngãi) là đón thòn triều Nguyễn câu két vàng thiếc dân Pháp chém phá phong trào Cần Vàng, tiêu diệt nghĩa quân Phan Đình Phùng, sau năm 1945 đã bùi Việt Minh cho đào phá toàn bộ mìn mìn, nhà cửa (Có lẽ vì vậy mà Cảnh Sát không dám đón ông Phan Văn Đặng vì chôn ở quê nhà, còn ông Trung Quốc Lương khi hót làm chòi tách nước cũng không dám vua Quang Ngãi).

Khi ra thì ông Đặng cũng biết sám hối, khi cuộc đón đã xem chiêu súng trong bóng tối cõi số mù lòa và cõi xã hội ông tham gia tảo nêu; với thời tông ba phái, hiền lành đón nhu nhã, đã có câu nói trứ danh "Không ai làm thời tông lâu nhau tôi và cũng không ai làm khéo dân nhu nhau tôi!" – có lẽ đó là câu nói duy nhất đúng trong cuộc đón cõi ông.

Không nhung ông làm khéo dân lúc còn sống, mà ông còn làm khéo dân khi đã chết. Biết bao giờ nhân dân Việt Nam mỉ名义 đắc c Trường Sa, Hoàng Sa? Còn người dân Quang Ngãi tiếp tục cõi ra nắp thuỷ đón xây lăng mộ cho dòng họ Phan cõi ông, xây bờ o tàng, nhà tông niêm Phan Văn Đặng.

Ngày 1/9/2008 Quang Ngãi đã khánh thành "Khu lùu niêm Phố m Văn Đèng"; theo thông báo chính thức chính quyền, tổng kinh phí hơn 46 tỷ đồng, trong đó phần xây lắp hơn 20 tỷ, trên diện tích hơn 2 ha (Giá đất là 1,3 triệu/m², trung giá đất khoảng 26 tỷ).

Bốn mươi sáu tờ kia có thể làm điều gì cho nhân dân Mộc Đéc, Quang Ngãi?

Xin thưa:

- Xây dựng 3.067 ngôi nhà cho người nghèo;
- Tạo điều kiện cho 115.000 trẻ em nghèo có điều kiện mua sách và đón trung thu trong năm học mới;
- Là tiền thu cống 144.230 nghìn dân Mộc Đéc trong 2 năm (Đơn toán thu ngân sách năm 2008 cống huyễn là 23,1 tỷ đồng)

Đó là chưa tính đến các chi phí khánh thành, duy tu, chi lương cho nhiều người trông coi, bảo vệ.

Một người con của quê hương núi non sông Trà, nhưng đến khi chết rủi vận còn làm khâm nhâm dân Quang Ngãi, có phải vì ông là đồng viên Cộng sản, hoặc trò cưng Hồ Chí Minh không? Trong khi có Huỳnh Thúc Kháng, quyền chúa tể chúa nãc đùa tiên cung Việt Nam dân chủ cộng hòa, yên nghỉ trên núi non lung gió, ngôi mộ đền giỗn đền xây dựng từ thời ông Ngô Đình Diệm, ngày ngày khách trong ngoài nô nức, đền mài thành phòn đền viếng thăm đền thờ hiến lòng tôn kính.

"Vì n Niên là Vì n Niên nào

Thành xây xêng lính, hào đào máu dân"

Câu ca dao xưa đi vào tiềm thức của chúng tôi, "thứ họ sinh ra và lên lén dại i mái trống xã hội chung nghĩa"; câu ca dao khói mào cho cuộc khói nghĩa nông dân mang tên "khói nghĩa Chày Vôi" (năm Bính Dần 1866) xuất phát từ việc xây dựng Vì n niên cung, quân sĩ và dân phu phái làm lung khói sương, nhiều người oán giận, vua Tự Đức mặc thử đã đi vào lách sương dân tộc là vua hôn quân vô đeo.

Tôi đã đến lăng mộ vua Tự Đức, cũng đã đến khu tàng niêm Phố m Văn Đèng. Trên đất cát mặn phèn dien (đất đai, đất nát, quy mô, kinh phí, thời gian, ...) lăng Tự Đức còn lâu mòn bỗng khu tàng niêm Phố m Văn Đèng - một vòi thò tàng đài i chung đài XHCN còn hồn cung và hoàng đế cung triều đài phong kiến, ngay cả khi đã chìm.

Lách sương rớt sòng phèn. Thời gian trôi qua, dân tộc sương có cái nhìn khách quan hơn, đánh giá công, với một cách rõ ràng; sương kính trọng đài viếng nhân vật lách sương không còn phái áp đảo, cung chung.

Là một người dân Mộc Đéc, tôi cảm thấy có thể khi nói thêm (Quê tôi) "là quê hương của cung Thủ tàng Phố m Văn Đèng".