

Cao ủy T&#n N&#n b&#o v&, nh&#ng c&#nh sát v&#n có th&# b&#t

V&# C&#n D&#u, mang tên m&#t giáo x&# Công Giáo t&#i Đà N&#ng, là m&#t cu&#c đàn áp m&#nh b&#o c&#a công an Vi&#t Nam, di&#n ra ngày 4 tháng 5 năm 2010. Vào ngày đó, nhân đám tang bà Đ&#ng Th&# Tân b&# nhà c&#m quy&#n Đà N&#ng c&#m chôn c&#t, công an đã th&#ng tay đàn áp gây th&#ng tích cho trên 100 ng&#i đ&#a đám và b&#t giam 62 ng&#i.



Ti&#n sĩ Nguyễn Đình Thành, giám đ&#c đ&#u hành BPSOS. (Hình: Dân Hu&#nh/Ng&#i Vi&#t)

M&#t s&# giáo dân Công nhân Dục tử thoát kh&#i Vi&#t Nam đã tr&#n qua Thái Lan lánh n&#n. Tu&#n qua, Ti&#n Sĩ Nguyễn Đình Thành, giám đ&#c BPSOS tr&# s&# t&#i Virginia, v&#a đi công tác Thái Lan v&# l&#i Hoa K&, và nhân đ&#n Qu&#n Cam v&#n đ&#ng gây qu&# cho nh&#ng n&#n nhân v&# Công nhân Dục tử hi&#n đang s&#ng tr&#n tránh ở Bangkok, ông ghé thăm báo Ng&#i Vi&#t và tr&# l&#i cu&#c ph&#ng v&#n sau đây:

-Đình Quang Anh Thái (NV): Ti&#n sĩ có ti&#p xúc đ&#c v&#i nh&#ng n&#n nhân v&# đàn áp Công nhân Dục tử ch&#y t&# Vi&#t Nam sang Thái Lan không, n&#u có, tình c&#nh c&#a nh&#ng đ&#ng bào này ra sao?

- TS Nguyễn Đình Thành: Th&#a có. Trong chuy&#n đi v&#a qua, tôi ti&#p xúc v&#i t&#t c&# các giáo dân Công nhân Dục tử, c&# ng&#i l&#n l&#n tr&# em, hi&#n đang lánh n&#n ở Thái Lan. Tôi ph&#ng v&#n t&#ng ng&#i m&#t và trong nhi&#u tr&#ng h&#p có thu hình đ&# r&#i đ&#a ti&#ng nói c&#a h&# tr&#c ti&#p đ&#n v&#i đ&#ng bào ở h&#i ngo&#i.

Đôi sống của họ rất căng, tù túng và đầy sợ hãi. Hiện nay ở Thái Lan không có trợ tế nào, cho nên đời sống của chúng ta phải sống trong sự sợ hãi và luôn luôn phải đề phòng. Tuy nhiên các bạn vẫn theo theo của Cao ủy Tán Liên Hiệp Quốc, cần phải sát Thái Lan có thể bắt họ bắt cứ lúc nào. Chính phủ Thái không chính thức thừa nhận người tán mác dù cho phép Cao ủy Tán hỗ trợ. Có một số người dân Công Giáo đã từng bị cần phải bắt nháng chúng tôi không thể can thiệp và hỗ trợ.

Ngày 10 khi đến giáo dân Công Giáo đầu tiên đến chân đất Thái Lan, chỉ vài tuần sau cuộc đàn áp đám máu ngày 4 tháng 5 năm ngoái, họ liên lạc với chúng tôi. Và chúng tôi đã đưa họ đến một nơi sống tạm. Sau đó di chuyển họ đến ra nháng chung cư ở các rác trong thành phố Bangkok. Vì khả năng tài chính của chúng tôi rất eo hẹp, nhiều gia đình sống chen chúc trong nháng căn phòng một gian chật hẹp.

Ở nhà thì người ở trong và trẻ em luôn luôn phải nói khẽ để tránh thu hút sự chú ý, nháng có hàng xóm người Thái. Mỗi khi đi ra ngoài họ phải đi phòng vì có thể có người theo dõi. Năm ngoái, chính quyền đã công khai tuyên bố người tán sang Thái Lan để truy lùng họ.

Hoàn cảnh sống tù túng, trốn tránh rất đáng sợ nháng tại họ ở trong tình thế của người ở trong và trẻ em, nhất là đối với các giáo dân Công Giáo quen sáng lập chiáu kinh, nay họ không dám đi nhà thờ kể cả ngày Chủ Nhật. Còn trẻ em thì rất sợ; tất cả đều trở thành thất nghiệp 9 tháng qua. Trong số 55 người Công Giáo lánh nạn ở Thái Lan, có 21 là trẻ em dưới 18 tuổi.

-NV: Trong hoàn cảnh đó, BPSOS có thể làm gì để trợ giúp và đời sống cho số 55 người này.

- TS Nguyễn Đình Thọ: Với nháng đóng góp tài chính của các bạn đến người Việt ở họ ở ngoài, chúng tôi tài trợ cho số đời sống này về ăn, ở, vận chuyển, thông tin, liên lạc. Việc này nói thì nghe đơn giản nhưng thực tế thì nhiều khi khá phức tạp. Chúng ta ở đây, có một đội người dân Công Giáo và các người của chúng tôi ở Thái Lan đã bị nháng người ở đây bắt theo dõi rất sát. Mỗi khi tình nghi là bị phát hiện, các gia đình lánh nạn phải di chuyển đi nơi khác ngay. Có gia đình chúng tôi đã phải di chuyển 7 lần trong 2 tháng. Điều này rất tốn kém vì mỗi khi di chuyển thì một tiền để chi trả các khoản phòng.

Trong chuyến đi vừa qua, tôi khá vui vì thực hiện được hai việc. Thứ nhất là di chuyển được một số gia đình có con nhỏ ra khỏi Bangkok, đến một khu thôn dã. Nơi đây an toàn hơn và trẻ em có

môi trường sống nô đùa ngoài trời và tôi còn có thời gian, cô giáo tình nguyện đến dạy học mỗi ngày. Chúng tôi đang tiếp tục công tác này cho đến khi tất cả 21 trẻ em đều được học chữ và ăn học.

Việc thứ hai là thiết lập học trường computer với Internet để làm phương tiện truyền thông tin tức và giáo dục cho người dân Công Giáo ở Thái Lan và với chúng tôi. Sẽ liên lạc trường xuyên suốt công tác thiết lập cho việc lập học sẽ xin từ bạn.

-NV: Chiếu theo quy định của Liên Hiệp Quốc về Quyền Trẻ Em, thì những đứa trẻ này liệu có được các bạn xét quy chế từ bạn không?

- TS Nguyễn Đình Thọ: Thái Lan không thừa nhận người tị nạn nhưng cho phép Cao ủy Tị Nạn hoạt động. Toàn bộ sự nghiệp của người dân Công Giáo ở Thái Lan đã được chúng tôi hỗ trợ đến để ghi danh với Cao ủy Tị Nạn và được cấp văn thư "bỏ vỏ" - văn thư này, có hiệu lực 6 tháng và có thể gia hạn, không phải nộp tiền nhưng vẫn phải nộp tiền cho Cao ủy Tị Nạn. Tuy vậy, Thái Lan cũng đã từng bắt giam và trục xuất ngay cả những người được Cao ủy Tị Nạn bỏ vỏ.

Phụ nữ người dân Công Giáo cũng đã vào phòng với với Cao ủy Tị Nạn để xin quy chế tị nạn. Đây là phụ nữ rất gay go, nếu không có sự hỗ trợ đến và lập học sẽ cần luật sư chuyên về luật tị nạn. Trong chuyến đi vừa qua, tôi phỏng vấn họ và hỏi các người dân Công Giáo và hỏi xem họ đã khai báo như thế nào với Cao ủy Tị Nạn. Theo câu trả lời của họ, tôi thấy phụ nữ nên nêu lên nỗi bức xúc và nỗi sợ hãi để nguyên nhân gốc của sự đàn áp: là nhút nhát thu thuế đất đai. Trong khi đó, nguyên nhân sâu xa là chính sách đàn áp tôn giáo, cũng như tính cách chính trị mà nhà nước gán ghép cho sự chống đối mãnh liệt của các xã đạo thì tôi không được nêu ra một cách rõ ràng.

Sau khi tiếp xúc với các giáo dân Công Giáo ở Thái Lan, tôi đã gặp với Cao ủy Trưởng Cao ủy Tị Nạn và giới thiệu điếu này. Tôi xin Cao ủy Tị Nạn hoãn lại quy định định nghĩa bảo có thời gian bắt đầu khai báo. Hiện nay chúng tôi đang sắp xếp để gửi một luật sư sang Thái Lan dài hạn, nhằm giúp học sẽ tị nạn cho đứa trẻ.

Một khi được xét là tị nạn rồi, thì các đứa trẻ này mới có hy vọng được đi định cư ở một quốc gia khác, như Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu.

-NV: Thái độ của chính quyền Thái Lan ra sao đối với số hiện diện của những đồng bào này?

- TS Nguyễn Đình Thọ: Họ đã trình bày, chính quyền Thái Lan tạm thời chấp nhận số hiện diện của Cao ủy TNN. Tuy nhiên chính sách của Thái Lan là không muốn ngày càng đông người đến Thái Lan xin tị nạn. Không những vậy, đôi khi chính phủ Thái Lan đã những bộ tộc áp lực của quốc gia lân bang. Vào cuối năm 2009, Thái Lan đã giao trả gần 160 người Hmong về Lào theo yêu cầu của chính phủ Lào. Toàn bộ số người này đều đã được Cao ủy TNN thả về nhà theo cách tị nạn.

Chính phủ Việt Nam cũng đã chính thức yêu cầu Thái Lan và Cao ủy TNN không thả những những người Công nhân Dân tộc thiểu số về Việt Nam. Có một điều, theo nguồn tin riêng của chúng tôi, chính quyền đã nỗ lực đã công an sang Bangkok để theo dõi và tìm cách nhận diện những người Công nhân Dân tộc thiểu số đang lánh nạn. Đó là thời gian hết sức căng thẳng cho đồng bào của chúng ta. Họ phải đi đến chỗ những nguy hiểm xuyên là vậy.

-NV: Làm sao để giúp những nạn nhân về Công nhân Dân tộc thiểu số tránh khỏi Thái Lan.

-TS Nguyễn Đình Thọ: Những đồng bào đang lánh nạn ở Thái Lan đến từ Công nhân Dân tộc thiểu số đang cần sự trợ giúp về đời sống và bảo vệ về pháp lý. Họ hoàn toàn trông nhờ vào lòng hào hiệp của đồng bào ở hai nơi này. Ngoài ra chúng tôi còn phải vận động về chính sách đối với Cao ủy TNN Liên Hiệp Quốc, chính phủ Thái Lan và cả Tòa Đồi Sĩ Hoa Kỳ nữa.

Hiện nay chúng tôi đang gây quỹ tại các hội chợ Tết ở nhiều nơi trên nước Mỹ, để có biết bao Quên Cam. Mục tiêu của chúng tôi là gây quỹ \$90,000. Đó là tài khoản của thí nghiệm để tiếp tục 3 công tác kể trên trong 12 tháng. Về đời sống, các đồng bào Công nhân Dân tộc thiểu số có khoản \$45,000 một năm, nghĩa là chưa đến \$1,000 cho mỗi người.

Còn việc gọi một luật sư làm việc dài hạn, công việc về mặt sự phái đoàn đến Thái Lan vận động về chính sách, việc lập ngân sách tiền kém khoảng \$45,000 trong 12 tháng nữa.

Nhiều nơi trên nước Mỹ, một số người tình nguyện đồng ý ra gây quỹ các hội chợ Tết năm nay. Quên Cam cũng vậy. Tôi cũng sẽ có một đội Hội Chợ Tết Quên Cam ngày Thứ Sáu để

