

Câu Chuyện Tội Nghiệp Lam Sơn, một trong số những Tội Nghiệp lãnh chúa Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, ông cũng là một trong số rất ít những Sĩ quan Việt Nam đã tham dự Trận Đồi chí n Thố Hai vào năm 1943, rồi chuyển qua Quân Đồi Quốc Gia Việt Nam.



**Chuyện Tội Nghiệp Lam Sơn Phan Đình Thọ  
(22 04 1916 – 23 07 2002)**

Ông đã tham dự những khóa huấn luyện Trung Đoàn Trường, Tham Mưu Cao Cấp, giới thiệu về các vụ chuyển đổi Đồi chí n Thố Hai cho Sĩ Đoàn, Tội Nghiệp Binh chủng Biệt Động Quân, Lực Lượng Đồi chí n Biết . . . Cuối cùng, năm 1975, ông cùng chung số phận của những kẻ mất nước, bắt đầu đi tù tại Hà Nam Ninh cho tới năm 1989.

Đã lâu, tôi muốn đi tìm tài liệu để giới thiệu về những vụ Tội Nghiệp của Binh Chủng Biệt Động Quân, trong đó có Chuyện Tội Nghiệp Lam Sơn mà mãi tới giờ đây tôi mới thực hiện được.

Nhân dịp tham dự lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực 19 tháng 6 năm 2011 vừa qua, tôi đã tận hưởng niềm xúc động với cô Phan Đình Bào Kim, khi cô hướng dẫn Toán Cadet Úc tới tham dự lễ kỷ niệm này. Trong cuộc tiếp xúc, tôi đã tận hưởng niềm biết ơn, cô chính là thên của Chuyện Tội Nghiệp Lam Sơn Phan Đình Thọ. Tôi đã xin phỏng vấn cô Bào Kim và đã được cô giới thiệu những tài liệu và hình ảnh quý giá về Câu Chuyện Tội Nghiệp Lam Sơn. Tôi xin viết ra đây để quý đồng giới cùng biết về cuộc đời binh nghiệp của Tội Nghiệp Lam Sơn.

Tội Nghiệp Lam Sơn sinh quán tại Nghệ Tĩnh. Khi lớn lên, ông ra Huế tìm học và đi làm nuôi thân. Năm 25 tuổi (1941), ông gia nhập Quân Đồi chí n Pháp và qua năm sau (1942), được cử đi học khóa Sĩ Quan Lực Quân Pháp ở Bào Phi. Ra trường năm 1943, đúng vào lúc chiến trường Âu Châu đang sôi động, ông được chuyển nhập vào Đồi chí n Liên Quân Anh Pháp và giới thiệu đi tham chiến tại chiến trường Tunisia và Algeria. Năm 1945, ông được giới thiệu đi học khóa huấn luyện Biệt Kích và Giám Đồi chí n tại New Delhi (Đồi chí n). Sau khóa huấn luyện, Trung Úy Thọ đã chuyển một toán biệt kích nh&#y dù xuống Pacsan (Lào) để giới thiệu quân Đồi chí n Nhật và giới thiệu về Quân Trường Trường Thủ Xã Trường Ninh, Cảnh Đồi chí n Chum. Tại đây, ông đã quen biết với các sĩ quan cấp úy giới Việt Nam khác, đó là các Trung úy Trường Thi&#n Khi&#m, Cao Văn Viên và Nguyễn Khánh.

Chuyển sang Quân Đồi chí n Quốc Gia Việt Nam, ông được thăng cấp Đồi chí n úy, giới thiệu về Trường Phòng 2, đóng tại Gio Linh, Quốc Trường. Năm 1954, ông được vinh thăng Thi&#u tá và cử đi học khóa Trung Đoàn Trường, cùng với các sĩ quan khác, như Nguyễn Chánh Thi, Nguyễn Văn Thi&#u, Đồi chí n M&#u. Năm 1955, ông được vinh thăng Trung tá, giới thiệu về Phân Khu Trường

Phân Khu Pleiku. Qua năm 1956, ông được vinh thăng Đệ tá và được cử giữ chức vụ Tiểu Lữ Nh S Đoàn 16 Kinh Chi n, đóng ở Quy Nhơn. Sau đó đã tiếp tục nhận nhiệm vụ hành quân phía hậu phương của Tiểu Đoàn Nh y Dù do Đệ tá Đ Cao Trí làm Tiểu Đoàn Trưởng, tiếp công vào nhận sào huyệt của Việt cộng theo biên giới Miền Việt, vùng Tây Ninh.

Qua năm 1957, ông được cử giữ chức vụ Tùy Viên Quân Sự tại Tòa Đệ Sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại Phi Luật Tân.

Năm 1958, ông lại được cử đi học khóa Tham Mưu Cao Cấp tại Fort Leavenworth, Hoa Kỳ. Qua năm 1959, ông lại được cử đi học khóa Chiến Du Kích Chi n và Mưu Sinh Thoát Hi m tại Mã Lai.

Năm 1960, ông được cử giữ chức vụ Chỉ Huy Trưởng Biệt Động Quân. Qua năm 1962 làm Chỉ Huy Trưởng Trung Bộ Bình Trị Định. Năm 1964, ông chuyển qua làm Tiểu Lữ Nh Lữ C Lữ Đệ Biệt, rồi Chỉ Huy Trưởng Quát “K Hách 34A” bao gồm các toán Biệt Kích, Hách Kích nh y ra Bắc. Năm 1967 – 1968 giữ chức vụ Phó Trưởng Giám Đệ C Cảnh Sát Quốc Gia, Trưởng Cảnh Phó Trưởng Cảnh Chi n Tranh Chính Trị. Năm 1969-1970, ông giữ chức vụ Tiểu Lữ Nh Phó Biệt Khu Thủ Đô, kiêm Phó Trưởng Trung Sài Gòn Chỉ Lữ n Gia Đệ nh. Năm 1972 làm Tiểu Lữ Nh Phó Quân Đoàn III. Cùng năm, vào năm 1972, Đệ tá Lam Sơn được vinh thăng Chuẩn Tướng và được cử làm Tiểu Lữ Nh Phó Quân Đoàn II kiêm Tiểu Lữ Nh Mặt Trận Quân Khu II. Ông giữ ngũ năm 1973 với cấp bậc Chuẩn Tướng.

Sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, ông và 28 Trưởng Lãnh khác của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị bắt tại Việt Cộng bắt và đưa đi tù giam giữ cho đến năm 1989 mới được trả tự do.



### Chuyện Tướng Lam Sơn Duy t Bình

Quý vị và tôi, ít ra cũng đã một lần nghe thấy cái tên Lam Sơn. Nghe thì cảm tình mà nói, chúng ta chỉ nghe danh... Đệ tá Lam Sơn mà thôi, mặc dù cấp bậc cuối cùng của ông là Chuẩn Tướng Tiểu Lữ Nh Phó Quân Khu II kiêm Tiểu Lữ Nh Chi n Trưởng Quân Khu II. Lý do là ông mang lon Đệ tá tại 16 năm và mang lon Trưởng Mũi có hơn một năm thì giữ ngũ.

Lý do nào mà Trưởng Lam Sơn lại mang lon Đệ tá lâu như vậy? Trong khi nhận ngũ

khác, mang cùng cặp b&#c Sĩ quan v&#i ông ngày x&#a, nh&# Trung úy Tr&#n Thi&#n Khiêm, Đ&# M&#u, Nguyễn Văn Thi&#u . . . đã lên t&#i cặp Trung T&#ng, Đ&#i T&#ng?

Lý do là, T&#ng Lam Sơn s&#ng cu&#c đ&#i . . . Đ&#c thân vui tính r&#t lâu (mãi t&#i năm 44 tu&#i m&#i l&#y v&#). Ông l&#i r&#t ngang tàng và luôn luôn th&#ng yêu, bệnh v&#c cho nh&#ng ng&#&#i lính đ&#i quy&#n.

Nh&# đã đ&# cặp &#ph&#n trên, năm 1958, Đ&#i Tá Lam Sơn đ&#c c&# đi h&#c khóa Tham M&#u Cao C&#p t&#i Fort Leavenworth, Hoa K&#.

Trong m&#t buổi h&#n luy&#n, m&#t Sĩ Quan Hoa K&# đã đ&# ý nhìn vào b&#ng tên c&#a Đ&#i Tá Lam Sơn. Vì hai ch&# LAM S&#N không b&# đ&#u, l&#i vi&#t g&#n nhau, nên viên sĩ quan này t&#ng là ông đã b&# tiên Vi&#t Nam đi mà dùng tên M&# LAWSON, nên y đã c&#&#i khi đ&# và v&#i m&#t gi&#ng nói th&#t h&#n x&#&#c, y đã nói v&#i Đ&#i Tá Lam Sơn r&#ng:

“Hê, You là ng&#&#i Vi&#t Nam da vàng mũi t&#t, t&#i sao l&#i dám đ&#i tên là Lawson?”

Đ&#i Tá Lam Sơn đâu có th&# đ&#ng yên cho m&#t tên M&# s&# nh&#c mình, s&# nh&#c c&# cái dân t&#c da vàng c&#a mình, ông đã n&#i c&#n th&#nh n&#, cung tay đ&#m cho tên M&# m&#t qu&# đ&#m th&#i s&#n, kèm theo l&#i gi&#i thích:

“Tôi tuy là dân da vàng, nh&#ng tôi có t&# cách c&#a tôi, c&#a m&#t Quân Nhân Quân L&#c Vi&#t Nam C&#ng Hòa, tôi dùng tên c&#a tôi ch&# không bao gi&# dùng tên c&#a b&#t c&# qu&#c gia nào khác, dù là M&#.”

Sau khi đ&#&#c m&#i lên văn phòng đ&# gi&#i thích thái đ&# c&#a mình, m&#c dù Ban gi&#ng h&#n đã hi&#u r&#ng tên Sĩ quan M&# đã đ&#c l&#m tên c&#a ông, đã dùng nh&#ng danh t&# k&# th&#, nh&#c m&#ng&#&#i Sĩ Quan Vi&#t Nam, nh&#ng Đ&#i Tá Lam Sơn v&#n b&# k&# lu&#t vì đã . . . gi&#i quy&#t v&#n đ&# b&#ng n&#m đ&#m

(Lính mà em! Vì th&# lính m&#i đ&#&#c g&#i là Lính, ch&# không ph&#i là Chính Tr&# Gia).

Trong vòng 24 ti&#ng đ&#ng h&#, Đ&#i Tá Lam Sơn đã đ&#&#c tr&# v&# nguyên quán. M&#c dù T&#ng Th&#ng Di&#m r&#t có c&#m tình v&#i ông, nh&#ng vì ông b&# gán cho thái đ&# thi&#u thi&#n c&#m v&#i M&#, nên v&#n ph&#i ký l&#nh ph&#t và ông b&# giam lon t&# đó.

Tuy nhiên, đa s&# anh em quân nhân l&#i bệnh v&#c cho cú đ&#m c&#a Đ&#i Tá Lam Sơn, vì cú đ&#m này là cú đ&#m b&#o v&# cho danh đ&# c&#a ng&#&#i Lính Vi&#t Nam C&#ng Hòa.



HÌNH CHỤP CÁC TƯỚNG LÂM SƠN VÀ NGUYỄN XUÂN TRẠNG TRONG TẬP CÁI TẠO MIỆNG  
TỪ TRÁI SANG PHẢI CÁC TƯỚNG: Nguyễn Xuân Trang -  
Lâm Sơn và Lê Hữu Đảng





NGƯỜI VIỆT NGƯỜI TÔI, CẢ QUÂN LÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA CẢ TÔI LÀ THẾ ĐÂY.