

20-7-1954: Ngày Quốc Hợp Hòa

Tác Giả: Tán Sĩ Trán An Bài
Thứ Bảy, 30 Tháng 4 Năm 2011 06:20

Ngày 20-7-1954, Hiệp định Quốc Gia chấm dứt chiến tranh trong lòng hai miền: "Quốc Hợp Hòa" đánh dấu ngày miền Bắc Quốc Hợp Hòa phía Bắc vĩ tuyến 17 bàn giao cho Đảng Cộng Sản Việt Nam, do Hiệp định Genève ngày 20-7-1954 và "Quốc Hợp Hòa".

Ngày 20-7-1954, dân tộc Việt Nam bắt đầu dấn bước cách mạng trước cả Đảng Cộng Sản Việt Nam, do cuộc rút quân của Đảng Minh Hoa Kỳ sau khi ký Hiệp định Paris 1973, dân tộc ta giành được quyền chính quy định Đảng Văn Minh vào ngày 30-4-1975.

Trước năm 1975, miền Nam Việt Nam vẫn không nhận ngày "Quốc Hợp Hòa", nhưng hiện tại, Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn còn cố hành ngày "Quốc Hợp Hòa".

Thực tế, Hiệp định Genève 1954 đã mang lại nét chính trị độc lập, dân tộc ta giành được Hiệp định Paris 1973. Nói cách khác, không có ngày Quốc Hợp Hòa thì không thể có ngày Quốc Hợp Hòa.

* Nội dung chia sẻ từ người

Vào ngày 26-4-1954, 9 quốc gia đã nhóm họp để bàn về việc khôi phục hòa bình tại Triều Tiên và Đông Dương. Đó là Anh, Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc, Pháp, Lào, Campuchia, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) do ông Phạm Văn Đồng làm trưởng đoàn và Quốc Gia Việt Nam do ông Nguyễn Quốc Đống, trưởng đoàn, sau đó là Bác sĩ Trần Văn Đ.

Trong suốt 9 năm theo đuổi cuộc chiến Đông Dương, nước Pháp đã trải qua những ngày khốn khổ chính trị trầm trọng với 2 đời Tổng thống và 17 lần thay đổi chính phủ. Có chính phủ mới chỉ lên được vài ngày đã bị lật đổ.

Vào lúc Pháp thua trận Điện Biên Phủ thì chính phủ Laniel thất bại và Mendès France lên thay thế. Ông này đã cam kết với dân chúng Pháp khi lên nắm chức ngày 17-6-1954: "Nếu trong 4 tuần lễ, tôi vào ngày 20/7 tôi đây, mà không đưa được một cuộc ngừng bắn tại Đông Dương, tôi sẽ thất bại".

Hiệp định Genève tái nhóm vào ngày 8-5-1954 và đã trở thành cuộc họp và đi đêm bên th

20-7-1954: Ngày Quốc Hồn Hồn

Tác Giả: Tán Sĩ Trán An Bài

Thứ Bảy, 30 Tháng 4 Năm 2011 06:20

giữa Việt Minh và thực dân Pháp.

Với khí thế chiến thắng Điện Biên Phủ, Việt Minh đòi chia đôi Việt Nam theo vĩ tuyến 13 (ngang với Tuy Hòa) và đòi chiếm giữ miền Bắc. Nhưng đứng sau, với sự ép của Liên Xô và Trung Quốc, Việt Minh chấp thuận đề nghị đưa lên vĩ tuyến 17 (tên Quốc Bình). Đợi đến phía Quốc Gia Việt Nam luôn luôn phản đối việc chia cắt đất nước. Ông Nguyễn Quốc Đôn tuyên bố: *"Tôi đã cho phái đoàn Việt Minh trách nhiệm đưa việc chia cắt đất nước... Chia đôi, nghĩa là sự mất mát cũng là có chiến tranh"*.

Vào đúng ngày ký kết, trưởng phái đoàn Trần Văn Đôn đã đứng lên phản đối việc giao nộp ngày. Sáng ngày hôm sau, 21-7-1954, Bác sĩ Trần Văn Đôn đã ra mặt báo tuyên ngôn với những lời gay gắt:

"Chúng tôi long trọng phản đối việc ký kết hiệp định phân chia hai miền Trung Lào và Cao Pháp và Việt Minh mà thôi",

và
"yêu cầu Hội nghị ghi nhận một cách chính thức rằng Việt Nam long trọng phản đối cách ký kết Hiệp định cùng những điều khoản không tôn trọng nguyện vọng sâu xa của nhân dân Việt Nam".

Sau dĩ phái đoàn Quốc Gia Việt Nam phản chiến đấu kiên quyết việc chia cắt đất nước, vì thời kỳ Trần Nhật Nguyễn phân tranh, đất nước cũng bị chia đôi bởi dòng sông Gianh và là một vết nhơ trong lịch sử Việt Nam. Nay Việt Minh lại có sự ký kết với thực dân Pháp phân chia đất nước thì đó chính là niềm uất hận chung cho cả dân tộc.

Đúng 12 giờ đêm ngày 20-7-1954, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh ký. Mendès France ra lệnh cho đứng dậy trong phòng họp ngừng họp cho đến khi có báo tin Hiệp định. Và thực sự, Pháp và Việt Minh đã phản đối và ký kết vào lúc 3 giờ 50 sáng ngày 21-7-1954, những ngày 20-7-1954 với chức ký của hai viên chức quân sự liên hiệp. Đó là Thiệu Trung Delteil, thay mặt cho Tổng Tư Lệnh Quân Địch Liên Hiệp Pháp Đông Dương và Trung Quang Bộ, Trưởng Bộ Quốc Phòng của VNDCCH.

Nội dung Hiệp định có những điểm chính như sau:

- Sông Bến Hải, vĩ tuyến 17 chia cắt Việt Nam thành hai phần: miền Bắc do VNDCCH kiểm soát. Miền Nam do chính quyền Quốc Gia và khối Liên Hiệp Pháp kiểm soát.

20-7-1954: Ngày Quê c H n H ng

Tác Giả: T n Sĩ Tr n An Bài

Thứ Bảy, 30 Tháng 4 Năm 2011 06:20

- Hai bên có 300 ngày đ di chuy n nhân s .

- Hai năm sau, t c ngày 20-7-1956 s t ch c t ng tuy n c đ th ng nh t đ t n c.

- y Ban Qu c T Giám Sát g m 3 qu c gia: n Đ (Ch T ch), Ba Lan và Canada đ giám sát vi c thi hành Hi p Đ nh.

- C m phá h y c s tr c khi rút quân, c m tr thù ho c ng c đ i nh ng ng i đã c ng tác v i đ i ph ng khi tr c, c m đ a thêm quân đ i, vũ khí ho c l p căn c quân s ở vùng đ i ph ng.

* B phi u b ng chân

Hi p Đ nh Genève 1954 n đ nh m t th i gian chuy n ti p đ dân chúng mi n Nam và mi n B c đ c quy n t do l a ch n đi theo chính ph C ng S n hay Qu c Gia.

Phía Qu c Gia có th i h n t p trung dân chúng 80 ngày t i Hà N i, 100 ngày ở H i D ng và 300 ngày t i H i Phòng đ xuôi Nam.

Còn b đ i t p k t Vi t Minh có quy n t p trung t i Hàm Tân 80 ngày, Bình Đ nh 100 ngày và Cà Mâu 300 ngày đ di chuy n v B c.

Dân chúng và quân đ i Qu c Gia ở t b làng xóm đ di c vào Nam. Nhi u làng ở H ng Yên và B c Ninh, dân chúng t ý đ t nhà c a đ di c . T ng k t tính đ n ngày di t n cu i cùng vào tháng 3 năm 1955, đã có kho ng 950 ngàn ng i theo "Con Đ ng Đ n T Do" (Passage to Freedom) t B c vào Nam. T i nhi u n i, Vi t Minh đã ngăn c n đ ng bào di c , gây nên nh ng cu c xô xát đ m máu nh ở vùng Qu nh L u, Ngh T nh. Khi th i gian di c đã ch m đ t, nhi u ng i v n ti p t c v t biên b ng thuy n bè và đã b Vi t Minh sát h i. Nhi u ng i b i qua sông B n H i đã b Vi t Minh b n b ng mũi tên đ c, vì có l nh c m n súng trong vùng phi quân s .

20-7-1954: Ngày Quốc Hôn Hôn

Tác Giả: Tán Sĩ Trán An Bài

Thứ Bảy, 30 Tháng 4 Năm 2011 06:20

Trong khái ngái di cá này, tín đá Công Giáo đác coi là đáng đá o nhát, vái 650 ngàn ngái gám 1.127 tu sĩ. Vì thá, sau năm 1954, Giáo Hái Công Giáo mián Bác chá còn khoáng 300 ngàn giáo dân và 300 tu sĩ, háu hát già cá và bánh tát.

Cuác di cá vĩ đái cáa gán mát triáu ngái mián Bác đã làm cá thá giái ngáng. Đây là mát cuác bá phiáu báng chán cáa ngái dân Viát cáng quyát chái bá cháng háa Cáng Sán.



□□□□□□ □□ nhá đáng bào Bác Viát di cá năm 1954

Đám đác biát là không có ngái dân mián Nam nào di cá vá Bác. Con sá bá đái táp kát đác ghi nhán là tháa thát, vì Há Chí Minh đã chá thá cho bá đái chôn đáu vũ khí và len lái kháp nái đá chá lánh khái sá mát cuác chián tranh mái.

Bác màn tre □ m đám đã rá xuáng cáu Bán Hái. Trong lúc dân chúng mián Nam ná lác phát trián kinh tá, nâng cao dân trí thì Cáng Sán mián Bác ra tay kháng bá dân chúng, bát dân phái thi hành chính sách thát láng buác báng đá nuôi dáng cuác chián tranh xâm láng mián Nam.

* Chián tranh "cháng Máng y"

Bá máy truyền truyán chián tranh cáa mián Bác đã hô hào dân chúng "cháng Máng y" và ngày nay ván vá ngác tá hào đã chián tháng "đáu i Pháp và đánh Má", nháng ngay khi ký Hiáp Đánh Genève 1954, Há Chí Minh đã có ká hoách tiáp tác chián tranh □ mián Nam. Năm 1959, Lê Duán bí mát vào Nam nghiên cáu, rái công khai đáng há khai dián cuác chián tranh "giái phóng

20-7-1954: Ngày Quốc Hùng

Tác Giả: Tán Sĩ Trán An Bài
Thứ Bảy, 30 Tháng 4 Năm 2011 06:20

mián Nam" trong Đái Hái Đáng Cáng Sán lán thá 15 á Hà Nái ngày 13-5-1959. Tá đó, quân đái và vũ khí bát đáu tăng cáng vào mián Nam qua đáng mòn Há Chí Minh.

Đá trá giúp chính phá VNCH cháng lái cuác chián tranh này, mái đán năm 1961, chính phá Kennedy mái gái đán mián Nam 400 cá ván quân sá. Nhá váy, ráng là phong trào "cháng Má" cáa mián Bác hoàn toàn chá là chuyán báa đát.

Chính Lê Duán đã tuyên bá: *"Ta đánh Má là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quác"* (Vũ Thá Hián, *"Đêm Giáa Ban Ngày"*).
Chá tráng này trùng háp vái lái
xách đáng cáa Tá Háu:

*Giát, giát náa bàn tay không phút nghá
Cho ruáng đáng lúa tát, thuá mau xong
Cho Đáng bán lâu, cùng ráp bác chung lòng
Thá Mao chá tách, thá Sit-ta-lin bát đát...*

Thi sĩ Phùng Quán trong phong trào Trăm Hoa Đua Ná đã nhán xét rát đáng váng vái Cáng Sán: "Nháng con ngái tiêu máu cáa dân nhá tiêu giáy bác giá".

* Cáu Hián Láng ngày nay

Chiác cáu Hián Láng chia đôi nác Viát Nam ngày nay đã đác nhà cám quyán Cáng Sán coi nhá mát di tích lách sá và không còn đác sá đáng náa. Mát chiác cáu mái đác đáng lên song song ngay bên cánh chiác cáu cũ đá cho xe cá láu thông. Bên phía Bác chiác cáu, Cáng Sán cho xây mát ká đái vĩ đái cám cá đá sao vàng, táng tráng cho chián tháng. Còn phía Nam cáu thì không đác quan tâm tái. Nháng sá thác không thá che đá đác là quang cánh nghèo đói, vái nháng ngôi nhà tranh vách đát bên phía Bác cáu. Trong khi đó, á phía Nam, nhà cáa khang trang cáa Viát Nam Cáng Hòa ván còn đó. Ngái Cáng Sán chá quan tâm đán viác xây ká đái phá tráng chián tháng mà coi tháng đái sáng kinh tá má no cáa dân chúng.

20-7-1954: Ngày Quốc Hùng

Tác Giả; Tì n Sĩ Tr n An Bài
Thứ Bảy, 30 Tháng 4 Năm 2011 06:20



C u H i n L ng cũ



C u H i n L ng m i



~~Đã bị xóa nội dung~~