

Phan Đức Minh (Mẹ n ra ng các chiến sĩ, đ ra bào và nh ng ng i b n tr cu tôi), Jun 09, 2009

Cali Today News - Mẹ s qua r i nên cho qua luôn, nh ng nh ng Bài Học Lịch Sử quý giá thì không đ c phép quên, nh t là đ i v i nh ng qu c gia hùng c ng mu n " làm ch " th gi i hay lãnh đ o m t Châu Lục (Continent), cũng nh đ i v i nh ng qu c gia nh c ti u khi k t b n đ ng minh, s ng ch t v i nhau trong nh ng cu c đ u tranh sinh t n.

đây, t i mu n vinh danh các chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà qua nh ng dòng ng n ngu i này., và nói lên m t vài nét nh đ ch ng minh r ng: nhi u k (có c nh ng nhân v t lãnh đ o qu c gia, nh ng nhân v t c m đ u B máy chiến tranh c a nh ng cái gi là " Superpowers " m c m, thi u hi u bi t, hay c tình v i ác tâm, ác ý bôi nh Quân Đ i Việt Nam Cộng Hoà. H đã b nh h ng m nh m cu nh ng v xu ng đ ng bi u tình ch ng chiến tranh Việt Nam cu gi i sinh viên Đ i Học, mà cái t phát xu t cu nó t Tr ng Đ i Học Kent State Unuversity, do 1 Giáo S , cán b cu Đ ng Cộng S n M , lãnh đ o, ch huy theo k ho ch cu Đ Tam Qu c T Cộng S n. Cộng S n Qu c T bi t r ng đánh th ng Hoa K trên chiến tr ng Việt Nam thì khó, nh ng đánh th ng Hoa K t i Qu c H i, trên đ ng ph , c các tr ng Đ i Học, trên m t tr n truy n thông thì không khó l m. B i th cho nên công cu c lãnh đ o sinh viên bi u tình ch ng chiến tranh Việt Nam, góp ph n đ p tan tinh th n chiến đ u, quy t th ng cu Quân Đ i M - v n có t x a - trong cu c chiến Việt Nam ph i đ c giao cho 1 Giáo S Đ i Học có uy tín và là cán b cao c p cu Đ ng Cộng S n M . S vi c này ch đ c ng i ta bi t đ n khi v Giáo S lãnh đ o phong trào sinh viên bi u tình ch ng chiến tranh Việt Nam này t tr n, có T ng Bí Th Đ ng Cộng S n M đ tang l , đ c đ i u v n, nêu cao thành tích cu ng i quá c , đã góp công s c vào vi c ch m đ t chiến tranh Việt Nam theo đ ng l i, k ho ch cu " Phong trào Cách Mạng Vô S n th gi i ".

Nhi u ng i đã đánh giá toàn th Quân Đ i Việt Nam Cộng Hoà qua hành đ ng xấu xa cua m t vài Sĩ Quan cao c p đích thân, hay cho v con, đ t l i đ ng hoàn c nh chiến tranh, nh t là giai đ o n M đ quân tác chiến vào Việt Nam (sai l m chiến l c) đ buôn l u, làm áp-phe t i n b c b ng nhi u cách. H đánh giá Quân Đ i VNCH qua hình nh tan rã cu nhi u đ n v quân đ i vào nh ng ngày cu i cùng cu cu c chiến, mà k gây ra tình tr ng thê th m này đích danh th ph m là Ông Nguy n Văn Thi u, m t T ng Lãnh làm T ng Th ng kiêm T ng T L nh Quân Đ i VNCH, ra l nh cho T ng Phạm Văn Phú, T L nh Quân Khu 2, và T ng Ngô Quang Tr ng, T L nh Quân Khu I - m t T ng Lãnh t ng đ c k vào hàng Danh T ng - ph i b Quân Khu I lúc ch a đánh nhau chi c và các đ n v quân đ i cu 2 T ng này đang s n sàng ch đ ch ti n đánh, v i tinh th n r t cao, nh h đã t ng đánh b i quân c ng s n trên lãnh th 2 Quân Khu này. Ông Thi u ra l nh b 2 Quân Khu này khi ch a ch m đ ch đ làm áp l c, lôi kéo ng i b n Đ ng Minh kh ng l (đang b đi b ng m i giá) quay tr l i c u Nam Việt

Nam. Nếu không, "Tiền đề của công cộng sự của Mỹ tại Đông Nam Á Châu sẽ sụp đổ". Tổng thống Mỹ Richard Nixon phải hạ vũ khí nhân dân Mỹ là chính để tranh Việt Nam, đem quân để Mỹ trở về trong danh dự, trở nên thân thiện với gia đình của họ. Qua trung gian của Tổng thống Mỹ Hồ Chí Minh, Ông Nixon cho Cố Vấn Henry Kissinger (mặt nhân vật chính trị, ngoại giao quốc tế, đặc biệt và tàn nhẫn) đến để nói cho Ông Nixon gặp Mao Trạch Đông, lãnh tụ Cộng sản Trung Quốc. Hồ Mao với sự can thiệp của Sĩ Phái, với uy thế của Ông Thủ ý bao nhiêu năm trước giúp cộng sản, vũ khí chiến tranh, lương thực... đã ra lệnh cho cộng sản Hà Nội không được chấp nhận, bắt bí phái Đoàn Mỹ tại Hội Nghị Paris, do đánh cho Mỹ phải chịu mà không có "Hiệp định ngừng bắn - Agreement of cease-fire" chính thức. Hồ Mao đã cầu Ông Nixon, những Ông Nixon phải đến xin ngưng đáng :

1.- Việc đến để cho Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa Quốc gia vào cái ghế Hội Viên Thường Trú của Hội Đồng Bộ An Liên Hiệp Quốc với quy định Phái đoàn của năm 1971, trước khi Ông Nixon gặp Hồ Mao vào đầu năm 1972, mà trước Hồ Mao đã chiếm hất lốc địa Trung Quốc, thì tất yếu chính quy định, cai trị của dân tộc năm 1949. Còn Ông Quốc Dân Đảng Trung Hoa thì vẫn là bản của Mỹ những người phải rời khỏi cái ghế đó, chuyển ra để ở Đài Loan.

2.- Ông Nixon phải bằng mọi cách, những kín đáo, bán cho Hồ Mao những vũ khí, kỹ thuật chiến tranh tại tân hiên để nhốt lúc đó để Trung Quốc để sẵn sàng "đánh nhau tay đôi" với Liên Xô khi cần, vì Liên Xô đã ký kết, và để do trở nên trở Hồ Mao với nhiệm vụ tại :

* Bắt phải từ Trung Tâm Lãnh Đạo phong trào cộng sản thế giới là Điện Kremlin ở Moscow.

* Dám thì tất yếu Tổng thống Mao Trạch Đông, trái ngược với Hồ Chí Minh Thuyết Marx - Lenin là : Thì tất yếu nên vô sản chuyên chính kiểu Trung Quốc : lấy Nông Dân (để đa số dân Trung Quốc) làm giai cấp lãnh đạo, thay vì giai cấp Công Nhân lãnh đạo, những Hồ Chí Minh Thuyết Marx-Lenin, đã để để dùng làm Phái đoàn Chăm Dành Tranh cho Phong Trào Cộng Sản Toàn Cầu.

* Muốn thế nên trước Á Châu bằng sự can thiệp của Trung Quốc và Tổng thống Mao Trạch Đông, tách ra khỏi sự lãnh đạo của Điện Kremlin ở Moscow. Mao không chấp nhận "Kịch bản chấp nhận yêu cầu của việc chấp nhận Quốc Tế Vô Sản", theo luận điểm của Lenin về khả năng tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội không qua giai đoạn phát triển của Chủ Nghĩa (Lenin's thesis on the possibility of advancing to Socialism by passing the stage of capitalist development) vì Liên Xô đã có sự công nhận trong khi Trung Quốc chỉ có "Con trâu đi trước cái cày". Những thế mà người là tất yếu Mao Trạch Đông, chỉ Hồ Chí Minh, lãnh tụ cộng sản Hà Nội chỉ có biệt trò "Đu dây" theo voi ăn bã mía của 2 phía Liên Xô và Trung Quốc thì làm gì có cái gì là Tổng thống Hồ Chí Minh

Minh nhớ công sự của Hà Nội và những người khác, ba hoa về Tội Tội của Hồ Chí Minh.

Những Sĩ Quan cao cấp của VNCH trong quân đội đã quy định ban đầu về cách thức, đầu tiên, trong quân dân chúng của tri thức người trên đường tháo chạy, phải làm bia lãnh đạo trong pháo, họ tiến của Liên Xô và Trung Quốc tiêu diệt một cách tàn bạo, kinh hoàng, dã man mà thực sự sát thương trong tim, trong lòng, phát điên phát khùng lên vì sự khốn khổ, của Nguyễn Văn Thiệu. Là Tội của Lãnh, là Tội của Thủ tướng, là Tội của Tổng Lãnh Quân Đội mà Nguyễn Văn Thiệu không hiểu rằng : Những phòng tuyến đầu tiên ban đầu, quân đội của đánh mà bị chạy tán loạn cùng hàng triệu dân chúng thì họ có quân sự, chính trị, tâm lý của Nam Việt Nam sẽ ra làm sao !

Họ đã có tình quên đi tình thế chiến đấu của Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà trong dịp Tết Mậu Thân (1968). Lúc đó quân công sự của trang bị cá nhân, tất cả bộ súng tiểu liên xung kích AK-47 của Liên Xô, Tiệp Khắc, cùng với các loại vũ trang của " Một Tròn Giỏi phóng miền Nam ", là những yếu tố bắt buộc khi phải bắt đầu chiến đấu trong dịp Tết thiêng liêng của chúng ta dân tộc Việt Nam, tình hình của cuộc " Tổng tấn công " vào hầu hết các thành phố, thị trấn của Nam Việt Nam. Trong khi đó Quân Đội VNCH hầu hết chỉ có trang bị bộ súng tiểu liên bán tự động Garant M-1, Carbin M-1 và tiểu liên loại nhỏ Carbin M-2 của quân đội Mỹ sử dụng trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. Vì bắt buộc cho nên chúng đã kiểm soát được một số lãnh thổ có tính cách chiến lược của Quân Khu 2 và Quân Khu I, đồng thời tiến công mưu toan đánh chiếm luôn Thủ Đô Sài Gòn. Bộ Chính Trị Trung ương Đảng tại Hà Nội ra lệnh phải giải quyết đã chiếm đóng miền giá trị của dân chúng Nam Việt Nam vào 1 cuộc " Tổng nổi dậy ", có quy định chính quy. Do đó, khi chiến tranh đã được quân đội VNCH giải quyết, quân công sự bắt đầu đánh bắt, phải bắt buộc, phóng viên báo chí, truyền thanh, truyền hình đi theo quân đội mới thực sự những xác chết của lính công sự bắt buộc xuống chân vào công sự chiến đấu, các loại bích kích pháo, súng đại liên. Công sự của Hà Nội không bao giờ nghĩ được rằng Quân Đội VNCH có thể đánh bắt chúng ra khỏi thành phố Huế sau 1 thời gian công sự của chiếm đóng, toàn tính thành lập chính quyền tại một thành phố giáp lòng với hầu hết phần lớn của chúng ở bên kia sông Thạch Hãn, Quảng Trị, hay vĩ tuyến 17. Vậy mà công sự của đã phải bắt buộc khi thành phố Huế trong chiến dịch lịch sử Tết Mậu Thân (1968), chỉ kịp luà theo chúng hàng ngàn sĩ quan, binh sĩ, nhân viên chính quyền, đồng đội chính trị do chúng bắt được tại Huế, đồng đội đi tàn sát, chôn sống tập thể theo kiểu Hitler giết người Do Thái, Staline giết người Ba Lan, những ghê tởm hơn, vì chúng giải quyết được AK, bộ dao găm, mã tấu, còn súng cũng được xử lý hầu như luôn hàng chục, hàng trăm người 1 lúc.

Bốn năm sau, 1972, năm được tình thế " Bộ của, chạy làng " của tay " Sen đem quóc tại " khốn khổ, những đã quá mệt mỏi, chán chường với của chiến tranh không thể thực sự tiến tuy nhiên bộ súng đại liên vì nó của có một trận, chiến tuy nhiên rõ ràng để mình cho để sự của " Ưu thế của Superiority of firepower " được của, mà hầu hết phần thì rời bỏ, nát bươm vì bị tình, phải bắt đầu chiến tranh, đất của, đất thực sự của binh, Quốc Hội cãi nhau như một bò vờ chuy nhiên có hay không vì chiến tranh cho người của bắt đầu của mình để giải quyết cái " Tiến đến

chống công Á Châu ". Đó là công sự của Hà Nội áp dụng bài học cũ, 18 năm trước, đã dùng chiến thuật Địch Nhân Biên Phủ để đánh người Pháp tại Hoà Hài Geneva.

Năm 1972 cũng thế, Hà Nội tung vào miền Nam những Sư Đoàn tinh nhuệ, thiến chiến thuật đã từng đánh tan 2 Binh Đoàn Lưu Động (Groupements mobiles) của Pháp tại chiến trường Bắc Kỳ - Lưu Sư năm 1950, bắt sống 2 Binh Đoàn Trưởng (Commandants de Groupements mobiles) : Địch Tá Le Page và Trung Tá Charton, đưa những Sư Đoàn lưu động đánh thành công, đợt đầu tiên người Pháp tại chiến trường Địch Nhân Biên Phủ năm 1954 bằng những trận đánh vũ bão theo lối " Chiến tranh quy ước - Conventional War" hèn hoi. Hà Nội nhắm đánh vào Quân Khu I, lãnh thổ địa đầu của Nam Việt Nam, cho 15 ngàn quân của Sư Đoàn 304 tràn qua vĩ tuyến 17, đợt đầu tiên là pháo binh và học phòng không trang bị học tiến đi - không SAM-2 của Liên Xô, sau 3 ngày đêm đợt những trận bão pháo binh và Học Tiến. Sư Đoàn 3 Bộ Binh VNCH là Sư Đoàn mới thành lập, trong đó có Trung Đoàn 2 Bộ Binh nòng cốt là từng người chiến sĩ, còn hậu hù là tân binh, lính mới, và về Tổ Chức Sư Đoàn là Trung Đoàn Trưởng mới được vinh thăng Chuẩn Tướng thì làm sao mà chịu cho những sự kiện quân sự công sự ? Tại sao Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu, Tướng Tổ Chức Quân Địch VNCH, Địch Tướng Cao Văn Viên, Tướng Tham Mưu Trưởng, lại cho Sư Đoàn 3 Bộ Binh mới thành lập trận giết cái cửa ngõ ngăn chặn quân công sự Bắc Việt ngay sát vĩ tuyến 17 như thế này ? Công sự đánh chiến thuật Lưu Động Quãng Trữ, mở đợt xung huệ rồi sẽ phải hợp với các đợt chính quy Bắc Việt, xâm nhập để mở màn Hồ Chí Minh, cũng như các lực lượng vũ trang địa phương, bắt đầu học của Tổng và Huy, đợt luôn Quân Khu 1. Ngoài mặt tiêu quân sự, công sự còn nhắm vào những mặt chính chính trị và ngoại giao to lớn, quan trọng hơn: Cuộc Hoà Đàm tại Paris đưa quân đi M ra đi trong danh dự, không để những bất công sự quân sự và Hà Nội đánh cho phải chăng mà không có Hiệp Định những người chiến sĩ.

Tổ Chức Lưu Động Quãng Trữ bắt chiến sĩ, công sự cho xe tăng T-54 của Liên Xô đưa, Bộ Binh và công sự kéo xung huệ theo quĩ đạo I, đợt pháo binh và học tiến 122 ly của Trung Quốc đưa để mở. Quân công sự tiến về Huệ như đi vào chỗ không có người. Dân chúng Quãng Trữ thoát chết khi qua khỏi " Địch Lưu Kinh Hoàng " tràn xung huệ, trong khi dân chúng Huệ cũng xô nhau bắt chấy vì dân đây làm sao quên được về tàn sát ghê gớm về những mặt chôn tấp thụp trong dịp Tết Mậu Thân - 1968 ! Từng 3 sao Hoàng Xuân Lãm, Tổ Chức Quân Đoàn I - Quân Khu I (người được nhiều nhân vật chính trị cũng như quân sự trong và ngoài nước đánh giá: chỉ là 1 Tướng Tổ Chức Sư Đoàn loại trung bình, chỉ không đủ khả năng giữ chức Tướng Quân Đoàn trong giai đoạn để quân tiến như vũ bão thế này) học học, không biết phải đi phó ra sao, chỉ biết của của liên lạc về Dinh Địch Lưu Phủ Sài Gòn. Tuy nhiên đưa bắt phá vỡ thì để quân sự thế là thế xông lên để dàng về tinh thần quy tắc chiến, quy tắc thế. Còn phía ta đã rút lui, tan vỡ bắt chấy thì tinh thần quân đội và dân chúng rồi lo ra sao, ai cũng biết rồi. Giờ truy vấn thông ngoại quốc, nhất là M đã đánh giá Quân Địch và các cấp chỉ huy của Quân Lực VNCH qua những Tướng Lãnh như vậy đó! Cho tới khi đài phát thanh loan báo: Tướng Ngô Quang Trưởng được đưa đưa đưa Quân Khu 4 ở trong Nam ra, nắm chức Tướng Quân Đoàn I và Vùng I chiến thuật thay thế Tướng Lãm, dân chúng đang hèn lo bắt chấy khi thành phố Huệ cùng được thanh la lên " Tướng Ngô Quang Trưởng về làm Tướng Quân Đoàn I, bắt về Huệ

Tác Giả: Phan Đức Minh
Thứ Ba, 09 Tháng 6 Năm 2009 21:21

và chi m l i Qu ng Tr thì bà con không có ch y đi đâu n ã c ! " Lòng dân tin t ng mãnh li t là th !

T ng Ngô Quang Tr ng xu t thân Khoá 4 Sĩ Quan Tr B Th Đ c, g c binh ch ng " Thiên Th n Mũ Đ Nh y Dù ", nh ng lúc này đã mang lon 3 sao vì nh ng chi n công ngoài m t tr n, và luôn luôn hoà đ ng v i các S Đoàn B Binh d i quy n nên T ng Tr ng luôn m c quân ph c tác chi n cu B Binh, thay vì quân ph c Nh y Dù. Có l T ng Tr ng nghĩ r ng : B áo không làm thành Th y Tu, T ng gi i không c n pho tr ng bên ngoài mà c n ph i đánh th ng trên tr n đ a và đ c lòng kính ph c cu quân sĩ. T ng Ngô Quang Tr ng v Hu , ch nh đ n l i quân ngũ, tái ph i trí l c l ng, kêu g i dân chúng an tâm, xin tặng phái l c l ng T ng tr B : Nh y Dù, Thu Quân L c Chi n t Sài Gòn bay ra. Th r i tr c sân c Phú Văn Lâu, C Thành Hu , Ông đã th tr c ba quân " S chi m l i thành ph Qu ng Tr trong th i gian ng n nh t " nh th i Nhà Tr n, H ng Đ o V ng Tr n Qu c Tu n, khi ra quân đã c m g m ch xu ng sông B ch Đ ng mà th tr c T ng Sĩ : " N u phen này không phá tan đ c quân Mông C thì ta s không còn trông th y con sông này n ã ! " Ôi, L ch S dân t c Vi t Nam, làm sao quên đ c nh ng gi phút bi hùng và oanh li t nh th này! D i quy n T L nh cu Danh T ng Ngô Quang Tr ng, Quân Đ i Vi t Nam C ng Hoà đã anh dũng chi n đ u, ch n đ ng nh ng S Đoàn thi n chi n, l y l ng nh t cu c ng s n Hà N i, tr c s ng ngàng cu d lu n trong và ngoài n c. C Thành Qu ng tr đã đ c chi m l i. Quân c ng s n đành tháo ch y tr ng c v bên kia vĩ tuy n 17, gi ng nh năm 1953, Danh T ng MacArthur cu Hoa K đã ph n công, đánh b t quân c ng s n B c Hàn ra kh i nh ng vùng chi m đóng trên lãnh th Nam Hàn, b ch y bán s ng bán ch t tr ng c v phía B c vĩ tuy n 38.

T ng Ngô Quang Tr ng và quân sĩ cu Ông đã b o v đ c Hu , chi m l i thành ph Qu ng Tr đúng nh l i th tr c sân c Phú Văn Lâu b ã nào.

Đó ! Tinh th n chi n đ u cu Quân Đ i VNCH là nh th đ y! T ng Lãnh cu Quân Đ i VNCH có nh ng ng i nh th đó ! T báo Time T p Chí c l n cu Hoa K , tôi có trong tay hàng tu n, m t l n đã đ ng nh ng dòng c m nghĩ cu Đ i T ng 4 sao Hoa K , Norman Schwarzkopf, T L nh Chi n D ch" Bão Sa m c – Desert storms" chinh ph t hung th n Saddam Hussein cu x Iraq đ u th p niên 1990, đ i đ nh sau " H i còn chi n đ u Khe Sanh thu c lãnh th Quân Khu I Vi t Nam C ng Hoà, v i t cách là 1 Trung Tá Ti u Đoàn Tr ng Nh y Dù cu Hoa K , tôi đã h c đ c c Trung T ng Ngô Quang Tr ng, T L nh Quân Khu I VNCH r t nhi u kinh nghi m quý báu trong ngh thu t ch huy cũng nh tác chi n. Nh ng kinh nghi m đó đã giúp tôi r t nhi u, ngay c m y ch c năm sau, trong Chi n th ng Bão Sa M c - Desert Storms' Victory ". Nhi u nhân v t chính tr , truy n thông t i sao không bi t nh ng đ i u này khi nói v Quân Đ i VNCH ? H ngu d t hay mang đ y ác ý trong đ u!

Rồi đến chiến trường An Lộc, Thành Bình Long. Ở Hoà Hối Paris, Lê Đức Thọ và Xuân Thọ, Ủy Viên Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng cộng sản, ra mặt lên áp Ngô Đình Diệm ở Hoa Kỳ Henry Kissinger trong các buổi đàm phán qua thư mệnh quân cộng sản tại Miền Nam, trong khi Hoa Kỳ muốn rút chân cho mau Khỏi " Vững lấy kinh khủng " này. Đợi Tổng cộng sản Võ Nguyên Giáp, người hùng Chiến Biên Phủ, Bộ Trưởng Quốc Phòng cộng sản đã tuyên bố trên đài phát thanh Hà Nội " Nhân dân Việt Nam đã đánh bại 3 đời Tổng Thống Hoa Kỳ, và sẽ tiếp tan chính quyền Nixon bằng 1 cuộc chiến thắng hoàn toàn - Defense Minister Vo Nguyen Giap says that the people of Vietnam have defeated 3 U.S. Administrations and are about to complete victory over President Nixon..." Với cái khí thế này, xe tăng T-54 của cộng sản đã tràn ngập, làm cho tình hình thật xấu An Lộc, đến theo sau những đơn vị binh chiến, danh tiếng nhất, sau khi những trận bão pháo binh đã quét đến sạch sẽ, không để lại những gì có thể sống sót. Các chiến sĩ Sư Đoàn 5 Bộ Binh VNCH cùng 1 số đơn vị binh còn lại của địa phương Bình Long đã chiến đấu vô cùng anh dũng, ác liệt, giữ vững góc phố, ngõ hẻm để có chỗ ẩn nấp mà chiến đấu vì những chiến đấu thực là chết. Mặt trận An Lộc làm rung động thế giới, làm rơi lòng không khí hoà đàm tại Paris và đã nghiêng hẳn về phía cộng sản. Một T. Khoa, Bộ Kinh cũng như Hà Nội muốn An Lộc phải thất thủ kinh hoàng như Chiến Biên Phủ ngày nào. Những tay cá đ. qu. c. t. đã dám đánh 100 ăn 1 là An Lộc sẽ thất thủ để cho cộng sản tiến quân về Sài Gòn, tiếp tan chính quyền Nguyễn Văn Thiệu ngay trong năm 1972.

Tổng 3 sao (Général de Division) Vanuxem của Pháp, Tổng Lãnh quân đội Pháp tại Bộ Phi, người đã từng giữ chức vụ " Commandant de la Zone Sud du Nord Vietnam - Tổng Lãnh Quân Khu tại Sông Hồng Hà" thời kỳ Chiến Biên Phủ thất thủ tại Việt Nam- 1954 - khi trở lại phòng vụ của báo chí, truyền thanh, truyền hình, đã nói : Quân đội VNCH không thể nào giữ nổi An-Lộc. Có lẽ Tổng Vanuxem chưa quên được cảnh pháo binh cộng sản bắn ngòi hiên điện tại các đơn vị chung quanh lòng chảo Chiến Biên Phủ (do trâu, voi, người kéo lên, dân công khiêng vác từng bộ phận) đến như mưa bão suốt ngày đêm, làm tê liệt hoàn toàn các giàn pháo hòng của Pháp cho đến nỗi Đ. Tá Pirotti, chỉ huy trung pháo binh của Pháp tại chiến trường này quá thất vọng và khủng khiếp, phải mở chốt l. u. đ. n. mà t. sát. Có lẽ Tổng Vanuxem chưa quên được cái cảnh những Sư Đoàn cộng sản của ng. t. n. đông như kiến cỏ, theo chiến thuật " Bìn Ngồi " của Thủ Tướng Lâm Bưu Nguyễn Soái Hồng Quân Trung Quốc, tràn qua các bãi mìn, tiếp nát các công sự phòng thủ, các hàng rào kẽm gai ch. ng. ch. t, tràn xuống các giao thông hào, tiếp lên xác chết của lính Pháp, Bộ Phi và cộng sản, phải h. p. v. i. quân cộng sản tiến d. i. đ. t. chui lên t. các đơn vị h. m. đã được máy móc, công cụ của Trung Quốc đào b. i. ngày đêm trong lúc pháo binh h. i. n. Trung Cộng liên tục nổ r. m. tr. i. Chức Tổng Vanuxem liên tục đến cái cảnh Tổng Lãnh chiến trường Chiến Biên Phủ, Tổng De Castries, mặt mũi h. c. h. c. b. quân cộng sản bắn súng ngay tại căn h. m. Ch. huy, cùng với toàn thể Sĩ Quan Bộ Tham M. u. của Ông đ. r. i. chiến tranh Việt-Pháp không như ch. m. đ. t. t. ch. này, mà phản thất bại tự nhiên thuộc về phía người Pháp. Tổng Vanuxem tin chắc là Quân đội Việt Nam Cộng Hoà không thể nào giữ nổi An Lộc mặt khi Hà Nội đã quyết định biến An Lộc thành mặt trận Chiến Biên Phủ để giành thế chủ động trên bàn Hội Nghị tại Paris, mặt khi cộng sản Hà Nội có Liên Xô và Trung Quốc đứng sau lưng, nhất định bắn ng. i. M. p. h. i. " nh. m. m. t. l. i. mà ký vào Hiệp Định Paris " như cộng sản đã bắn ng. i. Pháp phải làm như thế ở Hội nghị Geneva 1954. An Lộc ở bộ thủ giới coi như đã bị mặt vào tay cộng sản.

Tác Giả: Phan Đức Minh
Thứ Ba, 09 Tháng 6 Năm 2009 21:21

Thế mà, khi Liên Đoàn 81 Biệt Kích Dù, hợp lực với Biệt Động Quân và 1 số đơn vị Bộ Binh VNCH kéo tới đánh những trận phòng công sự mạnh mẽ, lập đợt long trọng thì xe tăng T-54 Sô Viết, cũng như Bộ Binh cộng sản từng làm mưa làm gió trên vùng đất An Lộc tan hoang, trở trối, đành phải mất mạng máu mà tháo chạy mà cù dù lộn cu Hà Nội : phải giữ An Lộc đã chiếm bằng mọi giá. An Lộc vẫn còn đó, không thụt thụt như Điện Biên Phủ năm 1954. Cũng thế giữ kinh ngạc. Từng 3 sao cu Pháp Vanuxem cùng dân cá đợ quốc tđ đã thua đợm trong keo này. Từng Nguyễn Văn Thiệu, Từng Thế Ng Đệ Nhệ Việt Nam Cộng đợng đợng có đợng cợ phút vinh quang và oai hùng nhợt trong cuợc đợi binh nghiợp cũng nhợ chính trợ cuợ ông : đợp trợ cợ thợng xuợng ngay chiợn trợng An Lộc giữ ã tiợng hoan hô vang đợy không ngợt cuợ cuợ các chiợn sĩ VN Cộng Hoà vờ à tái chiợm An Lộc, trong khi tiợng đợi bác cuợ 2 bên, tiợng hoợ tiợn 122 ly cuợ Trung Cộng vẫn còn nổ vang quanh vùng, và An Lộc vẫn còn mù mịt, khét lợt mùi lợ đợn.Đó ! Tinh thợn chiợn đợu cuợ Quân Đợi VN Cộng Hoà là nhợ thợ đợy ! Và còn biợt bao nhiêu trợn đợng khác trên khợp 4 Vùng Chiợn Thuợt. Mợt bài báo có hợn làm sao kợ hợ !

Năm 1975, Cộng sản đánh chiếm Ban Mê Thuợt, cũng chợng khác gì cộng sản đánh chiếm Huế năm 1968, đánh chiếm Quảng Trị, kiếm soát An Lộc năm 1972 bao nhiêu. Vợy thì khi Ban Mê Thuợt mợi rợi vào tay giợc, tợi sao Ông Thiệu lợi hợ lợnh cho Từng Phạm Văn Phú phợi bợ Quân Khu 2, cho Từng Ngô Quang Trợng phợi bợ Quân Khu I, trong khi hai Từng Tô Lợnh này đợng có trong tay 6 Sợ Đoàn Bộ Binh, hợu hợ tợu thiợn chiợn, chợa kợ đợn các Liên Đoàn Biệt Động Quân, Thiợt Giáp, Pháo Binh, mợy chợc Tiợu Đoàn Đợa Phợng Quân, bao nhiêu là đợn vợ yợm trợ chiợn đợu, đó là chợa kợ đợn hoợ lợc yợm trợ cuợ Hợi Quân, Không Quân, lợc lợng Từng trợ Bộ cuợ Nhợy Dù và Thuợ Quân Lực Chiợn, tợ tợ đợu đợng sợn sàng chiợn đợu vì chợ có chiợn đợu hay là chợt mà thôi.

Ông Thiệu hợ lợnh rút bợ 2 Quân Khu cợng đợ, đợa đợu cuợ nam Việt Nam nhợ vợ đợ làm gì ?- Có nhợn lợnh tợ đợu không ? - Đợ tợ nên mợt sợ tan rã, hợn loợn cuợ cợ mợ tợ cợ lợng Quân Đợi to lợn, hùng mợnh nhợ nói đợ trên, trong khi tợ tợ đợng sợn sàng chiợn đợu, chiợn đợu đợ sợng còn. Sợ tan rã hợn loợn này kéo theo sợ hợn loợn tràn ngợp cuợ hàng triợu dân chúng đợ vào Quân Khu 3, bao quanh Thợ Đô Sài Gòn. Trong tình thợ đó thì Quân Khu 3 còn đợng đợm gì đợ cợ nợ ã ? Quân Cộng sản chợng cợn đợng, mà cợ nhợ đợ vào chợ không có ngợ đợi. Nên nhợ rợng, khi gợp sợ quyợ tợ chiợn cuợ Sợ Đoàn 18 Bộ Binh VNCH, vợi sợ tăng cợng cuợ mợ tợ đợn vợ bợn, mà Bộ Tô Lợnh Hành Quân cuợ Từng cợng sợn Văn Tiợn Dũng đợ phợi tung ra 2 Sợ Đoàn thiợn chiợn đợ hợng nhân đợ thợng lợi, đợng tan Sợ Đoàn 18 Bộ Binh, đợ đợi sợ chợ huy cuợ vợ Từng Trợ Lê Minh Đợo, nhợng không thợng nợi. Sau cùng Văn Tiợn Dũng phợi tung thêm 2 Sợ Đoàn nợ ã vào mợ tợ trợn này, là 4 Sợ Đoàn tợ tợ, lợy 4 đợng 1, trong thợ thuợn lợi hoàn toàn vợ phợng đợn tình thợn quân sĩ đợng lên. Vợy mà Sợ Đoàn 18 Bộ Binh VNCH chợ chợu rợi bợ trợn tuyợn khi có lợnh cợa Từng Tô Lợnh Quân Đoàn 3 kiêm Vùng 3 Chiợn Thuợt. Vợ Từng Tô Lợnh Quân Đoàn 3 không muợn trông thợy Sợ Đoàn 18 Bộ Binh VNCH anh đợng, kiên cợng bợ tiợu đợ tợ trợ cợ thợ trợn bợ tợ quân bình, đợ chợ đợng gợp 4 và có thợ tăng gợp 5, gợp 6 nợu cợn, vũ khí đợn đợ cợ, xe tăng, pháo binh đợ cợ cợng sợn quốc tợ đợ vào nhợ mợa bợ, quyợ tợ đợng chiợm Sài Gòn nhợ đợ đợnh.

Tuần đi phá quân Mông Cổ vv... Hai Tổng Ng Nguyễn Khoa Nam và Lê Văn Hồng đã cùng một số Tổng Lãnh khác như Phạm Văn Phú, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Văn và nhiều Sĩ Quan cao cấp khác của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa đã chết theo vận nước. Các Ông không muốn bị bắt làm tù binh hay đưa hàng giặc để làm ô danh cho họu họ. Các ông cũng không muốn bị quân mà chửi rủa thân thể rồi ra nước ngoài, mang theo tiền bạc ăn cấp của Quân Đội, của Quốc Gia, làm giặc bắt chính trên xác người máu của chiến sĩ như một số Tổng Lãnh hèn hạ khác. Quân đội của quốc gia nào có những Tổng Lãnh anh hùng và can đảm như họ hay không ?

Một số Sĩ Quan cao cấp của Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam, không muốn dìm luồn cũng coi mình như những kẻ khác không biết gì về cuộc chiến Việt Nam, cuộc chiến kỳ lạ này, vì sau đã phải lên tiếng nói ra sự thật là : Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa, nói chung, đã chiến đấu rất anh dũng và kiên cường, mặc dù họ luôn luôn phải chiến đấu trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, không được chiến đấu trong những điều kiện đầy đủ, dìm dằn như quân đội Hoa Kỳ tại Việt Nam. Đúng như thế.

* Quân Đội Hoa Kỳ chỉ chiến đấu khi nắm chắc được yếu tố "Vượt trội về hỏa lực - Superiority of Firepower". Quân đội VNCH phải chiến đấu trong môi trường ngập lụt.

* Quân đội Hoa Kỳ chỉ chiến đấu tại Việt Nam trong thời gian ngắn hơn rồi thay nhau về quê. Họ thì không bỏ dấn vào thời điểm căng thẳng quá độ, thời gian trước và thời chiến cũng như tình hình. Còn Quân đội VNCH thì ngược lại, phải chiến đấu liên tục, không ngừng nghỉ. Số chết của những người chiến binh VNCH nó khủng khiếp đến thế nào ?

* Trong khi chiến đấu cũng như lúc đóng quân trong đôn lũy, những người chiến binh Hoa Kỳ luôn luôn được bảo vệ bằng những phương tiện chiến tranh dìm dằn, tấn công, hiếp dâm, cướp bóc, công, phòng thủ cũng như yểm trợ. Những người chiến binh VNCH làm sao có được như vậy! Cái mạng sống của những người chiến binh Việt Nam nó cũng mạng manh, khó giữ gìn quá nhiều.

* Điềm nếm, tình hình những người dấn thân tình nguyện, thời chiến, tâm lý của những người chiến binh Việt Nam là : trong khi mình xả thân chiến đấu bảo vệ đất nước, bảo vệ mạng sống của chính mình thì lúc đó gia đình, những người thân yêu phải sống ra sao ? Liệu có đang kẹt trong vùng lũng đôn, chết chóc hay không ? Với điềm này, những người chiến binh Hoa Kỳ họ là cái chết, tình hình như thế, họ thì máu họ rõ ràng.

Vinh danh những người Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Tên: Phan Đức Minh

Thư: Ba, 09 Tháng 6 Năm 2009 21:21

Bây giờ, nếu đất nước chiến binh của các chúng ta Âu-Mỹ vào vị trí, hoàn cảnh chiến đấu khó khăn, thì chúng ta, những người chiến binh Việt Nam Cộng Hòa, thì họ là người chiến đấu của chiến binh này có thể chiến đấu để những người chiến binh Việt Nam Cộng Hòa hay không? Chúng ta bao lâu? Chính Phủ, Quốc Hội và Nhân Dân các chúng ta gia đó chúng ta mấy tháng, mấy năm?

Câu trả lời xin dành cho những nhà viết sách chân chính, cho những Sĩ Quan và Quân Nhân Hoa Kỳ chúng ta chiến đấu anh dũng, can trường bên cạnh những người bạn chiến binh Việt Nam Cộng Hòa của họ tại các chiến trường Khe Sanh, Đắc-Tô, Pleiku, Kontum, Đông Xoài, Bình Giã, Củ Chi, cho đến các chiến trường vùng đồng bằng sông Cửu Long, đi cùng chúng ta đến Bắc Việt Nam...

San Diego, California
Phan Đức Minh