

Đầu tháng 9-1965, sau khi tốt nghiệp khóa 19 Sĩ Quan Trại Bộ Thủ Đức, tôi về Bình Dương trình diện Bộ Tổng Lãnh Sự Đoàn 5 Bính. Đây là một trong những đơn vị đầu tiên và cũng là đơn vị của Quân Lực VNCH, bao gồm các đơn vị thiêu sơn miền Bắc – mà đa số thuộc số dân Nùng thuộc vùng trại Móng Cày của Đội tá Woòng A Sáng. Di chuyển vào Nam, đơn vị mang tên Sự Đoàn 3 Dã Chiến, sau đó thành Sự đoàn 5 Bính, triển khai vùng đông bắc thành phố Saigon và đơn vị coi như đơn vị tín cẩn nhất của chính phủ.

Ngày 05, Tàng Lê Nguyễn Vũ còn mang cấp bậc Thiểu Tá, giữ chức Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 9. Bộ Chỉ Huy Trung Đoàn đơn trú tại Bùn Cát, sau đó lên Chơn Thành, cách trại Bình Dương khoảng 50 km về hướng Bắc. Tổng Bộ Tổng Lãnh Sự Đoàn Phú Lợi - Bình Dương, tôi đã nhận nhiệm vụ lên đó, khi thì đi cùng phái đoàn Thanh Tra, khi thanh tra mặt mình, theo lệnh đơn vị trưởng, nên tôi có nhiệm vụ tiếp xúc với Thiểu Tá Vũ và các Sĩ Quan trong Bộ Chỉ Huy Trung Đoàn. Nhờ vậy, cũng từ những ngày đó, tôi biết thêm nhiệm vụ cụ thể của "nguyên chỉ huy trưởng" Lê Nguyễn Vũ.

Tàng Lê Nguyễn Vũ sinh năm 1933 tại Sơn Tây, miền Bắc Việt Nam. Ông nguyên là sĩ quan binh chủng Nhảy Dù, thiểu Tá Đệ Cao Trí còn giữ chức Liên Đoàn Trưởng. Ông tham gia nhiệm vụ cuộc hành quân từ Bắc vào Nam. Năm 1955, sau cuộc tảo thanh Bình Xuyên ở Saigon - Chơn Lớn, ông được thăng cấp Đệ Úy. Ít năm sau, rời Nhảy Dù, Ông ra phục vụ tại Sự Đoàn 5 BB. Ông được giao chức Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 2/9, rời Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 9BB năm 1965 về cấp bậc Thiểu Tá sau một thời gian làm Chỉ Khu Trưởng Chỉ Khu Bùn Cát.

Những ai từng làm việc với ông, dù những cấp, hay quân sĩ đều quý trọng, đều chung một nhận xét: Ông là vị chỉ huy rất nóng tính – theo tôi phải nói là trực tính một chút. Trong một lần san sẻ của Sự Đoàn 5BB thu được đó, đã ghi nhận sau về Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 9 – tiểu Tá Thiểu Tá Vũ: "Có một lần Ông vung tay đập vào mặt cái mặt bàn". Những người nói gì thì nói, không ai có thể phủ nhận Ông là một sĩ quan chỉ huy hành quân tài giỏi, thực cũng như công. Những phái đoàn thanh tra từ Tổng Tham Mưu, Quân Đoàn, Sự Đoàn khi đến quan sát nơi đóng quân của đơn vị Ông, đều hát lời khen ngợi. Bộ Chỉ Huy Trung Đoàn 9 tại Chơn Thành là một căn cứ phòng thủ hình ngũ giác kiên cố.

Đội ngũ nhân viên thuộc Bộ Chỉ Huy, có Ban 2 và một số đơn vị. Lý do đơn vị gọi là Ông Trung Đoàn Trưởng luôn quan tâm đến tình hình đơn vị, tình hình bên. Nhờ vậy, đơn vị do Ông chỉ huy đã ghi được nhiều công này đơn vị nhiều công khác, trong cũng như ngoài Khu 32 Chiến Thủ. Những đơn vị danh, những đơn vị mặt khu, những đơn vị chiến khu từ Bùn Súc, Bùn Sỏi qua Đuối Tiếng, Lớn Ninh, Hòn Quỳ, đơn vị Đệ Ng Xoài, Phụng Long, Phụng Quỳ rời mệnh mệnh Tam Giác Chiến, Chiến

T&#225;c Gi&#7843;: Triu Vũ  
Th&#7913; N&#259;m, 26 Th&#225;ng 3 N&#259;m 2009 21:33

Khu C, Chiến Khu D v.v. nên nào cũng in dấu gót giày hành quân của các chiến sĩ Trung Đoàn 9.

Những năm 1965-1967, sau khi quân tác chiến M ào t đổ vào miền Nam, tình hình chiến tranh cũng như chính trị có nhiều biến động. Trên mặt trận quân sự, CSBV công khai đưa các đơn vị chính quy vào vùng Cao nguyên Trung phần (Tây Nguyên, tức Mặt trận B-3) và Tây Bắc vùng Hòa Tuyển (Mặt trận Tr -Thiên). Đồng thời, CSBV cũng thành lập Sĩ Đoàn 2 tại Quảng Ngãi và Sĩ Đoàn 3 "Sao Vàng" tại Bình Định (Quân khu 5 CS). Tại miền Đông Nam Phần (Quân Khu 7 CS), CSBV thành lập sư đoàn (Công trường) 9 tại Bình Long, 5 tại Bà Rịa (Căn cứ Mây Trắng) và 7 tại Phước Long.

Vị chính trị, từ tháng 6-1965, chính phủ dân sự Phan Khắc Sửu - Phan Huy Quát rút lui, trở lại quy định đưa hành động mới cho quân đội! Ngay khi ta được nghe những cảm nhận của Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, Ủy Ban Hành Pháp Trung ương v.v., hoặc Tiểu tá C A, Tiểu tá C B, C Y, C Z v.v. Vì Quân đội đưa hành vi của nó, dĩ nhiên nhiều quân nhân được nắm giữ các chức vụ quan trọng tại các Bộ và nha, sở. Những công phá hủy cao trong quân đội có thay đổi liên tục. Đó là đau lòng khi thấy phe này hèn hạ hoặc thanh toán phe kia, tôn giáo này kinh khủng tôn giáo kia. Chức không ai có thể quên về "bàn thờ ra đường" còn được gọi là về "Phật Giáo miền Trung" xảy ra vào mùa Xuân 1966. Chính quyền Trung ương tại Saigon năm nay đã mang quân đội và cảnh sát ra Đà Nẵng và Huế thờ tay đập bàn thờ và phong tỏa chùa chiền... Mặt số lớn quân nhân theo Phật giáo đã bị chuyển chuyển từ Vùng I vào Vùng III hoặc vùng IV Chiến Thuật. Dân gian thì đó thường truy tìm miền "độc làm vua, thua làm đêi số" hoặc "độc làm vua, thua đi chôn a bôn" v.v. Trường hợp các Ông Dương Văn Minh, Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Khánh, Đ Cao Trí, Nguyễn Chánh Thi, Phạm Văn Liễu v.v. là những công nhân rời xa hèn thù hoặc xót xa, tiếc nuối, ngậm ngùi tại cuối đời. (Xem hồi ký Nguyễn Chánh Thi, Đ Mậu, Phạm Văn Liễu, v.v.)

Thời gian này, Trung Đoàn 9 của Trung Tá Vũ thường xuyên phối hợp hành quân với các đơn vị của Sĩ Đoàn 1 Bộ Binh Hoa Kỳ trong các chiến dịch tiến vào các mặt khu Công sự như Cedar Falls, Junction City v.v. Ông giữ vững lập trường mà không để lính chiến đấu, gần bó với tiến tuy, sát cánh cùng thu hoạch công phá hủy tay súng truy cập đến quân ngoài mặt trận, chớ lo chu toàn nhiệm vụ mà không quan tâm đến nhu cầu lợi ích chính trị, nhu cầu tranh giành quyền lực tại hậu phương.

Số tham chiến của binh đội M – nhất là việc đánh bom miền Bắc để áp lực Hà Nội ngừng xâm lược miền Nam, chấp nhận sự hiện hữu và biên giới của hai thế lực chính trị do các công nhân quốc gia nắm giữ – giúp sự phát triển kháng và chiến đấu trên toàn thế giới. Ngay tại M, phong trào phản chiến cũng ngày một dâng cao, khi đi tìm những công cụ tình nguyện chiến đấu

Liên hệ đồng viên trong các đội hình, rồi đến những cuộc biểu tình ngoài đường phố. Bởi vậy, từ năm 1966-1967, chính phủ Tổng thống Lyndon B. Johnson phải tìm cách tiếp xúc với Bộ Cựu chiến binh để tìm một giải pháp chính trị.

Trong khi đó, tại miền Nam, các phe phái, Tổng thống Tá vạ không ngừng tranh chấp, thanh toán lẫn nhau. Tình huynh đệ chi binh và mục tiêu chiến lược của miền Nam khi hòa giải S&#225;n không thể ngăn chặn những mâu thuẫn, đổ vỡ. Ngay cả cho rằng miền Nam sẽ dần dần chấp nhận tình trạng quân đội nằm quy&#225;n và tiếp tục bước càng sớm càng tốt. Thế nhưng oái oăm thay, sau khi liên danh Nguyễn Văn Thiệu - Nguyễn Cao Kỳ thắng lợi trong cuộc tuyển cử tháng 9-1967 và d&#225;p yên định của chính đội của phe Ph&#225;t Giáo cùng sinh viên, học sinh, tình hình hậu phương bên ngoài yên tĩnh, thế cục có bất ổn bao trùm sống ngầm của nước. Sự kết hợp bất đắc dĩ của liên danh Thiệu - Kỳ có nguy cơ trở thành đội đầu và tiếp đến thanh toán nhau trong những ngày tiếp theo.

Ngoài chiến trường, chiến nói riêng khu 32 Chiến Thuật (gồm 3 tỉnh Bình Định, Bình Long, Phước Long), vùng trách nhiệm của Số Đoàn 5 BB, đã mở rộng nhiệm vụ của hành quân bình định, hành quân truy quét địch, cho nên tình hình an ninh tạm ổn. Lợi thêm lúc này quân đội Miền vào miền Nam đã lên cơn sốt khá cao. Qu&#225;c lộ 13, còn có tên gọi là "Quốc lộ máu", đoạn Bình Định - Bình Long đã ít bị phe kích hoạt gây mìn. Học đoạn đường "gai l&#225;a" Bình Định - Phước Long trên Quốc lộ 14 cũng được khai thông.

Đ&#225;c biệt thời gian này, Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 9BB đã ghi một chiến công lớn. Nhờ tinh thần chiến đấu anh dũng, quyết tâm kháng cự, lợi dụng phi pháo yểm trợ, Tiểu đoàn đã bắt gọn một cuộc tấn công của địch vào Bộ chỉ huy, đóng tại Phước Qu&#225;, cách tỉnh lỵ Phước Long hơn 10 km về phía tây nam. Do chiến thắng trên, Tiểu đoàn Trưởng Nguyễn 2/9 (Đ&#225;i Úy T.) được thăng cấp Thiếu tá, sau về làm Trung đoàn Phó Trung đoàn 9 BB.

Nh&#225; đã lập nên chiến công, từ năm 1967, phong trào phản chiến trên nước Mỹ dâng cao. Những vụ biểu tình đòi rút binh đội Miền khỏi Việt Nam không ôn hòa như trước mà có phần quá khích, có khi còn đốt cháy M&#225; học xá trường binh v.v. Chính phủ Johnson bối rối, hơn nữa lại sắp có tuyển cử vào năm tiếp theo (1968). Đây là một thách thức lớn của Tổng thống Johnson và Đảng Dân Chủ. Qua trung gian Tổng thống ký LHQ, Pháp, Vatican cùng một số nước khác, chính phủ Johnson tìm cách dò ý Hà Nội về một giải pháp chính trị. Trong khi đó, bên máy chiến tranh tại Hà Nội, được Liên Xô và Trung Quốc ủng hộ, đã bắt mở chiến tranh lúng túng của Hoa-Th&#225;nh-Đ&#225;n, nên ra sức chuẩn bị một trận đánh lớn để chặn ng&#225;ng khả năng hiện diện và tiếp nhận quân sự của hậu phương miền Nam, đồng thời làm chao đảo tình thế nhân dân và Quốc hội Miền cũng như áp lực với chính phủ Johnson tiếp tục bàn hòa nghị.

Đúng vào những ngày Tết năm Mậu Thân 1968, Hà Nội đến phòng họp bàn thu&#225;n hậu

chiến, mặt cụ công Tổng Công vào Saigon và 44 tỉnh, thị xã của VNCH. Một trận tại Bình Định và BTL/SĐ5 khi đêm mừng 1 ngày mừng 2 Tết (31-1-1968). Lúc này, quân số hiện tại các đơn vị thuộc BTL/SĐ, cũng như Tiểu Khu Bình Định, Trung Công Binh, Thiệt Đoàn 1 Khu Binh v.v. không tới 50%.

Thế mà, dù cho địch có chuồn bỏ thốt kìa, bỏ mốt tại đa và địch biệt trận công biệt ngữ, chúng vẫn không làm cho tình hình. Giao tranh dữ dội tại khu vực Lò Chén và Trung Công Binh trong tỉnh lộ. Địch cũng đợt nhúng "chốt" chiến xung quanh thị xã và pháo kích vào Phú Lợi, cách Bình Định 5km về hướng đông, nơi đợt Bộ Tổng Lãnh Đ5BB, mặt đích cắm chân, không cho tiếp viện. Lốp tại, Sự Đoàn diu đing đơn vị của Trung đoàn 7BB giội to tại phía nam lên và địch biệt trận cho Trung Đoàn 8 của Đới Tá Vụ Bộ Cát (lúc này Ông đã thăng cấp Đới Tá, chỉ huy Trung Đoàn 8BB) đưa đơn vị về giội tại phía bắc và phía đông. Đới Tá Vụ đợt Bộ chỉ huy Hành Quân tại Bộ Công, khoing giội a tỉnh lộ và BTL/SĐ. Ông đích thân diu đing cụ công hành quân đánh đui địch ra khỏi thị xã và các chi khu lân cận, đing thoi tiếp tục truy quét tàn quân địch.

Nhìn chung, cụ công tổng công và tổng khởi nghĩa của Việt Cộng năm Mậu Thân đã thốt bại nặng nề. Nhưng về chính trị, chúng đã đợt thing lộ đáng kể. Trước áp lực từ phía, tháng 3-1968, Tổng Thing Johnson tuyên bố không tái tranh cử và hai tháng sau, Hoa-Thing-Đội cùng Hà Nội cử phái đoàn tại Paris đợt thing ngh. Sự phận VNCH đang nằm trên bàn cử chính trị cũng như lịch sử VN sắp sang mặt trang mới.

Sau nhing đợt hành quân giội tại năm Mậu Thân, Đới Tá Vụ trở về Bộ Chỉ Huy Trung Đoàn tại Bộ Cát. Thế là, sau khi chỉ huy Trung Đoàn 9 trên 3 năm, rồi Trung Đoàn 8 trên 2 năm, Đới Tá Vụ đã thốt số đơn vị giội và có công xây đing thành 2 Trung Đoàn chỉ huy của Đ5BB. Chính Tổng Phm-Quoc-Thu, ngoi đã nằm chức Tổng Lãnh Đ5 hơn 4 năm (có lâu hơn các vị Tổng Lãnh khác) chức rớt hãnh diến và quý mơn về Trung Đoàn Trung này. Đới Lộ, Đới Tá Vụ đợt c địch quân treo giá tính mng rớt cao. Đới có thoi chiêu dụ hoi thanh toán Ông, địch đã dùng nhieu phing cách, kị c ám sát và mơn nhân kị v.v. Đới ch còn dùng thoi đoin khác là lộ đing tình cảm quan hệ gia đình tại miến Bộ c giội thoi cho Ông. Nhưng chúng đã không thốt hiến đoi c mốt ý đoi nào. Ông và các quân sĩ thuộc quy, tiếp tục truy lùng và diệt địch, tiếp tục lập chiến công. Nhưng trận đánh tại Phú Hòa Đông, bên kia sông tỉnh Bình Định, vòng lên Cầu Đnh, Bưu Bàng, Bưu Lòng, qua tỉnh Phú Giáo, hoi c nhing về phoi c kích trên hành lang di chuyển của địch, bắt sống, hoi sát giao liên - kinh tài, thoi thu vũ khí - tài liou v.v. khiến hoi đing quy phá của địch trong vùng trách nhim suy giội m rớt. Thoi gian này, số kiến đáng ghi nhoi là mặt lộ n nã, Đ5BB lộ đoi c tuyên đing công tring tring Quân Đới. Và tại c quân nhân tại binh sĩ tại cấp Tổng thu thuộc Đ hãnh diến đoi c đeo Dây Biou Ching Bộ Quoc Huân Ching màu đoi hoàn toàn.

Tuy nhiên, chiến tranh quân sự của VNCH và Đông Minh năm 1968 không đủ làm nguôi tham vọng chiếm miền Nam của Hồ Chí Minh - Lê Duẩn và Đông CSVN. Tiếng Mỹ, vì cố TT Thiệu chưa chịu gởi phái đoàn qua Paris tham dự hòa đàm trực tiếp ngày buổi họp nào giúp liên danh Nixon được cải thiện, nên chính sách gởi kiện của Mỹ đã là hòn đá tảng. Tiếng thối Nixon gởi TT Thiệu qua Midway thông báo sự bất đồng triệt thoái quân Mỹ và Đông Minh, nên sự giúp VNCH tăng gia quân sự cũng như trang bị vũ khí hiện đại hơn, trong khuôn khổ kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh (Vietnamization).

Đích thân TT Nixon, trong chuyến công du Á Châu, đã bí mật ghé Saigon vào tuần tháng 7-1969, cho lãnh quân đội Mỹ triệt thoái nhanh hơn. Chính sách ngoại giao toàn cầu của Mỹ cũng thay đổi dần, từ "đội đầu" sang "hòa hoãn", "đội thoái". TT Nixon và Cố vấn An Ninh Quốc Gia Henry Kissinger bất đồng sự đồng ý của hai lá bài Nga Sô và Trung Cộng, để ép Hà Nội phải chấp nhận một giải pháp chính trị.

Đầu năm 1970, vì quân đội Đông Minh đã mất phần rút khỏi Việt Nam, trong khuôn khổ kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh, BTL/SĐ5 di chuyển lên Lai Khê, cách quincơn Cát khoảng 5km về hướng đông bắc, nằm trên Quốc lộ 13. Lai Khê xưa kia là nơi người Pháp xây dựng nhà máy, phòng thí nghiệm cao su và có trường hàng trăm học sinh cao su làm mẫu. Lai Khê đã trở thành một căn cứ quân sự quan trọng, nơi đặt Bộ Tổng Lãnh một Lữ Đoàn của Đ1BB Hoa Kỳ; và khi họ về nước, BTL/SĐ5BB tiếp nhận căn cứ trên. Bộ Chỉ Huy Trung Đoàn 8 cùng đóng chung trong căn cứ.

Thời gian này, Tiếng Nguyễn Văn Hữu đã thay Tiếng Thuận làm Tổng Lãnh. Đội Tá Văn làm Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 8 thêm một thời gian trước khi đi theo huấn luyện tại Hoa Kỳ. Và Trung Đoàn này được đặt dưới quyền chỉ huy của một sĩ quan do Tiếng Nguyễn Hữu đưa ra từ miền Trung về. Tiếng thay về Đội Tá Trung Đoàn Trưởng mới (Bùi Trọng D.) đã thân thiện danh liệt trong trận Snoul (nằm giữa tỉnh Kratie và biên giới Việt - Campuchia), khi quân một Trung Đoàn của Đ, với phù hiệu "Chúa Sơn Lâm" trên ngực áo trái, bị thảm bại, nay như người bị nhốt đang cầm chĩa, thu thập tang vật mau có số người phạm - còn sống chỉ còn khoảng 500 tay súng. Chính Tiếng Nguyễn Hữu cũng bị nhốt không thoát sau trận Snoul. Kể từ đây, con đường binh nghiệp của Tiếng Nguyễn Hữu đã rẽ sang một khúc quanh mới (và cuối cùng Ông đã trở nên tên Văn Phòng Tổng Lãnh Phó Quân Đoàn III với lý do "Bất cẩn khi lau chùi vũ khí?")

Năm 1971, sau khi tốt nghiệp khóa Chỉ Huy Tham Mưu Cao Cấp tại Hoa Kỳ, Đội Tá Văn được lệnh trở lại Đ5BB, với chức vụ Tổng Lãnh Phó Đ. Tiếng Nguyễn Văn Hữu là Tiếng Nguyễn Văn Hữu. Đội Tá Văn ra sức chấn chỉnh vì cố phòng thí nghiệm căn cứ Lai Khê, nơi đặt bộ phận chính của Bộ Tổng Lãnh Đ. Căn cứ Lai Khê có vòng đai phòng thủ khá rộng. Các pháo đài, các vọng gác làm bằng gỗ thông và bao bọc cát che chắn, có tính dã chiến, tạm bợ, do quân đội Đông Minh đưa

lời, đã đến lúc phải tu bổ, sửa chữa lại.

Đích thân Đại tá Vũ cùng các Đoàn viên trẻ tình nguyện gác, tình pháo đài quanh căn cứ để kiểm soát, đồn trú, tái thiết lập hệ thống phòng thủ. Ông chỉ huy các đơn vị phá vỡ hào nhô lên hình chữ "A" để giành thế chủ động cho binh sĩ khi địch pháo kích v.v. Cũng như vậy mà sau nhiều lần tấn công của địch công Việt Cộng, khi thì vài toán nhỏ, khi cả tiểu đoàn, cũng không thể nào xâm nhập sâu trong căn cứ. Trái lại, bộ lực lượng phòng phát hiện kẻ phá hoại và phá hủy kích thích chúng thiết bị nặng. Có lần, sau một tuần công xâm nhập, tình sự tiến triển công đức đức ngay tại vòng đai trong cùng của căn cứ lên tới hơn 40 xác. Đây là con số khá lớn, vì căn cứ, tình công bằng địch công là xấp xỉ tình nguyện toán nhỏ, đức đức huấn luyện rút thu nhận thức, nhằm gây tình thế lộn xộn và tinh thần cho địch phá hoại. Với lời, phải mất một thời gian lâu dài, để chuẩn bị đào tạo bổ sung đức đức hơn 40 đức công.

Ngoài bộ phận chính tại căn cứ Lai Khê, Sự Đoàn 5 đặt Bộ Tư Lệnh Hành quân tại thị trấn An Lộc, tỉnh tỉnh Bình Long, nằm trên Quốc lộ 13, cách Saigon khoảng 100km về hướng bắc. Tội Ng Hoàng và Đại tá Vũ tình nguyện luân phiên có mặt tại An Lộc để kịp đáp tình hình.

Thời gian này, kế hoạch "Việt Nam hóa" chiến tranh đã gần hoàn tất. Các Mác-Tô-Khoa lộn Bộ Kinh để áp lực Hà Nội sớm giải quyết chiến tranh. Lê Đức Thọ – nhân vật quyết định ba trong Bộ Chính trị Đảng CSVN – nhiều lần đàm phán tại Paris cùng với An Ninh Quốc Gia Mỹ Henry Kissinger, trong chiến lược "vừa đánh vừa đàm". Với tình nguyện quân sự, nhân tố thiết bị chiến lược của quân lực VNCH tại Lào và Campuchia, Hà Nội quyết định mở một đợt tấn công mới trong mùa Xuân-Hè 1972, với miền Đông Nam Việt làm "điểm", và Quốc gia Trung phần làm "điểm", nhằm tiêu hao lực lượng VNCH và mở rộng lãnh thổ kiểm soát, chuẩn bị cho giải pháp "ngừng bắn da beo". Trên mặt trận ngoại giao, Hà Nội mưu lược để năm tranh chấp tình nguyện Mác ép chính phủ Richard Nixon phải ngừng bắn ngừng yểm trợ cho VNCH của Tình nguyện Thiệu, hứa thành lập một chính phủ hòa hợp. Hà Nội còn mưu thành lập một tổ chức Dân tộc Giải phóng Miền Nam, để tiếp nhận nhiều Chính phủ Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam.

Tuy nhiên, vào tháng 1-1972, do Tội Ng Abrams dự đoán đức đức ý của Hà Nội – đã gia tăng tình nguyện cuộc oanh tạc B-52 khi các trẻ tiếp với chiến lược của CSBV bắt thiết bị nặng nề – cuộc cùng Bộ Chính trị Đảng CSVN dự ý, chọn Quốc gia Trung phần làm "điểm" [chạy u], mặt trận miền Đông và Cao nguyên chỉ còn là "điểm" [hết]. Hết tuần tháng 3-1972, đích thân Văn Tiến Dũng mang hơn 1 quân đoàn về để tăng pháo vọt qua giải tuyến Bộ Nội đánh chiến lược Quốc gia Trung phần.

T&#225;c Gi&#7843;: Triu Vũ  
Th&#7913; N&#259;m, 26 Th&#225;ng 3 N&#259;m 2009 21:33

Khác với những đồng tử công năm Mậu Thân (2/1968, 5/1968, 9/1968) mà các nhà nghiên cứu và bình luận gọi là cuộc "tôn công tấn sát", lần này Hà Nội, với mục đích tiêu diệt bàn tay nghẹn, đồng loạt mở 3 mặt tấn công từ Qui Ng Tr, Kon Tum và Bình Long.

Những ngày đầu tháng 4-1972, đã có tin tình báo ghi nhận những cuộc chuyển quân của địch về phía bên kia biên giới, theo hướng bắc và đông bắc tiến gần đến Lộc Ninh, mặt quân thu về tỉnh Bình Long, cách thủ trấn An Lộc khoảng 20km về phía tây bắc. Đây là nơi đặt Bộ Chỉ Huy Chi đoàn 9 (gồm Trung đoàn 9 BB, tiểu đoàn Biệt động quân, Chi đoàn Thiệt giáp, tiểu đoàn Pháo binh v.v.). Thủ trấn, sáng ngày 6 tháng 4 năm 1972, với với chỉ huy quen thuộc tiểu pháo hủ xung, lực lượng địch với quân số đông gấp ba quân trú phòng, lại có chỉ huy xa yểm trợ mạnh mẽ của công. Địch Tá Chi đoàn trấn Ngụy Công V. cùng mặt số sĩ quan tham mưu bắt làm tù binh. Trong khi đó, thủ trấn An Lộc, tỉnh tỉnh Bình Long, bắt địch pháo kích tấn công ngày trấn, màn cho những trận mưa pháo rền rã trên ba tháng trấn. Những ta bàng hoàng, lo lắng đến tin Lộc Ninh thất thủ. Những Hạng và Địch Tá Vũ đầu có mặt tại BTL Hành quân để đưa đồng quân sĩ trong vùng địch chiếm là mặt trấn Bình Long - An Lộc.

Ngày 13-4-1972, Việt Cộng tung 3 Sư đoàn bộ binh (Công trấn 5, 7, 9), có pháo và chỉ huy xa yểm trợ của công. Mặt đầu là những trận mưa pháo rót vào thị xã tỉnh nhà khuya. Đến pháo nổ liên tục trấn khắp thành phố, rung chuyển mặt đất. Những ta không thể tính đến có bao nhiêu trái đạn pháo và cũng không thể hình dung được địch đã pháo tấn phía nào... Không kể những vị trí quân sự như Bộ Tổng Lãnh Hành Quân/SĐ5, Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu Bình Long, Bộ Chỉ Huy Trữ 8 v.v., bôn viên, trấn hủ, chợ, nhà dân, trung tâm tâm cho những di trấn Lộc Ninh đầu bắt trúng pháo địch. Thành phố chìm trong lửa khói. Rồi những nhiên để những pháo. Bên ngoài, trấn với ánh sáng, những cột khói đen vùn lên cao. Những ta nghe đến tiếng máy gầm gầm của đoàn công giới tiến vào thị xã. Không! Không thể làm được! Chỉ huy xa địch đang di chuyển, càng lúc càng gần Bộ Tổng Lãnh Hành Quân. Đây là lần đầu để địch số đồng chỉ huy xa tiến chỉ huy trấn miền Đông và cũng là lần đầu tiên, binh sĩ của ta phải để phó, nên có phần nào hoảng hốt, bối rối.

Những thay, các hướng súng địch bắn trên chỉ huy xa không thấy như đến, để hình như đang dò tìm mục tiêu, chúng đã mặt phòng hướng. Mặt chiếc T54 đang nghiến xích sát trên mặt đường sát bên hông BTL/Hành Quân. Mặt những, lính sĩ tiến Tổng Lãnh chỉ huy trấn, đầu nín thở như chờ đợi mặt thủ hủ và hủ như phó mặt cho số phần. Bắn Địch Tá Vũ lao khỏi hủ, với nón sắt, áo giáp và để biệt khủ súng chửi chỉ huy xa M72 trên tay, theo sau là Trung úy sĩ quan tùy viên. Tiến bắt trấn phòng thủ, với lúc chỉ huy xa để vùn qua khủ công chính khoảng 20 mét, Ông quân những, giới thủ tác xạ, để M72 lên vai. Những sĩ quan tùy viên kể bên, khom những quan sát. Mặt những trong hủ chửi hủ hủ phóng tầm nhìn qua lá châu mai. Mặt tiếng nổ. Và mặt luống lửa để trấn về phía sau. Chỉ huy xa để bắt trúng hủ, bắt khói những vùn công di để trấn khi trấn thành mặt khủ sắt xám xịt vô để bên về để.

Quân sĩ t&#225; trong h&#225;m ch&#225; huy đ&#225; ra ngoài reo hò m&#225;ng r&#225;. B&#225;y gi&#225; ng&#225; i ta m&#225;i th&#225;c s&#225; tin M72 đ&#225; b&#225;n h&#225; chi&#225;n xa đ&#225;ch mà su&#225;t m&#225;y năm qua, t&#225; khi đ&#225; c&#225; trang b&#225;, ch&#225;a có c&#225; h&#225;i tác x&#225;. Ai ng&#225; ngày hôm đó, trong c&#225;n nguy kh&#225;n, v&#225; Đ&#225;i Tá T&#225; L&#225;nh Phó chi&#225;n tr&#225;ng l&#225;i làm nhi&#225;m v&#225; m&#225;t khinh binh, đích thân s&#225; đ&#225;ng M72 tri&#225;t h&#225; T54 c&#225;a B&#225;c Vi&#225;t. Câu chuy&#225;n Đ&#225;i Tá V&#225; b&#225;n h&#225; chi&#225;n xa đ&#225;ch lan truy&#225;n, tinh th&#225;n quân sĩ trú phòng t&#225;i Bình Long - An L&#225;c lên cao... Đó đây có nh&#225;ng báo cáo v&#225; B&#225; T&#225; L&#225;nh, cho bi&#225;t đ&#225; b&#225;n h&#225; thêm nhi&#225;u chi&#225;c khác. Hình nh&#225; chi&#225;n xa đ&#225;ch b&#225; vô hi&#225;u hoá vì không có b&#225; binh ph&#225;i h&#225;p, có l&#225; do hi&#225;u qu&#225; nh&#225;ng đ&#225;t B52 tr&#225;i nhi&#225;u th&#225;m bom su&#225;t ngày đêm hôm tr&#225;c.

V&#225; Hà N&#225;i m&#225; chi&#225;n đ&#225;ch Xuân H&#225; 1972 kh&#225;p 3 vùng chi&#225;n thu&#225;t, l&#225;c l&#225;ng T&#225;ng tr&#225; b&#225; VNCH (Dù và TQLC) b&#225; phân tán m&#225;ng. Sau đó, B&#225; T&#225;ng Tham M&#225;u gi&#225; TQLC &#225; vùng I, và đ&#225;a Nh&#225;y Dù v&#225; vùng III và vùng II. Quân Đoàn III còn đ&#225; c&#225; tăng phái m&#225;t s&#225; đ&#225;n v&#225; c&#225;a Quân Đoàn IV nh&#225; SĐ21BB, SĐ9BB. Liên Đoàn Bi&#225;t Cách Dù cũng vào m&#225;t tr&#225;n h&#225;u có th&#225; s&#225;m gi&#225;i t&#225;a An L&#225;c. N&#225;u An L&#225;c th&#225;t th&#225;, Sài Gòn t&#225;t nhiên b&#225; đ&#225;e do&#225;.

Trong khi các l&#225;c l&#225;ng gi&#225;i t&#225;a g&#225;p r&#225;t nhi&#225;u khó khăn t&#225;i các nút ch&#225;n quanh th&#225; xã An L&#225;c, nh&#225;t là t&#225;i Xa Cam, kho&#225;ng 10km v&#225; phía nam, thì l&#225;c l&#225;ng t&#225; th&#225; bên trong th&#225; xã nh&#225; s&#225;ng trong h&#225;a ng&#225;c. Hàng ngày, cái th&#225; tr&#225;n nh&#225; bé nh&#225;n nhi&#225;u ngàn đ&#225;n pháo c&#225;a đ&#225;ch, c&#225;ng thêm ti&#225;ng bom n&#225; c&#225;a các phi c&#225; oanh kích chi&#225;n xa đ&#225;ch trên đ&#225;ng ti&#225;n g&#225;n th&#225; xã, ti&#225;ng bom t&#225; B52 tr&#225;i xu&#225;ng quanh vùng đ&#225;i l&#225;i v.v. Liên l&#225;c t&#225; BTL Hành Quân đ&#225;n các đ&#225;n v&#225; bên ngoài b&#225; gián đ&#225;n. Tinh th&#225;n m&#225;i ng&#225; i quá căng th&#225;ng và r&#225;i vào tình tr&#225;ng kh&#225;ng ho&#225;ng. Cũng có th&#225; nh&#225;n xét c&#225;a T&#225;ng Hollingsworth, C&#225; v&#225;n Quân Đoàn III, r&#225;ng T&#225;ng H&#225;ng, T&#225; L&#225;nh chi&#225;n tr&#225;ng, nh&#225; ng&#225; i "m&#225;t h&#225;n" và "không làm đ&#225; c&#225; vi&#225;c gì c&#225;" là quá kh&#225;t khe ch&#225;ng?

An L&#225;c b&#225; vây h&#225;m càng lâu, tinh th&#225;n quân sĩ trú phòng càng xu&#225;ng. Thi&#225;u ng&#225;, thi&#225;u dinh đ&#225;ng, thi&#225;u n&#225;ng, v.v. l&#225;i thêm môi tr&#225;ng ô nhi&#225;m vì xác t&#225; thi đ&#225; th&#225;i r&#225;a, b&#225;c mùi v.v. th&#225;c không sao t&#225; h&#225;t đ&#225; c&#225; n&#225;i kinh hoàng cùng c&#225; c&#225;a các chi&#225;n sĩ t&#225; th&#225; An L&#225;c ba m&#225; i sáu năm v&#225; tr&#225; c (cũng vào THÁNG T&#225; qu&#225;ai ác). Vì "t&#225;t c&#225; cho chi&#225;n tr&#225;ng", cho nên k&#225; ho&#225;ch ti&#225;p t&#225;, t&#225;n th&#225;ng đ&#225; l&#225;p t&#225; c&#225; th&#225; c hi&#225;n song song v&#225;i vi&#225;c gi&#225;i t&#225;a. Vi&#225;c ti&#225;p t&#225; th&#225; dù kh&#225;i đ&#225;u không đ&#225; c&#225; nh&#225; ý. Phi c&#225; ph&#225;i tránh phòng không đ&#225;ch, nên bay quá cao và có nhi&#225;u ki&#225;n hàng r&#225;i không đúng n&#225;i đ&#225; tính. L&#225;i thêm đ&#225;ch ti&#225;p t&#225; c&#225; pháo nên vi&#225;c đ&#225;n nh&#225;n các ti&#225;p li&#225;u ph&#225;m g&#225;p khó khăn. Đ&#225; có nh&#225;ng quân nhân t&#225; n&#225;n vì b&#225; ki&#225;n hàng r&#225;i trúng, không k&#225;p tránh, ho&#225;c b&#225; trúng đ&#225;n pháo tr&#225; c khi ch&#225; m&#225; tay vào các v&#225;t ph&#225;m ti&#225;p t&#225;.

Đ&#225;u v&#225;y, không nh&#225; C&#225; Thành Qu&#225;ng Tr&#225; &#225; Vùng I hay Tân C&#225;nh (Dakto) &#225; Vùng II, th&#225; tr&#225;n An L&#225;c đ&#225; đ&#225;ng v&#225;ng, ch&#225;ng minh tinh th&#225;n anh dũng, quy&#225;t chi&#225;n c&#225;a các chi&#225;n sĩ t&#225; th&#225; cũng



nh&#225; gi&#225;i t&#225;a, trong m&#225;t tr&#225;n Bình Long - An L&#225;c. K&#225;t thúc tr&#225;n chi&#225;n, sau này theo th&#225;ng kê, c&#225; hai bên đ&#225;u thi&#225;t h&#225;i n&#225;ng. VNCH v&#225;n ki&#225;m soát đ&#225;ng c&#225; các t&#225;nh l&#225;, huy&#225;n l&#225; (tr&#225; l&#225;c Ninh) và th&#225; tr&#225;n trên Qu&#225;c l&#225; 13, đ&#225;n Bình D&#225;ng - Bình Long, Vi&#225;t C&#225;ng ki&#225;m soát vùng nông thôn và ven ranh. Di chuy&#225;n lên Bình Long, Ph&#225;c Long, ph&#225;i dùng phi c&#225;, không còn th&#225;nh thang đ&#225;ng b&#225;nh n&#225;m tr&#225;c.

R&#225;i chi&#225;n tr&#225;ng Bình Long - An L&#225;c, m&#225;t tr&#225;n chi&#225;n làm r&#225;ng đ&#225;ng th&#225; gi&#225;i, Đ&#225;i Tá Vũ v&#225; làm Ph&#225; Tá Hành quân T&#225;nh Quân Đoàn III r&#225;i đ&#225;c ch&#225; đ&#225;nh làm T&#225;nh l&#225;c l&#225;ng đ&#225;c nhi&#225;m (g&#225;m liên đoàn Biệt Đ&#225;ng Quân, Thi&#225;t Giáp, Pháo Binh v.v.). Ngoài ra, Ông cùng m&#225;t phái đoàn đ&#225;c đi du ngo&#225;n Đài Loan g&#225;i là đ&#225; t&#225;ng th&#225;ng các chi&#225;n sĩ h&#225;u công. S&#225; Đoàn 5BB cũng có m&#225;t T&#225;nh m&#225;i, Đ&#225;i Tá Tr&#225;n Qu&#225;c L&#225;ch thay T&#225;ng H&#225;ng t&#225; sau tr&#225;n chi&#225;n An L&#225;c. Nh&#225;ng cu&#225;c giao tranh ác li&#225;t không còn, th&#225;nh tho&#225;ng đ&#225;ch "đ&#225;ng ch&#225;t" ho&#225;c b&#225;n x&#225;.

Năm 1973, Đ&#225;i Tá Vũ thuy&#225;n chuy&#225;n v&#225; S&#225; Đoàn 21 BB, gi&#225; ch&#225;c T&#225;nh Phó. Ít lâu sau, chính T&#225;ng H&#225;ng l&#225;i v&#225; làm T&#225;nh S&#225; Đoàn 21 m&#225;t th&#225;i gian tr&#225;c khi nh&#225;n ch&#225;c T&#225;nh Phó Quân Đoàn IV. R&#225;ng núi mi&#225;n Đông Nam Ph&#225;n khác v&#225;i vùng sinh l&#225;y mi&#225;n Tây. H&#225;n hai m&#225; i năm tr&#225;c, Thi&#225;u Úy Vũ đ&#225; cùng bao đ&#225;ng đ&#225;i, lao mình ra ph&#225;i phi c&#225; đ&#225; cao m&#225;y ngàn b&#225;, khi thì nh&#225;y ngay trên đ&#225; đ&#225;ch, khi thì nh&#225;y xu&#225;ng sau l&#225;ng đ&#225;ch, đánh b&#225;c h&#225;u, thì nay, dù S&#225; Đoàn 5 hay S&#225; Đoàn 21, dù Quân Đoàn III hay quân Đoàn IV, đ&#225;i chi&#225;n binh đầu ch&#225;ng là nhà. Và nhi&#225;m v&#225; nào th&#225;ng c&#225;p đ&#225; giao, ph&#225;i ra s&#225;c chu toàn. V&#225;i nhi&#225;m v&#225; c&#225;a m&#225;t T&#225;nh Phó, Đ&#225;i Tá Vũ th&#225;ng bay th&#225; sát trong vùng và không may, trong m&#225;t phi v&#225; quan sát, máy bay g&#225;p n&#225;n, Ông b&#225; v&#225;ng ra kh&#225;i phi c&#225; nh&#225;ng nh&#225; có phép l&#225;, ch&#225; b&#225; g&#225;y x&#225;ng &#225;ng chân và xây xát, b&#225;m tím trên m&#225;t, trên thân th&#225;. Còn s&#225;ng sót khi máy bay g&#225;p n&#225;n là đi&#225;u hi&#225;m th&#225;y và quân y vi&#225;n đ&#225; sẵn sóc, bó b&#225;t chân; xong đ&#225; Ông v&#225; nhà đ&#225;ng th&#225;ng ba tháng tr&#225;c khi tháo băng b&#225;t.

Th&#225;i gian đ&#225;ng th&#225;ng, đi l&#225;i ph&#225;i nh&#225; vào c&#225;p n&#225;ng nh&#225;m quân y vi&#225;n cho m&#225;n, sinh ho&#225;t c&#225;n thi&#225;t hàng ngày đôi lúc ph&#225;i nh&#225;ng &#225;i khác. Nh&#225;ng đây cũng là th&#225;i gian hi&#225;m có trong đ&#225;i đ&#225;nh v&#225; nh&#225;ng tr&#225;n đánh, nh&#225;ng chi&#225;n tr&#225;ng và nh&#225;ng chi&#225;n công. Là m&#225;t chi&#225;n sĩ t&#225;ng xông pha ngoài tr&#225;n tuy&#225;n, dày đ&#225;n chi&#225;n tr&#225;ng, mà nay ch&#225; làm b&#225;n v&#225;i chi&#225;c máy thu thanh, thu hình, tin t&#225;c ch&#225; xoay quanh Vi&#225;t C&#225;ng vi ph&#225;m hi&#225;p đ&#225;nh bao nhiêu l&#225;n, đ&#225; đón nh&#225;n bao nhiêu tù binh, giành dân l&#225;n đ&#225;t &#225; đ&#225;u v.v., Ông th&#225;ng t&#225; h&#225;i ch&#225;ng l&#225; mang danh chi&#225;n sĩ mà c&#225; loanh quanh trong căn phòng h&#225;n 20 mét vuông v&#225;i đôi n&#225;ng hay sao?....

Tho&#225;t đ&#225; g&#225;n 3 tháng, còn 2 tu&#225;n n&#225;a là t&#225;i ngày tháo b&#225;t. Nh&#225;ng b&#225;ng h&#225;u, chi&#225;n h&#225;u lui t&#225;i thăm h&#225;i cũng th&#225;a đ&#225;n. Trong khi &#225;y, sau tr&#225;n chi&#225;n An L&#225;c, S&#225; Đoàn 5 BB c&#225;n đ&#225;c b&#225; sung và ch&#225;nh đ&#225;n v&#225; m&#225;i m&#225;t, t&#225; quân s&#225; đ&#225;n trang thi&#225;t b&#225;. Đ&#225;i Tá Tr&#225;n Qu&#225;c L&#225;ch, đ&#225; đ&#225;c thăng c&#225;p Chu&#225;n T&#225;ng. B&#225; Tham M&#225;u/SĐ g&#225;m Đ&#225;i Tá Tham M&#225;u Tr&#225;ng Đ&#225;, Tr&#225;ng Phòng 1 H.,

Tru ng Phòng Tờng Qu n Tr T.H., Tru ng Phòng 4, Ti u Đoàn Ti p V n, Trung Tâm Hu n Luy n S Đoàn v.v. c ng v i các Trung Đoàn Tru ng m i ... t p h p thành m t "... " (không bi t dùng t nào cho thích h p), làm S Đoàn "tu t d c" thê th m. N n bè phái, ch y ch t ch c v , c p b c, lo lót v đ n v y m tr , lính ma, lính ki ng, ăn ch i, tr y l c v.v. khi n Trung ng không th dung d ng đ c lâu. Và k t qu , Chu n Tờng L ch b cách ch c T L nh, giáng c p, ch ngày ra toà (d p này, Chu n Tờng Lê Văn T /SD25BB cũng b cách ch c và giáng c p).

Vào m t ngày đ u tháng 11-1973, Đ i Tá V nh n l nh v đ m nhi m ch c v T L nh S Đoàn 5 BB v i tr ng trách ch n ch nh, thanh l c và l y l i uy danh ngày x a. Th i gian này, Trung Tờng Ph m Qu c Thu n đã thay Tờng Nguyễn Văn Minh làm T L nh Quân Đoàn III và Quân Khu III. L nh trên đã ban ra, bu c Đ i Tá V ph i yêu c u các quân y sĩ tháo băng b t chân s m h n d d nh m t tu n và ngày 7 tháng 11-1973, l bàn giao di n ra t i B T L nh/SD C Căn C Lai Khê.

Tr l i chi n tr ng mi n Đông l n này, l i nh n m t tr ng trách l n, Đ i Tá V b t tay ngay vào vi c ch n ch nh, s p x p các sĩ quan Trung Đoàn và B Tham M u. Ông r t hài lòng v i ba Trung Đoàn Tru ng: Trung Tá Qu , t đ n v Bi t Cách Nh y Dù ch huy Trung Đoàn 9; Trung Tá Hùng, th hu n t i Tru ng Ch Huy Tham M u, v ch huy Trung Đoàn 8; và Trung Tá V ng, Trung Đoàn 7. Tru ng h p Trung Tá V ng t ng cũng nên m d u ngo c đ nói thêm: Ông t binh ch ng Th y Quân L c Chi n, v S Đoàn 5 làm ... sĩ quan Thanh Tra! Đ i Tá V , không mu n phí ph m nhân l c và mu n t o c h i t t cho Trung Tá V ng, nên đã trao Trung Đoàn 7 cho Ông. Đ i v i B Tham M u S Đoàn, tr i qua nh ng kinh nghi m chi n tr ng và nh ng phúc trình đ y đ , Đ i Tá V mu n có m t ph tá bi t x d ng kh năng, s c m nh c a thi t giáp, k binh nên Đ i Tá Thoàn thu c binh ch ng Thi t Giáp đã v làm T L nh Phó/SD, và Trung Tá Đ.Đ.Chinh, m t Sĩ Quan Tham M u nhi u năm kinh nghi m thay Đ i Tá Đ ng trong ch c v Tham M u Tru ng. Dĩ nhiên ph n l n các tr ng phòng thu c B Tham M u/SD cũng l n l t ra đi. Th là SD5BB b y gi đã mang m t b m t m i và quân sĩ đã có ni m tin m i vào các c p ch huy. Con đ ng tr c m t là ph i ngăn ch n và giáng tr nh ng vi ph m, ph i giành l i nh ng n i mà đ ch l n chi m sau hi p đ nh tháng 1-1973, t i nay còn đ ng "ch t" và c th . Ngoài ra, vi c phòng th các v trí đ ng quân cũng là m i quan tâm l n c a v tân T L nh. Bài h c đ t giá t chi n tr ng An L c khi n các đ n v đã tích c h n nhi u trong vi c thi t l p h th ng phòng th . Ngoài vi c đ ào giao thông hào quanh đ n v , l p h m trú n an toàn cho binh sĩ, m i đ n v b t bu c ph i đ ào m t gi ng n c v.v. Riêng vòng đ i phòng th căn c , ngoài h th ng mìn b y dĩ nhiên ph i có, Đ i Tá V đ c bi t giao cho Ti u Đoàn 5 Công Binh s n xu t th c nhi u ch ng nh r i xung quanh các pháo đài quanh căn c . Lo i ch ng này, l y v t li u t k m gai, có hình dáng nh 4 cái đnh, m i đnh dài kho ng 3cm, m c a đnh t l i gi a, b n đ u nh n c a đnh có ng nh gi ng l i i câu, h ng ra ngoài. Khi ch ng r i ra, lúc nào cũng có m t mũi nh n h ng lên tr i đ ch đ i nh ng bàn chân "đi gi i phóng". Đ i Tá V mu n t o ni m tin cho các quân sĩ, tin vào kh năng tác chi n, tin vào vũ khí và h a l c, tin vào h th ng phòng th v ng ch c và nh t là tin vào tinh th n quy t chi n c a c p ch huy cùng đ ng đ i, thì cho dù ti n pháo h u xung, cho dù bi n ng i, cho dù xe tăng

T54, T56 v.v. cũng không làm sấn lòng chiến sĩ SĐ5.

Tuy rất bận rộn với công việc, Đại Tá Văn Thế Công dành vài giờ mỗi tháng để nhận nhậm học tập tâm tình cùng quân sĩ tại võ đường của SĐ. Để cất biệt, rút kinh nghiệm chiến đấu Tiểu Ông An Lạc, Ông đã chọn Trung Đoàn 8 cho tác xạ biệt đội của Tiểu Ông TOW (đăng ký trang bị từ cuối năm 1972), một loạt học tập tại tân có thể đi xuống khi cần tìm mục tiêu, để quân sĩ trú phòng vững tin hơn. Thời gian này, Số Đoàn lại được bổ sung hai Sĩ Quan nhiệm vụ kinh nghiệm tham mưu và chiến đấu: Đại Tá Nguyễn Mạnh Thế Công và Đại Tá Văn Thế Công. Đại Tá Văn Thế Công xuất thân binh chủng Nhảy Dù, trước khi về SĐ là Tiểu Khu Phó TK/Bình Định; Đại Tá Văn Thế Công nguyên là Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn 22 Biệt Động Quân.

Vấn an ninh địa phương, trong vùng trách nhiệm của SĐ5BB, Vị trí Công vụ phẩm Hiệp Địch như ngừng bắn nhiệm vụ, ngừng chiến đấu và mục đích thực. Đến với tác chiến của SĐ đã trở thành giảng dạy học tập các đơn vị Địch Pháo Quân, Nghĩa Quân giành lợi thế, tiếp xúc xa xôi do đặc thù chiến đấu. Tuy nhiên vào khoảng cuối năm 1974, cách quân lực Bộ Cát hơn 10km về phía tây nam, đơn vị Rừng Bùn đặc biệt tràn ngập...

Đây là một trận đánh kịch liệt suốt hành lang di chuyển của địch. Lực lượng đơn vị trú ẩn tại thôn và đã rút ra ngoài an toàn. Bộ Tư Lệnh chọn Trung Đoàn 9 phối hợp đánh đơn vị hành quân gần thị trấn. Địch đã rút lui về vùng Tam Giác Sét chôn lấp chiến trường trung đội chiến đấu tại đây. Trận qua một ngày đêm, lực lượng tái chiếm và nắm chân tại chỗ. Địch núp dưới giao thông để tránh bom và pháo. Khi ta xung phong lợi dụng hỏa lực để đánh địch. Cho nên đơn vị của TrĐ 9 đánh gần thị trấn, thay đổi chiến thuật. Trong khi cố tiêu diệt đoàn vây hãm vòng ngoài, có những toán nhỏ vũ khí nhẹ và nhẹ đơn, xâm nhập và tiêu diệt từng kháng cự. Thế là cũng với quân số tương đương, ta chiếm lại được Rừng Bùn.

Niệm vui chiến thắng kéo dài tới ngày Quốc Khánh 1-11-1974, ngày Đại Tá Lê Nguyễn Văn được vinh thăng Chuẩn Tướng. Một số các quân nhân khác cũng được thăng thưởng và thăng cấp trong dịp kỷ niệm này. Để cất biệt số lính thăng thưởng cấp Tiểu Ông chọn có hai vị: H.V.Lực lên Chuẩn Tướng thực thụ, và Lê Nguyễn Văn nhiệm vụ chọn.

Khoảng trung tuần tháng 12-1974, từ phía đông bắc căn cứ Lai Khê, tin được đưa về: Vị trí Công vụ tân công một số chi khu của tân Pháo Long như Đôn Luân, Đại Phong và đang uy hiếp tân nhậm. Mọi liên lạc tiếp viện, yểm trợ không thể dùng đường bộ, chọn hoàn toàn trông vào không lực VNCH. Trong khi phi trường Biên Hòa, phi trường Pháo Long, và BTL/SĐ5 bắn pháo liên tục thì Số đoàn 7 của địch, có tăng và pháo yểm trợ mỗi ngày một xiết chặt vòng vây quanh Pháo

Long. Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn III đã không vâng lệnh của Phòng Long của Bộ Tổng Chỉ huy Cách Dù, mặt tiền đoàn bộ binh và 3 đội đi trinh sát. Ngoài ra rất nhiều phi tuấn đánh bom quanh thành phố. Nhưng vì đánh giặc theo kiểu "con nhà nghèo", bọn mặt viên đến, thả bom trái bom đến phi tính thành tiền, vì làm gì còn B52 thả bom theo yêu cầu của, làm không còn mặt của Bộ Tổng Trưởng Bộ nào tặng phái cho Quân Đoàn, vì thế Phòng Long chỉ cầm cố để thêm ít lâu và thả thả vào ngày 6-1-1974. Đây là thành quả đầu tiên của VNCH bắt đầu chiến đấu trong chiến dịch "tìm ăn dâu" hay là "giành dân miền đất".

Không biết do áp lực nào, Tổng Trưởng Thiệu đưa Tổng Trưởng Đào Quốc Đống về thay Tổng Trưởng Thuận. Hình như Bộ Tổng Chỉ huy cũng lập kế hoạch gì đó và cũng tăng viện mặt sân đoàn, nhưng không để đáp ứng vì không đủ quân, nên có ý xin thôi. Rồi vài tháng sau, Tổng Trưởng Nguyễn Văn Toàn thay Tổng Trưởng Đống. Tổng Trưởng Thuận, Đống học Toàn làm thành phố, Phòng Long vẫn nắm trong tay Việt Cộng và hình như Phó Tổng Trưởng hay Bộ Tổng Tham Mưu đã quay mặt về lý do nên đây không phải là vị trí chiến lược quan trọng. Chỉ trong vòng 3 tháng mà hai lần thay Bộ Tư Lệnh quân đoàn ở Sài Gòn. Rồi làm mặt tin không vui về Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn III truyền đi: Tổng Trưởng Hiếu đã tởn n!!! Nghe tin này, người ta thấy hoang mang và xúc động.

Trong khi đó, sau khi chiến dịch Phòng Long, Việt Cộng thành lập những chiến đấu, lên án, tội ác ban kiểm soát đình chiến, tội Ban liên hợp quân sự v.v. cố khẳng định "chống đánh trở lại những vì phạm Hiệp định Paris" của VNCH. Quan trọng hơn hết, Hoa Kỳ không có phản ứng, họ chấp nhận những lý do. Dĩ nhiên, đời sống Hoa Kỳ, chiến tranh VN đã là dĩ vãng. Kể từ năm 1967, họ đã thành lập kế hoạch, nào là thả qua lại, nào là đi đêm, họ thả con thoi, nào là qua trung gian các chiến lược rồi chiến tranh công bố, Việt Nam hóa chiến tranh, rồi leo thang, rồi ném bom Hà Nội v.v. Cuối cùng, gần 6 năm sau, đúng nửa đêm ngày 27 rạng ngày 28-1-1973 giờ quốc tế, có mặt bản văn để ký kết tại Hội nghị Paris với tên gọi "Hiệp định về Chấm dứt Chiến tranh và Tái Lập Hòa Bình tại Việt Nam" theo nhu cầu và quy định của gia đình Hoa Kỳ. Hơn 60,000 lính tác chiến Mỹ còn lại đã triệt thoái. Họ bắt tù binh Mỹ để phóng thích, kể cả Đội tá Không quân John McCain – để ông kim cương viên Tổng trưởng Mỹ – sau hơn 5 năm đày đọa và đày đọa, họ nhốt tại Hỏa Lò Hà Nội. Dù chiến tranh phi không tiên liệu để tham tâm nhất thành miền Nam của Lê Duẩn và Đống Lao Đống Việt Nam, nhưng TT Nixon và Ngoại trưởng Kissinger không có mặt là chiến nào khác, đành vui mừng cái gọi là "hòa bình trong danh dự" [peace with honor] từ mùa Xuân 1973. (Không biết đây có phải là Mỹ đã "thua" và phải "tháo chạy" như có người đã nhận xét?).

Tôi Bộ Tư Lệnh SĐ5BB, đầu năm 1975, Đội Tá Tư Vụ nghiên cứu về Tham Mưu Trưởng thay Đội Tá Chính xin chuyển về trưởng Học Sĩ Quan Nha Trang. Đội Tá Nguyễn Mạnh Tổng trưởng, theo trên cho biết, có liên hệ đến vụ đổ chánh 11-11-1960, nên không để chấp thuận cho về Tham Mưu Trưởng. Tổng Trưởng Vũ chỉ định Ông làm Phó Tá Hành Quân.

Nhìn chung Quân đội VNCH giai đoạn này, đã thất bại. Vì n tr quân số b c t gi m nhi u, không đ i c m nh ng cu c hành quân quy mô, có tăng, có pháo và phi c y m tr đ y đ nh tr c. Tội ng Vũ cho bi t, trong tình hình x u nh t, Ông có th c m c 6 tháng không c n tiếp t .

Nh ng Hà Nội b t đ u phát đ ng chi n đ ch Xuân-Hè 1975, v i hy v ng làm ăn m i n Tây nguyên. Ba s đoàn B c quân, đ c tăng pháo và đ c công y m tr , t n công và chi m đ c th xã Ban Mê Thu t, n i đ t B T i nh Sĩ đoàn 23 BB vào th ng tu n tháng 3-1975. T i nh Quân đoàn II và B T ng Tham M u hoàn toàn b b t ng . Gi a lúc các i c i ng c h u c a QĐ II đang lo tái chi m Ban Mê Thu t, TT Thi u tri u t p m t phiên h p m t v i Th T ng Tr n Thi n Khiêm, Đ i T ng Cao Văn Viên và Trung T ng Đ ng Văn Quang t i hành lang Dinh Đ c L p, t i t i đ quy t đ nh tri t thoái kh i Pleiku và Vùng I chi n thu t, rút v i p tuy n phòng th Phan Rang - Ban Mê Thu t. Lý do chính là phái đoàn Ngh sĩ m i t M v cho bi t vi n tr tài khóa 1975-1976 i b c t gi m. TT Thi u đanh ph i th c hi n chi n i c "đ u bé, đít to" – c t nh đ n lãnh th ki m soát, c t sao gi đ c Vùng III và Vùng IV. Quy t đ nh này đ c thông báo cho T ng Tr ng ngày 12-3-1975: Hoàn tr Nh y Dù v Sài Gòn; n u c n, tri t thoái Hu , v gi Đà Ng. Hai ngày sau, TT Thi u cùng các T ng Khiêm, Viên và Quang bay ra Cam Ranh, h p m t v i T ng Ph m Văn Phú, và cho i nh tri t thoái Kontum - Pleiku.

T ng Phú đ ng cho hành quân c p Quân Đoàn dài theo Qu c i 7-B – t ngã ba Thu n M n trên i 14, xu ng Cheo Reo (Phú B n), C ng S n, r i Tuy Hòa. Vì lý do "b o m t", ngay ngày 16-3, toàn b i c i ng QĐ II b t đ u rút kh i Pleiku. Các i c i ng C nh sát, Đ a Ph ng Quân và Nghĩa quân đ u b b i. Ngay trong đêm 16-3, h n i an đã bùng n i Pleiku, khi Sĩ Đoàn 6 Không Quân di t n gia đình và thân nhân. Hàng ch c ngàn dân chúng Pleiku thu góp tài s n đ v đ ng 7-B. Văn Ti n Dũng, dù b t ng , cũng sai quân đ u i theo truy kích. Đoàn di t n b k t đ ng i i Cheo Reo, và r i C ng S n.

Qu c i 7-B tr thành đ a ng c tr n gian cho nh ng quân nhân QĐ II di t n. Toàn b xe tăng, thi t giáp và pháo b i t vào tay CSBV. Ch a đ y 5000 ng i di t n tìm đ c v Tuy Hòa. T i nh i c i ng b o v , Chu n T ng T t, b b t s ng. Tr c thng c u thoát đ c Chu n T ng C m, T i nh phó QĐ II, v Tuy Hòa, nh ng sau này v n i t vào tay CS.

Lý do TT Thi u ra i nh tri t thoái, t i nay v n còn là đ u h i i n, vì đã m đ u cho s s p đ hoàn toàn c a m i n Nam Vi t Nam. Ng i ta nghĩ r ng tr c khi tr thành T ng Th ng, Ông đã là m t Trung T ng, đã là B Tr ng Qu c Phòng, v y thì đ ng sau quy t đ nh đó, có n ý gì? ... Ch ch c m t đ i u là quy t đ nh này không do M ch th đ có th "tháo ch y". Đ i t ng Khiêm và Trung t ng Quang đã khi n các nhân viên M c c k b c đ c vì không thông báo cho M bi t vi c này, khi n các nhân viên M i vùng II và Vùng I th t diên bát đ o.

Hôm tu&#225;n tháng 3-1975, sau khi cuộc triển&#225;t thoái cao nguyên trở&#225; thành thảm&#225; bại, TT Thi&#225;u cho lập&#225;nh Tiếng Tr&#225;ng b&#225;ng các&#225;nh Quân khu I, rút&#225; về&#225; th&#225; Đà Nẵng. Ngày 29-3, Đà Nẵng b&#225;ng. Các&#225;nh duyên hải miền Trung cũng&#225; lập&#225;nh sụp đổ&#225; như&#225; lâu đài trên bãi cát. Ngày đ&#225; Phan Rang, quê&#225;ng của TT Thi&#225;u, cũng&#225; di&#225;ng ngày 2-4-1975.

L&#225; Đoàn 3 Dù đang trên tàu về&#225; Sài Gòn, đ&#225;nh lập&#225;nh đổ&#225; xu&#225;ng Nha Trang, rồi&#225; tiếp&#225; kéo lên Khánh Đ&#225;ng, chốt&#225; chốt&#225;nh mặt&#225; trận của SĐ 10 CSBV. Mặt&#225; L&#225; đoàn Dù khác, cùng tàn quân SĐ 2 BB và SĐ 6 KQ, đ&#225;nh c&#225; đi&#225;u ra Phan Rang lập&#225;nh Tiếng Ph&#225;ng Quân Đoàn III. Ngày chốt&#225; phòng thủ&#225; chiến&#225;nh này b&#225; cánh quân miền Đông của Lê Tr&#225;ng Tôn, với&#225; quân số&#225; hơn 1 quân đoàn, di&#225;ng trong hai ngày 16/17-4-1975.

Ngày 18-4-1975, Long Khánh b&#225;ng. Tiếng Toàn ph&#225; đi&#225;ng Không quân xu&#225;ng Cần Thơ. Mặt&#225; dù hai S&#225; Đoàn 25 BB và 5 BB còn trên gi&#225; phía Tây Bắc và Bắc Sài Gòn, tình thế&#225; đã tụt về&#225;ng. Bắc quân lên tiếp&#225; hơn 3 quân đoàn, với&#225; tăng, pháo h&#225;ng...

Ngày 21-4-1975, TT Thi&#225;u bàn giao cho Phó TT Tr&#225;ng Văn H&#225;ng, đ&#225; "tr&#225;ng lập&#225;nh chiến&#225;ng bên các&#225;nh hải". Ngày b&#225;ng sau, hai ông Thi&#225;u, Khiêm bí mật rời&#225; Sài Gòn b&#225;ng phi cơ M&#225;. TT H&#225;ng cũng chốt&#225; Dinh Đ&#225;nh lập&#225;nh mặt&#225; trận, rồi&#225; quy&#225;nh cho Quốc Hải. Chiến&#225;ng ngày Thứ Hai, 28-4-1975, Đ&#225;nh Tiếng Đ&#225;nh Văn Minh tuyên th&#225;nh m&#225;ng Tiếng Th&#225;ng – với&#225; hy&#225;ng đ&#225;ng mặt&#225;ng pháp màu h&#225;ng với&#225; Mặt Tr&#225;ng Dân Tiếng Gi&#225;ng Phóng Miền Nam. Đi&#225;ng Tiếng Minh và nhi&#225;u chuyên gia ngoại&#225; quốc không biết là vai trò MTDT/GPMN đã h&#225;ng như&#225; chốt&#225;ng. Lê Du&#225;ng – ng&#225;ng không ng&#225;ng c&#225;ng "cách&#225;ng là&#225;ng công" – cho lập&#225;nh ph&#225;ng lập&#225;ng quy&#225;ng t&#225;ng s&#225;ng càng t&#225;ng, như&#225; có&#225;ng th&#225;ng năm 1976 như&#225; đ&#225;ng.

Tiếng Minh và Th&#225;ng Vũ Văn M&#225;ng không chốt&#225;ng th&#225;ng. Sáng ngày 29-4-1975, Th&#225;ng Tiếng M&#225;ng chính thức yêu cầu ng&#225;ng lập&#225;ng rút&#225;ng VN, đóng&#225;ng văn phòng tùy viên quân số (DAO) – mặt&#225;ng b&#225;ng giao có tính toán giúp M&#225;ng rời&#225;ng tay ra đi.

Cũng ngày 29-4-1975 này, Tiếng Toàn và Bắc Tiếng Lập&#225;nh QĐ III tiếp&#225; Biên Hòa di chuyển về&#225; Gò Vấp, 5km bắc Th&#225;ng đô Sài Gòn. Riêng S&#225; Đoàn 5, lập&#225;ng lập&#225;ng b&#225;ng toàn nguyên vẹn. Theo Tiếng Vũ, có&#225;ng th&#225;ng đ&#225;ng tránh không mua&#225;ng đ&#225;ng SĐ5, nên chúng pháo c&#225;ng chân và tiếp&#225;ng quân về&#225;ng Sài Gòn theo hai hướng đông và tây của Lai Khê, đ&#225;ng th&#225;ng tiếp&#225;ng các nút chốt&#225;ng phía nam của Lai Khê, Bình Đ&#225;ng. S&#225; Đoàn 5 cũng đ&#225;ng lập&#225;ng chốt&#225;ng lập&#225;ng di chuyển về&#225;ng phía nam đ&#225;ng tái ph&#225;ng trí. Sáng 30 tháng 4-1975, sau buổi họp Tham M&#225;ng th&#225;ng lập&#225;ng chốt&#225;ng mặt&#225;ng tiếp&#225;ng đ&#225;ng h&#225;ng, ng&#225;ng lập&#225;ng ta bàng hoàng nghe tin TT Đ&#225;nh Văn Minh tuyên b&#225;ng đ&#225;ng hàng. Ông còn nhân danh Tiếng Tiếng Lập&#225;nh Quân Đ&#225;ng ra lập&#225;ng cho quân nhân các&#225;ng p&#225;ng súng, chốt&#225;ng bàn giao! Đúng là sét đánh ngang tai!

Tiểu Ng Vũ lúc đó u t nhi u, v m t tr m l ng, khác v i b n tánh th tiểu ng ngày. Ông tâm s v i m t s sĩ quan tham m u thu h p bên c nh, v i nét m t bình th n khác th tiểu ng: "L nh trên đã ban ra, ph i thi hành. H n n a, con em ng i ta giao cho mình, không l đem n tiểu ng vào gi th 25 sao? Đ i v i các anh em thì tùy ý quy t đ nh". Xong Ông đi v phía trailer [phòng l u đ ng c a quân đ i] dùng làm phòng ng riêng cho T L nh.

Ít phút sau, hai tiểu ng n khô khan v ng ra. M i ng i h t ho ng ch y t i. Tiểu Ng Vũ đã dùng kh u súng ng n c a Ông đ t sát. V t đ n xuyên t phía đ i c m lên đ u. Các Sĩ Quan hi n di n kính c n nghiêng mình, không c m đ c n c m t. Lúc y là 12 gi r i tr a ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Trong khi m i ng i v i vã đ a thi hài Tiểu Ng Vũ an táng t m trong vòng đai căn c thì phía ngoài hàng rào, Vi t C ng dùng loa phóng thanh, âm l ng th t l n kêu g i m i ng i bên trong đ u hàng. Kho ng 3 gi chi u, B Tham M u và các đ n v m i t đ ng r i kh i căn c , không có súng n . Nh ng m i qua kh i qu n l B n Cát, b đ ch ch n l i, t ch thu t t c vũ khí, quân trang đ ng. H sĩ quan tr xu ng cho t túc v đ i ph ng, sĩ quan gi l i, phân theo c p b c đ đ a đi tù. Trang quân s v Sĩ Đoàn 5 B Bính ch m đ t th i đi m này.

\* \* \*

T lâu, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, r i sau nh ng năm tháng b Vi t C ng giam c m, hành h , tôi đã có ý đ nh ghi l i vài k ni m v Sĩ Đoàn 5 B Bính và Tiểu Ng Lê Nguyên Vũ . Đã g n 33 năm trôi qua, tôi ch a th c hi n đ c ý nguy n này. Khi còn t trong n c cũng nh k t khi đ nh c t i M m i m y năm tr c, bi t bao nhiêu câu h i c a b ng h u, c a đ ng đ i, c a ng i thân xoáy sâu mãi trong tâm trí tôi. Ai cũng yêu c u tôi nói đôi đ u v Tiểu Ng Vũ . Tôi bi t t đ u đó, r i rác m t vài dòng trên báo chí, hay vài phút trong m t ch ng trình phát thanh ti ng Vi t, không đ th a m n ng i đ c, ng i nghe. L i n a, tôi là m t sĩ quan c a Sĩ Đoàn 5BB, su t 10 năm r i trong quân ngũ, 2 năm dành cho quân tr ng và m t đ n v ngoài SĐ, 8 năm r i còn l i dành cho Sĩ Đoàn 5 và tôi đã khoác quân ph c mang phù hi u SĐ5 t i ngày cu i cùng. Ai mà không hãnh di n khi có đ p nh c đ n đ n v c a mình, l i còn hãnh di n h n n a khi nh c đ n c p ch huy đ n v đã anh dũng, can đ m tu n t i t, quy t không ch p nh n đ u hàng đ ch. Ngày nào ch a ghi đ c đôi dòng, dù là không đ y đ l m v Tiểu Ng Lê Nguyên Vũ , tôi còn r t áy náy, nh gánh n ng ch a trút xu ng đ c và th y mình m c m t món n ch a k p tr . Món n y là ni m hãnh di n mà Tiểu Ng Vũ đem l i cho SĐ5 BB nói riêng và Quân l c VNCH nói chung. Tiểu Ng Vũ là ng i lính chi n đ u ngoài m t tr n v i đ y đ cái OAI cái DŨNG c a nhà Tiểu Ng. Tôi cũng mu n nh c nh m t s th c mà ng i ta mu n ch i b là Mi n Nam có nhi u dũng t ng, thành m t, Tiểu Ng ph i ch t theo thành, nh Tiểu Ng Lê Nguyên Vũ đã làm.

30 tháng 4-1975, ngày tang l n. Nh ng bàng hoàng, xúc đ ng sau 33 năm, nay đã l ng đ u

T&#225;c Gi&#7843;: Tri&#225;u Vũ

Th&#7913; N&#259;m, 26 Th&#225;ng 3 N&#259;m 2009 21:33

---

ph&#225;n nào. Cuộc sống nơi xa vắng và tuổi 70 khiến tâm trí tôi bình th&#225;n hơn. Đôi dòng chữ viết trên là những sự thật về Công Nhân Văn mà tôi biết, dĩ nhiên chưa phải là tất cả. Dù sao, đây là những dòng tâm thành, thay nén nhang dâng lên công nhân ni&#225;m về anh hùng dân tộc Lê Nguyễn Văn nhân ngày gi&#225; th&#225; 34, 30 tháng 4-2009 sắp tới của người.