



MẸ VIỆT NAM ƠI!
DÂN TA CÓ TỘI TÌNH GÌ?
(VIETNAM, QU'AS TU FAIT DE TES FILS?)
Tác giả: Pierre Darcourt --- Dịch giả: Dương Hiếu Nghĩa

CHƯƠNG NĂM

CÁC TƯỚNG LÃNH TƯỚNG GIỎI VÌ THAY MÌNH BẰNG NHỮNG C...

Thứ hai, 7 tháng 4

Đôi tá Khôi, sĩ quan phụ tá trưởng Phòng Nhì Quân Đoàn III tiếp tôi tại Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH, một doanh trại rộng lớn nằm gần sân bay Tân Sơn Nhất, nơi có rất nhiều ăng ten và có Thiệt Giáp canh gác. Lúc bảy giờ là 9 giờ sáng. Đôi tá Khôi, một cựu sĩ quan lực lượng đặc biệt, đặc biệt huân

luy n Okinawa, là m t ng i cao n m nh kh nh m t đ y v t th o vì ông đã đ p ph i mìn năm 1970. Trên t ng c a văn phòng ông treo đ y b n đ , đ c c p nh t r t c n th n.

"Tôi t ng là Anh mu n bi t nh ng gì đã x y ra Cao Nguyên và Hué ph i không ?",

ông ta h i tôi.

- Th a đ i tá, T ng Th ng Th u có nói v "nh ng sai m tr m tr ng v ch huy". Vì tôi không có m t t i ch , nên tôi mu n có vài chi t t chính xác.

Đ i tá Khôi xoa tay, nhìn tôi b ng c p m t th t s c bén và tìm tòi, sau đó tr i cho tôi v i m t n c i có đôi chút g ng g o:

- Ch c là tôi không th tr i h t các câu h i c a Anh đ c đâu, nh ng tôi s c g ng nói v i Anh ph n chính. Đ ng ý không ?"

Tôi g t đ u ch p thu n ngay. Đ i tá Khôi sau đó m i b t đ u nói:

- "Tr c h t chúng ta ph i xác nh n m t vi c: c ng s n đã có t n công vào th xã Ban mê Thu t 2 n vào năm 1968 (M u Thân) và năm 1972, và c hai n chúng đ u th t b i. Nh ng n n y quân c c a chúng tôi vào m t v th r t y u kém và không còn đ c m t s Không Tr m nh m c a Không L c Hoa K đã t ng giúp chúng tôi b g y cu c t n công c a c ng s n hai n tr c . Chúng tôi bi t là c ng s n B c Vi t đã t p trung các đ n v và chi n c trong nh ng vùng r ng r m n m gi a biên gi i Lào và Cam B t và các thành ph vùng Cao

Nguyên. Nh ng vì ng i M đã luôn luôn ch i không cung c p cho chúng
tôi các oanh t c c h ng n ng đ giúp chúng tôi đánh ngay vào tuy n xu t
phát n m các vùng t p trung c a đ ch, nên chúng tôi không th đ đoán
đ c cu c t n công c a h . -Ngày

y 10/3 h i 4 gi sáng, c ng s n đã m màn tr n đánh b ng m t tr n m a
pháo đ lo i, t 130 ly, đ n bách kích pháo n ng và h a t n, nã vào thành
ph Ban mê Thu t . Pháo đ n đ ng n y đã kéo dài trong ba t ng đ ng h ,
và ngay sau đó là các chi n xa T.54 m cu c xung phong vào th tr n.

Ng i c a chúng tôi đã c c c ch ng tr , đ c bi t là m n Nam c a thành
ph và chung quanh phi tr ng, nh ng vào lúc tr a Không L c c a ta i
đánh nh m ngay b ch huy c a t u khu, c đ m phòng ng cu i cùng, và
sau đó t c m i n c đ tái chi m i th tr n đ u th t b i.

T ng Th ng Thi u đã mu n ch ng gi Ban mê Thu t , vì đây là th đô c a
đ ng bào Th ng, và m t Ban mê Thu t là t c các b c trên vùng Cao
Nguyên n y s m t h t tinh th n. Ngày 13 tháng 3, đ c báo là thành ph n
y đã hoàn toàn b c ng s n B c Vi t ki m soát, T ng Th ng Thi u đã
đ n ph ng quy t đ nh b h t vùng Cao Nguyên, thà là di t n h t dân
chúng và quân đ i trú phòng đang b đe đ a còn h n là t p t c ch ng gi t
i cùng, đ có thêm nguy c t n th t v nhân m ng r t cao .

T nhi u tháng tr c B T ng Tham M u chúng tôi có th a thu n v i các c v
v n Hoa K m t k ho ch theo đó chúng tôi đ tr rút h t quân c v các
t nh m n duyên h i c a m n Trung trong tr ng h p b c ng s n B c Vi t
t ng t n công m nh. Cu c lui binh n y - đã không th c hi n đ c vì v a quá
t n kém v a còn ph i ch ng gi lãnh th trên ph ng đ n chi n thu t - th t
ra có 2 đ ng i, là rút g n i tuy n phòng ng c a chúng tôi và có th t p
v n đ dàng b ng đ ng bi n.

Ngày 13 tháng 3, t ng Ngô quang Tr ng, t 1 nh Vùng I Chi n Thu t, m t
vùng n m gi a vĩ tuy n 17 và Đà N ng , bay v Sài Gòn đ h p v i T ng
Th ng Thi u. T ng Th ng Thi u đã cho nh t ng Tr ng rút quân trú
phòng Qu ng Tr và cũng đ ng ng n ng i ph i b luôn Huế, n u th y c n
th t đ t ch c m t tuy n phòng th v ng ch c Đà N ng , đó có th 1 i
đ ng đ c phi tr ng n và các kho đ tr 1 ng th c và đ n đ c quan
tr ng. T ng Tr ng đã tuyên b th a thu n trên nguyên t c, và nói thêm là
ông s dùng h t kh năng đ phòng th Huế.

Ngày 14 tháng 3, T ng Th ng Thi u đ n căn c H i Quân Cam Ranh đ có
m t bu i h p kín c a H i Đ ng Quân s . Có 5 t ng lãnh hi n đ n trong
bu i h p : T ng Th ng Thi u, đ i t ng Khiêm Th t ng Chánh Ph ,

Trung Cao Văn Viên Trung Tham mưu trưởng QLVNCH, Trung Đổng Văn Quang chỉ huy quân sự của Trung Thành và Trung Phú tại miền Vùng II Chiếm Thuộc.

Sau một cuộc bàn cãi thật lâu, tất cả Trung lãnh hiên định trong buổi họp này đưa quy định rút bỏ luôn hai thành phố nằm về hướng Bắc của Vùng Cao Nguyên là Kontum và Pleiku. Kế hoạch được soạn thảo này đưa trừ trung các đơn vị xuống vùng Duyên Hải và tất đó sẽ một một cuộc phản công lên Ban Mê Thuộc. Không có định chính xác gì gì cả để tiến hành cuộc đi của hai thành phố Kontum và Pleiku.. . .”

Đôi tá Khôi bắt tình linh ngôn nói, xoa hai bàn tay khô của ông ta, sau đó mỉm cười một cách trơ trẽn:

- *Định sau cùng này mang một tính cách lịch sự quan trọng. Bên trong sẽ năm về Trung lãnh hiên đưa nghị quyết rút thoái phận để tiến hành tuấn và sẽ được kết thúc vào tuấn lịch chốt của tháng 3. Về Trung lãnh thành năm là Trung Phú, người chỉ huy trách nhiệm về cuộc hành quân này, là một sĩ quan có một dĩ vãng quân sự hào hùng, tuy rằng ông đã đi lên hàng binh sĩ. Đã Trung lẫn lộn trên chiến trường suốt 14 năm, ông là một lính của đoàn tài giỏi nhất của là một lính Quân Đoàn quá yếu. Đã lâu rồi ông bắt đầu, ông lịch không được chú ý và không thể khả năng đưa khi một cuộc hành quân rút thoái quy mô nhỏ này, nghĩa là một trong những cuộc đưa quân khó khăn nhất trong các phép đưa binh trong lịch sử chiến tranh”*

Tôi quan sát rất kỹ đôi tá Khôi. Tình linh tôi có cảm tưởng khó chịu là hình như ông ta đang cho tôi một bài “định văn” để được soạn sẵn trước. Tôi không muốn ngắt ngang ông ta. Tôi chỉ nên phận nghe luận giải của ông định cùng: cũng sẽ phần phần kết luận rồi.. Và đôi tá Khôi nói tiếp :

- *”Chỉ huy định ngày 14 tháng 3, về đơn Pleiku lịch lịch, Trung Phú không chỉ giải thích, đã cho Quân Đoàn tiến hành cuộc hành quân rút thoái ngay vào*

sáng s m hôm sau. Vào lúc r ng đông ngày 15 tháng 3, t t c binh sĩ cùng dân chúng c a hai nh Kontum và Pleiku đã v i v i r i kh i hai thành ph nói trên, b i i i ch hàng ch c tr i u m kim chi n c . C hai đoàn ng i và xe qua qu c l 19 r i m i vào con đ ng 7 B. Trên con đ ng 7 B n y v n ch là m t con đ ng mòn đ c tr i đá s sài, t t c các c u đ u b gi t s p, đi sâu vào m t vùng r ng đ y gai góc lùm b i, c cao ng t tr i. Khi các xe v n t i n ng và các xe th t giáp đi qua r i thì các đ ng n c tr thành nh ng vũng sình l y l i, làm cho hàng ngàn xe khác đi sau b m c l y, t đâm vào nhau và ùn t c ngh n l i h t. Trên đ ng rút đi, các đ n v đi tr c và đi sau 200.000 dân t n n, b r i vào m t tr n ph c kích kinh h n c a s đoàn 320 B c Vi t . Hai ch c ngàn dân (20.000) b tàn sát, 500 xe đ lo i b phá h y, t t c b n cu c tr t thoái n y thành m t cu c tháo ch y trong h n lo n. Và cũng t đó m i gây ra n i kinh hoàng khó t trong dân chúng...

- Và Hué thì sao, th a đ i tá? Vi c gì đã th t s x y ra ó ?

- Tin t c th m h i trên con l 7 B đ c lan truy n r t nhanh. T ng Tr ng lo s mình s b hoàn toàn cô l p phía B c, đã quy t đ nh b Hué. Nh ng T ng Th ng Thi u v a m i tuyên b trên vô tuy n truy n thanh ý đ nh c a ông s c th c đ c a Vi t Nam , đã cho l nh tu ng Tr ng ph i quay tr l i. Quân lính lúc đó đã di chuy n g n đ n Đà N ng trong tr t t , đã ph i quay tr l i. Nh ng h l i g p trên 100.000 dân t n n đang ch y lo n, xô đ y h và ngăn c n h làm cho h không sao t i n lên đ c. S đoàn 1 b binh, m t s đoàn u tú c a QLV NCH do đó b tan hàng và b n m t trong đám đông h n lo n quái ác n y v n đang b c ng s n B c Vi t tàn sát b ng đ m i lo i pháo. Hué đã hoàn toàn b đ ch chi m. Và Đà N ng không còn có th phòng th gì n a đ c . Ph n còn l i thì t t c các nhà báo đã có t ng thu t h t r i"

Đ i tá Khôi đ ng d y và đi vòng bàn vi t c a ông ta, đ i u n y có nghĩa là bu i nói chuy n c a chúng tôi đã ch m đ t. Tôi kh ng đ nh là nh ng tin t c mà ông đã nói v i tôi hôm nay ch đúng s th t có m t ph n nào thôi, nh ng

chúng chúng không phải là tất cả sự thật. Cái tôi thích để làm gì mà đi phẫn nào trách nhiệm của Tôi ng Th ng Thi u nó không đúng với tính tình của các nhân vật trong câu chuyện.. Tôi rất muốn nói với đi tá Khôi như vậy, nhưng tôi cảm thấy ông ta không muốn đi ra ngoài luận cả "chánh thức" mà ông đã cung cấp cho tôi. Do đó tôi chấp hành ông ta :

- "Xin đi tá chúng giúp tôi có thể đi gặp tất cả ng Phú chúng nào được ?

Đặng mọt ông ta nhìn như một trẻ em, và câu trẻ em của ông ta làm tôi hết sức ngạc nhiên:

- "Tôi ng Phú đã bị phát giam, và không thể tiếp ai được hết"

Tôi tiếp gặp đi tá Khôi. Nhưng trước khi rời khỏi Bộ Tôi ng Tham Mưu, tôi như sĩ quan báo chí xin giúp tôi một cái hộp để đi gặp thi u tất cả ng Nguy n khoa Nam, Tôi L nh Vùng Đ ng B ng sông C u Long. Sau vài lần đi n tho i, và gọi vô tuyến, tất cả ng Nam đã đồng ý gặp tôi sau 3 giờ chiều, như lúc ông ghé lại M Tho.

*

* *

Cuộc nói chuyện của tôi với đi tá Khôi làm tôi đau đầu. Hình như mà ông ta đã tiếp cho tôi với một tất cả ng Phú già nua, suy nhược, không còn đủ sáng suốt và khả năng để phải tiếp một cuộc đi u quân, thực tình không đáng vâng. Thấy vậy, tôi chấp không gặp tất cả ng Phú có sáu tháng, nhưng tôi biết ông ta cách đây 23 năm, tất cả khi ông ra trước ng sĩ quan Th Đ c. Tôi vẫn biết ông ta chấp còn có một lá phổi. Nhưng dù là như con em yêu như vậy 49 tuổi đi u, ông là một người dày dặn phong sương. Ông rất cần ng r n đôi với binh sĩ của

mình và cũng c ng r n đ i v i b n thân, d o dai, m u l c và gi i v chi n thu t, nên tr c h t ông là m t sĩ quan c a th công. Đi n biên Ph , n i mà ông đ c thẳng c p đ i úy t i m t tr n, ông đã t o đ c l ch s c a ông r i. Ngày 30 tháng 3 năm 1954, lúc Vi t C ng đánh m t tr n chi n đ m máu 5 ng n đ i, trong lúc xáp lá cà, b n b đ i đã g i h i nhau i i :

- "Th ng Phú đâu r i ? Ph i b t th ng Phú nghe, b t s ng nó nghe !"

Ông ta không r i vào tròng c a quân B c Vi t và liên ti p m h t cu c ph n công n y đ n tr n ph n công khác. Ph ng pháp ch huy c a ông Phú r t kh t khe. V i m t ng i có hành đ ng vi ph m k lu t mà ông đã ban hành, ông cho c t chân tay ng i đó vào hàng rào k m gai. M c d u luôn luôn b pháo kích h t s c n ng n , h th ng phòng ng đ y h tác chi n trên đ i Elian 1 c a ông đã giúp ông c m c su t nhi u tu n l , đ y lui t t c c các đ t xung phong c a đ ch. B n ngày tr c khi c đi m b th t th , ông còn oanh li t cho n 3 lô c t có trang b súng không gi t 57 ly, đã k p th i phát hi n, ch n đ ng và t n công m t ti u đoàn Vi t C ng trên s n đ i, bu c chúng ph i rút lui v i s y m tr h u hi u c a pháo binh Pháp do ông đích thân đ ng ngay trên đ a th tr ng tr i đ đi u ch nh tác x th t chính xác. Ông đã s ng sót đ c sau 18 tháng b b t giam trong m t tr i t y não c ng s n Th ng Du B c Vi t , mà không h ch p nh n ph i ký m t b n "thú t i" hay m t t truy n đ n nào. Và các sinh viên Sài Gòn đã tranh đ u v i phái đoàn B c Vi t đang khách s n Majestic lúc b y gi đ đòi B c Vi t ph i tr t do cho ông.

T khi ông đ c tr v Nam , ông Phú đã tham gia tích c c vào cu c chi n. Nh t là Lào, năm 1971, lúc ông là t l nh s đoàn 1 b binh ông đã giúp cho m t đoàn xe thi t giáp c a Mi n Nam thoát đ c m t s th m b i tròng th y, trên đ ng rút lui qu c l 9. Đ c u đoàn thi t giáp n y đang b 2 s đoàn B c Vi t t n công t hai bên s n, t ng Phú đã không ng n ng i đi xuyên qua r ng tìm đ ch đ cu i cùng b g y đ c g ng k m c a đ ch sau 3 ngày tác chi n v t v có đôi lúc ph i đánh xáp lá cà v i đ ch. Vào tháng 5 năm 1972, trong tr n t n công quy mô c a B c Vi t vào Huế, t ng Phú đã

cùng đi tá Dickinson đưa tôi đi thanh sát bằng trực thăng ngay trên vùng Viết Công. Khi phi cơ gặp đáp xuống mặt núi đang bốc Bức Viết bao vây, chiếc trực thăng của chúng tôi bắt trúng một viên đạn trên cơ x của súng 75 không giật, bay mất nửa mét phía trước và gãy một chân còng. Nhờ có một phép lạ, chiếc trực thăng lại bay lên được và tiếp tục Phú đã bắt phi công phi vào núi trên vị trí bên một vòng khi ông nói rằng:

"tôi muốn cho các Viết Công và binh sĩ của tôi biết rằng tôi hãy còn sống."

Tôi nghĩ lại tất cả các chuyện này và tôi không bao giờ tin rằng tiếp tục Phú tự nhiên lại một bình tĩnh đến phi cho lính trí tuệ thoái mặt cách vài vĩ vô trật tự như vậy để cứu cùng phi đi đến một thảm trạng như thế. Phi chẳng vì tôi biết về ông ta quá nhiều, hay vì ông ta là bên của tôi? hay phi chẳng vì tình đồng đội lâu đời quá khốn khít giữa người cùng binh chủng Nhảy Dù của hai chúng tôi đã làm họ quên mất đến nỗi của tôi? Tôi không tin như vậy.

Tôi không quên như vậy khi một lát nửa đây tôi sẽ theo luận về tiếp tục Nam, ông này cũng là một người bạn lâu đời của tôi trong cùng một binh chủng Quân 4 năm liên tiếp Sài Gòn đến Mỹ Tho là một con đường rừng rậm rạp. Một cây cầu dài 550 thước chụm ngang sông Vàm Cỏ Đông, một dòng sông đầy bùn lầy ngập chụm, mang theo nhiều nước... một nước chụm cách sàn cầu có 20 thước. Các xe vận tải quân sự chụm đầy pháo binh và binh sĩ đang vẫy tay cầu cứu và dùng hai ngón tay ra dấu chụm V (chiến thuật) về tôi. Họ nhìn kèn báo cho các xe đồ chụm dân chúng phi như người đồng đội cho binh sĩ đi qua. Chúng tôi đang đi vào phần đồng bằng có ruộng lúa, ruộng mía và vườn dưa, một phần đất mùn như đất của vùng Đông Nam Á. Nhìn mát mắt một mặt là các ruộng lúa màu vàng cò bay thướt cánh, vài nhúng con đê và lác đác có vài con trâu đen bắt đồng. Làng mạc nằm trong các lũy tre xanh, có nhà dân lợp lá, có các bể chuồng, bể dưa.. Binh sĩ đi dọc theo các bờ ruộng, súng tiếp đồng cầm tay.. Có một chiếc trực thăng bay lơ lửng trên bầu trời. Trộm vui đùa bên các khẩu pháo binh 105 ly đất dọc theo quây cầu, tác xạ không ngừng.

Còn một số cửa ngõ, có chi viện xa tăng cường canh gác, họ có tháp canh với các đài quan sát cao, các nhà dân sau các rào bông búp hay xuồng rỗng trôi khi đến chỗ Tân An, rồi Tân Hiệp, cuối cùng thì đến Mỹ Tho. Thành phố ngổn ngang đầy xe thiếp giáp xe cửa thép, và các đoàn xe đến đông. Nhưng ở đây thì các chi viện dù là bắt đầu dĩ nhiên trang trí cho tinh tươm, cũng không gây cảm giác gì hay làm khó cho một ai hết. Dân chúng ào ào và tiếp nối, chuyên trò, mua bán, chuyên chở tự nhiên, gây một cảm giác không thấy biết gì đến tất cả những tham vọng xa xôi ra ngoài Trung ương. Thốt ra dân chúng cũng không cần phải biết làm gì, miền Trung quá xa và không phải là vùng Đông Bộ. Mỹ Tho là căn cứ địa của số đoàn 7 binh viện quân sự được tuyển mộ và thành lập tại chỗ. Số đoàn có được trang bị thiếp với xa, thu hoạch lòng hết các ngõ ngách của tỉnh xã ấp, tất cả các con đường mòn đến các cây cửa khố, các sông rạch và các nhánh sông chảy cùng khắp phần đất mầu mỡ và các ruộng địa phương trong vùng.

Thị u trưởng Nam mừng rỡ niềm nở mời tôi lấy tay tôi lấy một nhúm và tiếp tôi trong văn phòng của vị tinh trưởng, Nguyễn quân nhân Nhựt Dù nay năm nay 48 tuổi, nước da đen sẫm, với gương mặt luôn luôn cảm hóa mọi người, ông đã qua các trường đào tạo “mũ đỏ” của người Pháp và được người Mỹ huấn luyện với chiến thuật thực thắng vẻn. Ông là người quân nhân duy nhất thu nhập một gia đình quý tộc danh tiếng ở Huế, gồm toàn các cấp phó và quan lại của triều đình. Ông con người ông, nói bắt đầu là trưởng người Việt, vai trò thực búp, cảm vuông rõ nét của một con người thực trưởng võ. Đến giờ này ông vẫn sống đức thân không hề tiếc (điều này bỏ đi để tính thanh liêm trong sách của ông một đức mà các bà trưởng người uy quyền và địa vị của các ông trưởng làm ra tiền), và ông chỉ thấy vui vẻ thoải mái khi được sống giữa hàng binh sĩ và các đến với tác chiến của ông. Người bạn thân nhất của ông là đội tá Ninh (một “mũ đỏ” khác được đào tạo ở trường Nhựt Dù Pau, Pháp) một sĩ quan mạnh mẽ với bờ râu mép ngạo mạn, người đã cùng ông với đội quân tiếp viện của mình đã bắt gẫy vòng vây An Lạc, một trận Verdun của Miền Nam Việt Nam.

- Sao? thị u trưởng Nam vừa cười lên vừa nói với tôi: *Anh muốn xưng đây không tôi, chỉ vì các tay trên Tổng Tham Mưu không chịu nói sự thật với*

anh ch gì ? (1)

- Anh Nam i, tôi ch xu ng đây đ đ c b t tin c thoi .

- Đ c r i, Chúng ta hãy nói chuy n v Vùng IV c a tôi. Đ ng sá luôn luôn đ c m s ch s đ cho u thông đ c an toàn, và Vi t C ng không ph i ch ấ đây. Các đ n v B o An và Dân V c a tôi gi ch t lãnh th , đ u n y cho phép tôi đ u đ ng hoàn toàn 3 s đoàn chánh quy c a tôi trong các cu c đ ng đ m nh v i các đ i đ n v c ng s n B c Vi t đang mu n xâm nh p vào đây ế phía Cam B t. Hôm qua, chúng tôi có “s i” m t trung đoàn thu c s đoàn 4 b binh B c Vi t Phú S n. Hôm nay h b đ n v phía tr c các h ng đ ng Đ c Hòa r i. Chúng tôi đã ế ch thu h n m t trăm vũ khí n ng, súng không gi t, súng phóng h a ti n, bách kích pháo và c m t s súng liên thanh phòng không .

- Sau th m tr ng mi n Trung, th t s quân c VNCH còn bao nhiêu c ấ ng kh đ ng ?

- Còn đ c 7 s đoàn v i quân s đ y đ : 6 s đoàn b binh , 1 s đoàn Dù, c ng thêm 2 ế đoàn thi t giáp và nhi u liên đoàn B t Đ ng quân. Hai ế đoàn Th y Quân L c Chi n và 2 s đoàn khác (s đoàn 2 và s đoàn 4) đang đ c b sung quân s và tái thành ế p v i nh ng đ n v v a ế m n Trung rút v . Sài Gòn đ c phòng th r t ch t ch v i 2 nút ch n th t m nh. Nút ch n th nh t là vòng đai phòng ng phía B c c a th đô do s đoàn 25 b binh c a ế ng Lý tòng Bá, m t k binh c ấ ng và đ y đ kinh nghi m. Trung tâm đ m c a tuy n phòng ng n y đ a trên th xã B n Cát, m t v trí ch , đ c xây đ ng chung quanh một ng n đ i đ c b trí các lo i súng và có h m trú n bê tông c t s t. Nút ch n th hai là tuy n phòng th m t B c, tiếp giáp nhau chung quanh thành ph Xuân L c, do s đoàn 18 b binh tr n gi , m t s đoàn u tú mà ế ấ nh là ế ng Lê minh Đ o, hùng h c và vui v nh m t thiêu úy. Tôi nghĩ là B c Vi t cũng khó mà đánh b t đ c 2 phòng tuy n n y.

- Dù sao cũng v n còn m t nguy c , ông Nam i. B n Vi t C ng không có thói quen đánh tr c đi n vào các c đ m m nh. H dùng toàn b pháo binh nã vào c đ m m nh nh m c m chân các đ n v c a ta đ h l i d ng vùng r ng b i t n đánh b c hai bên s n c a mình. Nên nh là Xuân L c và B n Cát đ u có các vu n cao su và r ng cây bao quanh.

- Ch c vì th mà chúng không dám đ n đánh đ a th g n nh tr ng tr i Đ ng B ng. Có l b n chúng s c g ng cô p Sài Gòn h n, c t đ t th đô v i vùng v a lúa và giàu nhân l c vì nguy c l n nh t ph i đ n ngay t Sài Gòn. Tôi mu n nói đ n các chuy n l n x n và tham v ng chánh tr Sài Gòn. Các ngh sĩ bắt đ u r c r ch, các t ng lãnh không có quân cũng đang có âm m u gì đó, và T ng Th ng Thi u càng ngày càng b cô p. Chánh quy n có th b t th n s p đ và r i vào tay c a nh ng k vô trách nhi m, s n sàng h p t p m c a r c b đ i B c Vi t vào Sài Gòn .

- Anh gi i thích th nào v s s p đ đã x y ra mi n Trung ?

T ng Nam ch ng tay lên thành gh ông đang ng i, và b c t c c n nh n:

-“ Có r t nhi u lý do. Mà đ u tiên và tr c h t là do ông Thi u.- T ng Tham M u đ i tá Khôi nói v i tôi ng i ch u trách nhi m là thi u t ng Phú.
- Không ph i. Anh đã bi t t ng Phú còn h n tôi n a mà. Ông là m t c p ch huy có kh năng, bám tr n đ a nh m t con r n bám sát tóc v y. Không, ông không ph i lo i ng i chu n đi, b l i c m t thành ph và toàn b chi n c nguy n v n nh v y.
Tr c khi đ v y trách nhi m cho c p ch huy và cho l i l m chánh tr , có vài đ m k thu t c n đ c làm sáng t : cu c t ng t n công c a c ng s n vào Vùng Cao Nguyên đã đ c ch đ i t nhi u tu n l r i. Nh ng vì thi u tin t c chính xác v nh ng cu c đ u quân hay di chuy n c a các đ n v c ng s n B c Vi t xuyên qua r ng r m, t ng Phú nghĩ cũng đúng là n l c chính c a c ng s n ph i nh m vào Kontum hay Pleiku, n m ngay phía B c, và ông ta đã t p trung ph n l n l c l ng vào hai thành ph n y. Xui

cho ông, B c Vi t i n công vào Ban mê Thu t, n i mà quân trú phòng ch có m t trung đoàn và vài liên đoàn B t Đ ng Quân mà ph i đ ng đ u v i c 3 s đoàn c ng s n ! Sau đó c ng s n c t h t các con đ ng giao thông chính trên Cao Nguyên. Ph n ng đ u tiên c a ng Phú là ph n công. Ông ta cho tr c thăng v n 300 binh sĩ Dù và m t liên đoàn B t Đ ng Quân đ xu ng chi m i hai phi tr ng Ban mê Thu t, và sau đó đã c g ng vào đ c thành ph và o thanh th tr n. Trong m t vài gi , Ban mê Thu t đã b t đ c m t không khí th t s vui m ng, m t cái gì m ng ng nh lúc th đô Ba lê đ c gi i phóng. Dân chúng v y c hoan hô các binh sĩ c a Chánh Ph . Các ch v n cao su đem r u c nhắc ra u ng m ng chi n th ng. Nh ng sau đó, dùng m t cái, theo nh Sài Gòn chuy n lên, c ng Miền Nam đ c nh ph i r i kh i thành ph . Hai s đoàn B c Vi t khép kín h ỉ và đã tiêu d t h .

Còn Pleiku và Kontum: còn 2 trung đoàn thu c s đoàn 23 b binh . Pleiku là m t căn c Không Quân quan tr ng c a m t s đoàn Không Quân, không thi u m t th gì ng th c đ n đ n đ c.

T ng Phú đã quy t đ nh đánh và kháng c . Ông ta đã xác đ nh v i các sĩ quan c a ông nh v y. Tuy nhiên ngày 14 tháng 3, T ng Th ng g i ông v Cam Ranh và cho nh ông ph i lui quân. Bây gi chúng tôi b t đ c là cu c bàn cãi r t là sôi đ ng đ y sóng gió. T ng Phú đã ch i không thi hành nh. Ông ta đã nói th ng v i T ng Th ng Thi u :

-“Tôi đã đánh gi c 23 năm r i, và tôi ch a bao gi b t lui quân. Hãy tìm m t ng i khác đ ch huy cu c “ch y tr n ” n y.” Nói xong ông v t kh u súng c c a ông lên bàn và ra kh i phòng h p, đóng s m c a ỉ. Và sau đó ông bay v Nha Trang, khai b nh vào n m b nh v n. Chuy n đâu có khó khăn gì v i ông ta đâu, vì anh cũng b t là ông ta luôn luôn b khó ch u v i hai lá ph i c a ông.

- Đ i tá Khôi ỉ xác đ nh v i tôi là ng Phú đã bay v Pleiku và đã cho nh tr t thoái vài gi sau đó.

- Đó là lu n thuy t chánh th c. B T ng Tham M u qu quy t là khi v đ n

Pleiku, t ng Phú đã nói v i t nh phó c a ông “ tôi cho ông hay m t bí m t n, là chúng ta s ph i s m di t n h t các v trí c a chúng ta “. V t nh phó n y l p t c báo tin cho các sĩ quan, và cu c tr t thoái đ c thi hành ngay lúc đó. Tôi đã g p t ng Phú Sài Gòn ngày hôm kia, ông ta đã xác nh n v i tôi là ông ta đã không bao gi ra t nh tr t thoái. Dù sao thì g i pháp t t đ p duy nh t là nên giao cho t ng Phú m t nh m v hy sinh b ng cách cho t nh ông ph i t th t i ch đ b o v Pleiku, nh m m c đích mua th i gian và đ cho dân chúng và các liên đoàn B t Đ ng Quân rút đi trong vòng tr t t , nh th thì m i tránh đ c cái đ ch h t ho ng đã đầu đ c d n c .

- Nh v y thì ai là ng i ra t nh tr t thoái ?

- Chính là ông Thi u.

Sau khi t ng Phú đã t ch i không thi hành t nh, T ng Th ng Thi u đã báo đ ng cho đ i tá T t, t nh phó c a ông Phú, m t sĩ quan B t Đ ng Quân và giao cho ông n y ch c v T L nh Vũng. Đ c T ng Th ng liên l c th ng, T t đã s t s ng thi hành t nh, và cho b t đ u ngay cu c hành quân tr t thoái, mà không cho t n hành phá h y m t kho tàng nào. Anh ta đã đ l i nguyên v n sáu tháng l ng th c, m t n a các kh u pháo và n ng nh t là đ nguyên l i 40 chi c phi c và tr c thăng còn t t. T ng Th ng Thi u đã ph m m t l i v xét đoán nhân s không th nói đ c khi ông giao quy n ch huy cho đ i tá T t. Tôi bi t anh n y quá nh u , ông ta là m t sĩ quan can đ m, m t sĩ quan chuyên v tác chi n l u đ ng, đ t kích hay phá ho i. Nh ng anh ta không đ c đào t o hay hu n luy n m t tý gì đ có th h ng đ n m t cu c hành quân lo i tr t thoái r t t nh và quan tr ng n y. T ng Th ng Thi u cũng ph i gánh hoàn toàn trách nh m trong v c b thành ph Hué và Vũng I Chi n Thu t. T ng Tr ng có 3 s đoàn u tú đ lo phòng th Vũng n y, s đoàn 1 b binh, s đoàn Th y Quân L c Chi n, và s đoàn Dù. Nh ng ngày 20 tháng 3, T ng Th ng Thi u vì s b đ o chánh, nên đã cho rút s đoàn Dù đ a ngay v Sài Gòn làm cho t ng Tr ng đ ng tr c m t l h ng quá r ng trong h th ng phòng th c a ông.

Vì chỉ với 2 số đoàn mà ông phải tái phân trí cho một tuyến phòng thủ dài 150 cây số ngàn.. Do đó mà ông phải quy định thu gom lực lượng và tuyến phòng thủ Đà Nẵng, lực lượng quân sự ưu tiên lui về trước.

Trong lúc các đơn vị đang trên đường di chuyển, Tổng Trưởng Thiệu u lệnh cho lực lượng phân trí lui về Huế, những đơn vị của Bộ Chỉ huy đã chuyển về trước Huế ở khoàng Đèo Hải Vân. Trước hết Sư đoàn 1 đã đánh một trận kịch liệt để tái chiếm đèo Hải Vân và tái lập liên lạc thông tin lại. Những vô phương là làn sóng dân chúng chạy lo ngại những nơi bị phá tan hàng ngũ của số đoàn 1. Có rất nhiều binh sĩ quá lo âu cho số phận của gia đình mình, nên đã bỏ hàng ngũ, còn một số binh sĩ khác thì đào ngũ hàng loạt. Về phần lực lượng số đoàn 1 ở Đà Nẵng đã cố gắng ngăn ngừa sự đổ vỡ của mình những đã bị một anh phân lo ngại đánh gục.

Thiếu tá Nguyễn Nam đứng dậy, vịn vai và đi vài bước trong phòng. Sau một vài phút yên lặng, ông liền nói và tiếp tục :

- Tổng Trưởng Thiệu u bị ám sát vì số bị rơi hèn hạ của người Mỹ. Tôi tin chắc là ông ta muốn biến hình hình bất thiện những vậy, hy vọng là Tổng Trưởng Ford sẽ vượt qua được một mức độ khó khăn nào đó để đi đến quyết định phân trí các oanh tạc cơ hàng ngày qua giúp VNCH. Những số việc sau đó đã cho thấy là ông tính toán sai. Và chúng ta đã mất mát quá nhiều trong vấn đề đó. Bị pháp luật hèn hạ những thuyết phục Quốc Hội và Nhà Trưởng, là chúng ta phải chấp nhận đưa tất cả cho đến viên đến cuối cùng. Chính bộ chỉ huy của Bộ Chỉ huy cũng không tin là chúng sẽ chấp nhận những dàn những vậy. Bộ chỉ huy hàng loạt những là có 4 số đoàn trước bị chấp nhận lực lượng của Miền Bắc chấp nhận vượt qua vĩ tuyến 17 trong tuần lễ vừa qua.

Tổng Nguyễn Nam nắm chặt lấy cánh tay tôi và nói thêm:

- Chúng tôi đã theo Tổng Trưởng Thiệu u suốt năm nay rồi. Những bây giờ thì ông ta đã làm chúng tôi mất niềm tin rồi. Ông sẽ chui rút trong Dinh Độc Lập và lấy quyết định một mình không chịu tham khảo với ai hết. Ông

ta chä nghe có mä t mình täng Quang, cä vä n quân sä cä a ông ta, mä t con heo mä p lúc nào cũng nä nh hót ông ta và không nói trái lä i ông ta bao giờ . Tôi không tin là ông ta sä còn khä năng vä t qua đä c các bä n cä . Các täng lãnh đã nä i giờ n rä i và quân đä i đã xä u hä quá rä i.

- Bây giờ anh đä nh làm gì? Lä t đä ông ta chẳng?

- Dù gì cũng không phä i tôi đâu. Tôi chä là mä t quân nhân. Nghä nghiä p cä a tôi là tác chiä n và tôi tä p tä c tác chiä n. Đä i vä i tôi chánh trä là cái gì đä bä n, tôi không muä n phä i lä i vào đó.

*

* *

Trên đäng vä Sài Gòn, tôi đäng chân giäy lát cách Tân An 2 cây sä . Mä t đoàn xe chä đä y binh sĩ Miä n Nam đang trä vä sau cuä c hành quân . Mä t ông đä i tá to con mä p mä p đang bä mä t nhóm nhà báo và nhiä p ä nh Việt Nam bao vây. Tôi bä c đä n gä n. Trong mä t cái hä , có khoä n 20 bä đä i cäng sä n vä a bä bä t ban sáng đang ngä i đó, đä u mä t gä c xuä ng. Tay hä bä trä i ra sau lä ng, đi chân đä t, ä cä hä có đeo thä lý lä ch. Tä t cä đä u đä n đây tä Bä c Việt . Không mä t ngä i nào đä c trên 17 tuä i. Trên mä t cái cäng, bäng quä n đä y quä n áo đä y máu, là mä t sĩ quan Bä c Việt, mä t đã đä rä i, chä c không säng đä c bao lâu nä a .Ông đä i tá đang nói cho các nhà báo nghe mä t vài tin chi tiết. Lúc tôi đä n Sài Gòn là nhäng ngä n đä n ông đä u tiên đang bä t đä u cháy, và thành phä lä p lòe ánh sáng xa trông nhä mä t tä kính cä a mä t cä a hàng nào đó...

Ghi chú: (1) nguyên văn cä a tác giả bäng tiếng Pháp: “tu, và moi” (mä y, tao). Tiếng xäng hô rä t thân mä t khi hai ngä i bä n gä p nhau tay bä t mä t mäng, gä i mä y xäng tao rä t là tä nhiên.

M VI T NAM i! Dân Ta Có T i Tình Gì? - Ch ng 5

Tác Giả: Pierre Darcourt - D ch gi : D ng Hi u Nghĩa
Thứ Ba, 22 Tháng 6 Năm 2010 15:53
