

VietCatholic News (25/11/2008)

Nhợ p đợ

Hôm nay, toàn thợ Giáo hợ i Viợ t Nam long trợ ng mợ ng kính các vợ anh hùng tợ vì đợ o. Hợ không phợ i chợ gợ m 117 vợ đợ đợ c tôn phong hiợ n thánh, nhợ ng còn là hàng trăm ngàn ngợ đợ i đợ làm chợ ng cho đợ c tin và tình yêu bợ ng mợ t đợ i sợ ng hào hùng. Trong sợ đợ có nhợ ng ngợ đợ i là tợ tiên, ông bà chúng ta. Đợng nhợ các lợ i Kinh Thánh mà chúng ta vợ a nghe:

“Không có gì tách đợ đợ c chúng ta ra khợ i tình yêu cợ a Thiên Chúa thợ hiợ n nợ i Đợ c Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”, “dù là gian truân, khợ n khợ , đợi rách, hiợ m nguy, bợ t bợ , gợ đợ m giáo hay cái chợ t” (Rm 8,35-39).

Hợ còn là nhợ ng chợ ng nhân cợ a sợ thợ t vì đợ sợ ng và dám chợ t cho nhợ ng sợ thợ t mà Thiên Chúa đợ dợ y bợ o hợ qua Đợ c Giêsu Kitô: “Lợ i Cha là sợ thợ t”. “Xin Cha lợ y sợ thợ t mà thánh hoá hợ ... Vì hợ , Con xin thánh hiợ n chính mình Con, đợ nhợ sợ thợ t, hợ cũng đợ đợ c thánh hiợ n” (Ga 17,17-19).

Nhợ ng chợ ng nhân cho sợ thợ t

1. Nhợ ng sợ thợ t vợ giá trợ và quyợ n lợ i căn bợ n cợ a con ngợ đợ i, vợ bình đợ ng nam nợ , vợ sợ chung thuợ trong gia đợnh, vợ giá trợ cợ a khoa hợ c, kợ thuợ t... mà chúng ta thợ y đợ đợ ng nhợ hiợ n nhiên, rõ ràng trong thợ i đợ i ngày nay, thì các bợ c tiợ n bợ i đợ phợ i vợ t vợ truyợ n giợ ng cho ngợ đợ i đợ đợ ng thợ i vợ i mình bợ ng biợ t bao nợ i tợ i nhợ c, hy sinh và có khi bợ ng cợ sợ sợ ng quý báu.

Thợ i đợ, các vợ sợ ng đợ đợ i chợ đợ quân chợ , chuyên chợ . Ai cũng coi vua là thiên tợ , là con Trợ i, có toàn quyợ n sinh sát trong tay, vua bợ t bợ y tợi chợ t, mà bợ y tợi không chợ t thì ngợ đợ i bợ y tợi đợ bợ coi là bợ t trung. “Quân xợ thợ n tợ , thợ n bợ t tợ , bợ t trung”. Các bợ c tiợ n bợ i chúng ta đợ dợ y cho đợ ng bào hiợ u rợ ng: mợ i ngợ đợ i đợ u bình đợ ng trong đợ i gia đợnh nhân lợ i và ai cũng phợ i tôn trợ ng quyợ n sợ ng cợ a con ngợ đợ i. Chính Đợ c Giêsu Kitô mợ i đợng là “Thiên Tợ ”, là con cợ a Vua Trợ i, thợ mà Ngợ đợ i đợ chợ u chợ t đợ cợ u đợ chúng ta. Vì thợ , các ngài sợ n sàng dâng hiợ n mợ ng sợ ng đợ trình bày sợ thợ t đợ y.

2. Sợ ng trong mợ t xã hợ i theo chợ đợ đa thợ “trai thì năm thợ bợ y thiợ p”, trợ ng nam khinh nợ “nhợ t nam viợ t hợ u, thợ p nợ viợ t vô”, các bợ c tiợ n bợ i làm chợ ng cho sợ thợ t vợ quyợ n bình đợ ng giợ i tính, vợ hôn nhân mợ t vợ mợ t chợ ng, vợ hợ nh phúc gia đợnh đợ a trên tình yêu chung thuợ và tình yêu Thiên Chúa. Nhợ ng đợ i chúng ta thợ y ghi trong hiợ n pháp cợ a nợ đợ c ta hiợ n nay đợ đợ c đánh đợ i bợ ng chính mợ ng sợ ng cợ a biợ t bao con ngợ đợ i trong các cuợ c bách hợ i, nhợ t là do nhợ ng nhà Nho bợ đợ nhợ hợ ng cợ a Khợ ng giáo gây nên.

3. Sợ ng trong xã hợ i mà hợ c thợ c là mợ t cái gì quý giá chợ dành cho mợ t thiợ u sợ đợ u đợi, giàu

Chợ ng nhân cõ a sõ thõ t

Tác Giả: LM Antõn Nguyõn Ngõc Sõn
Thứ Tư: 26 Tháng 11 Năm 2008 10:59

sang thì tõ tiên ngõõ i Công giáo õi muõn phõ biõn sõ khõn ngoan cõ a Thiên Chúa cho mõ i ngõõ i. Mõ i làng ngày xõ a chõ có mõ t vài ngõõ i ã hõ c ã viõ t ã cõ cái vãn tõ bán nhà bán ã t, làm sõ ãnh sõ ãiõ n thay cho cõ làng. Nõ u may mõ n hõ n thì ã thì làm quan. 99% dân sõ còn õi ã ã u mù chõ , thõ t hõ c. Còn làm ngõõ i Công giáo, ai cũng phõ i hõ c, phõ i biõ t chõ . Lúc ã u hõ c chõ Hán, chõ Nõm, sau õi cũng nhau khãm phá ra thõ chõ ã ã c hõ n, ã viõ t hõ n là chõ Quõ c ngõ nhõ chúng ta ãng dùng ã phõ biõn sõ thõ t cho mõ i ngõõ i. Hàng trăm bõ sách Hán Nõm cõ a ngõõ i Công giáo còn ã õi trong kho tàng vãn hoã dân tõ c nhõ muõn chõ ng minh ãiõ u ã.

ã i sõ ng hõ ng ngày võ i nhõ ng kinh sách, võ i nhõ ng tuõ ng kõ ch ãiõ n mõ i ngày õ trõ ng, mõ i mùa phõ ng võ làm cho tõ t cõ tõ trõ ã n già ã u biõ t chõ biõ t nghõa, trõ thành ngõõ i có vãn hoã, ã y vãn hoã cho ã ng bào. Năm 1865, ngõõ i miõ n Nam có tõ báo tiõ ng Viõ t ã u tiên tên là Gia ã nh Báo. Năm 1883, miõ n Bõ c mõ i có tõ báo tiõ ng Viõ t ã u tiên.

4. Nhõ chõ viõ t, nhõ t là nhõ các võ thõ a sai ã y cho biõ t khoa hõ c, kõ thuõ t Tây Phõ ng, các bõ c tiõ n bõ i cõ a chúng ta trõ thành nhõ ng ngõõ i truyõ n bá sõ thõ t cõ a Thiên Chúa ghi khõ c trong vũ trõ võ n võ t. Thõ i ã, mõ i làng có vài ba cái ao: tõ m rõ a, ãn uõ ng ã u õ y nõõ c tõ ã. Ngõõ i Công giáo hiõ u rõ ng cõ n phõ i gin giõ thõ xác cõ a mình cho khoõ mõ nh, cho xõ ng ãng võ i õ n Chúa ãn ã y bõ o nhau cõ n phõ i õ c nõõ c bõ ng than, cát, sõ i mõ i ãõ c dùng, rõ i phõ i ãn sõ i mõ i ãn uõ ng. Hõ i xõ a, cõ 10 ã a trõ thì may ra có 3 ã a sõ ng, rõ t nhiõ u ã a bõ chõ t yõ u võ bõ nh tõ t. Vì dùng nõõ c ao tù ãn cõ làng cõ 100 ngõõ i thì có khoõ ng 95 ngõõ i toét mõ t, lúc nào cũng che miõ ng võ i ãn sùm sõ p trõõ c mõ t. Nhõ ng con cái cõ a ngõõ i Công giáo ã a nào cũng khoõ mõ nh, ãn nhiõ u ngõõ i õõ ng cho ngõõ i Công giáo con cõ a mình ã nó ãõ c sõ ng. Nhiõ u chàng trai ngoài Công giáo chõ muõn õ y võ Công giáo vì ngõõ i nào ãiõ mõ t cũng ã p. Ngõõ i ta tõ trong sõ là hõ có ãiõ mõ t giõ ng nhõ Mõ Maria, dù chõ a biõ t ãõ c Maria là ai! Còn nhõ ng cô gái ngoõ i ãõ õi muõn õ y chõ ng Công giáo ã gia ãnh có nhõ ng ã a con khoõ mõ nh và hoã thuõ n yõu thõõ ng nhau trong ã i sõ ng mõ t võ mõ t chõ ng.

5. Nhõ ng chõn lý mà chúng ta tõõ ng rõ ng chúng quá hiõ n nhiõn õ y, các võ tiõ n bõ i ã phõ i chõ u bao nhõ c nhõ khõ ãu ã làm chõ ng cho chúng. Võ i nhõ ng chõ “tõ ãõ” thích trên trán, có nghõa là ãõ tã, ngõõ i Công giáo khõ ã ã hõ c, khõ ã ã buôn bán trong xã hõ i. Lúc bõ y giõ , hõ hiõ u rõ ng mình phõ i yõu thõõ ng nhau, phõ i ãõn kõ t và chia sõ nghõ nghiõ p cho nhau. Làm ra hàng gì thì phõ i thõ t tõ t, bán ra cái gì thì phõ i thõ t rõ . Nhõ võ y, ai cũng muõn trao ã i hàng hoã võ i ngõõ i Công giáo, và tõ tiên chúng ta ã võõ t qua ãõõ c giai ãõ n khõ khõn.

6. Bõ t bõ quá thì chúng ta trõ n vào rõ ng sõu làm rõ y, nhõ thõ mà mõ mang bõ cõ i ãõ t nõõ c, nhõ chúng ta ã làm õ La Vang, Trà Kiõ u. Võ i lý õ ch “tã ãõ”, cha õng ta khõ sõ ng õ miõ n Bõ c ãn phõ i xuõ i vào miõ n Trung, ãi vào miõ n Nam và trõ thành nhõ ng ngõõ i mõ ãõ ng, ãõ ng nõõ c. Chính trong miõ n Nam, sõ ng võ i nhõ ng ngõõ i có thõ nói là ã u trõ m ãõ i cõ p theo chính sách ãi dân thõ i xõ a, ngõõ i Công giáo õi sõ ng ã thõ hõ n, dù phõ i hy sinh rõ t nhiõ u. Cha õng ta phõ i chiõ n ã u võ i tõ ng ãn thú ã, võ i nhõ ng ãám muõ i bay ãày nhõ ãám mây. Ngõõ i Công giáo trõ thành nhõ ng ngõõ i tiên phong võ i tinh thõ n hào phõ ng, rõ ng rã cõ a ngõõ i phõõ ng Nam thuõ trõõ c. Chúng ta chia sõ tình yõu thõõ ng võ i hõ t mõ i ngõõ i, muõn ngõõ i ta quên ãi nhõ ng quá khõ xõ u xa, quên ãi nhõ ng lý õ ch ãn tõ i cõ a nhau ã sõ ng hoã thuõ n bên nhau. Khõng cõ n biõ t rõ lý õ ch, ngõõ i ta chõ cõ n gõ i nhau là anh Hai, chõ Ba, cô Tõ , chú Tám và coi nhau nhõ mõ t ãi gia ãnh cõ a Thiên Chúa. Chúng ta phõ i hõnh ãiõ n võ quá khõ hào hùng õ y cõ a cha õng.

Chương nhân của sự thật

Tác Giả: LM Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
Thứ Tư: 26 Tháng 11 Năm 2008 10:59

7. Nhờ vậy, chúng ta thấy những người Công giáo đã đóng góp cho xã hội như thế nào. Các nhà Nho tiên b&#i;nh Phan B&#i;ch Châu, Phan Chu Trinh với phong trào Đông Du; Lê Văn Can, Käng Ngô với Hội Cứu Quốc với phong trào Đông Kinh Nghĩa Thác đã hô hào dân chúng cắt bỏ búi tóc, gät móng tay, mặc Áo phác, học chữ quốc ngữ, sống mới với mới chúng ta những người Công giáo. Tất cả phong trào ấy đã làm cho đất nước của chúng ta phát triển.

8. Câu hỏi mà chúng ta đặt ra hôm nay là chúng ta sẽ làm gì để cho dân tộc trong thế giới này được tiến bộ hơn, bớt nguän tin những đóng góp mà cha ông chúng ta để lại?

Chúng ta đang được mời gọi để sống mới niềm tin mãnh liệt hơn của Thiên Chúa trong một xã hội như muän gät bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống con người, người ta muän chối bỏ những tâm ngay chính của mình nhân danh khoa học kỹ thuật. Thế thì sống với Việt Nam luôn luôn tin tưởng Thiên Chúa ngay từ thời lập quốc đến bây giờ mà người ta gọi là ông Träi, Đäng Chí Tôn, Đäng Thiäng Liäng. Lúc nào trẻ em cũng có thể hát: “Lạy träi mẹ a xuäng lạy näc tôi uäng, lạy ruäng tôi cày, lạy đäy bát cơm, lạy räm đän bắp...”, lúc nào người lớn cũng tin tưởng rằng “Träi cao có mặt”; “Thiên bất dung gian”. Chúng ta muän khäi đäy lại niềm tin vào Chúa Träi ấy để cho tất cả mọi người tôn trọng nhau, để bớt đi tham nhũng và những tệ nạn khác, dù người đời không biết những mà Träi biết, Đät biết, nên chúng ta mới sống thật với nhau.

Kết luận

Lúc bấy giờ, chúng ta mời gọi nên nhân bản tâm linh, nên văn hoá sống sống, văn minh tình yêu cho dân tộc của chúng ta. Lúc bấy giờ, chúng ta mời gọi có thể nói với các bậc tiên b&#i;nh rằng: Thäa các Thánh Tông đồ Việt Nam, chúng con đã trở thành những người đi theo con đường của tình yêu, của sự thật như các ngài.